



Προφητεία καὶ Ἀποκάλυψις;



ἢ
«χρησολογία»
καὶ
«ἀποκαλυπτισμός»;

Συνεχίζεται ἡ κριτικὴ ἐπὶ τοῦ βιβλίου τοῦ Μοναχοῦ Μαξίμου

Τὸ ὑποτιθέμενο Τέλος τοῦ Κόσμου, τὸ 2018 μ.Χ.*

Μία πλάνη, ποὺ δυστυχῶς διαδίδεται
ἀπὸ Ὁρθόδοξο Μοναχό!

*Δέν μας εἶναι καθόλου εὐχάριστο τὸ νὰ ἀναγκαζόμαστε
νὰ ἐκθέσουμε μία πλάνη ἐνὸς Ὁρθόδοξου Μοναχοῦ.*

Δυστυχῶς ὁμως, κανεὶς δὲν βρίσκεται στὸ ἀπυρόβλητο.

*Καὶ ὁ ἐχθρὸς συχνὰ πλανᾷ ἀκόμα καὶ ἀνθρώπους
μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν, ἀκόμα καὶ κατὰ τὰ ἄλλα ἀξίολογους
Μοναχοὺς, ὅπως τὸν π. Μάξιμο.*

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ καθὼς ἤμασταν ἀπὸ τὶς προτεσταντικὲς ψευ-
δοπροφητεῖες περὶ τοῦ Τέλους, κυρίως μεταξὺ τῶν Ἀντιβεντι-
στικῶν ομάδων, ἐκπλαγήκαμε ὅταν εἶδαμε γνωστὸ Μοναχό, νὰ
διαδίδει μιὰ ἐσχατολογικὴ πλάνη, μάλιστα ἀκόμα καὶ νὰ κυκλο-
φορεῖ βιβλίον γι' αὐτήν!

Ἄρκετὰ μέλη τῆς Ὁμάδας μας, προερχόμενοι ἀπὸ τέτοιου εἴ-
δους ἐσχατολογικὲς αἱρέσεις, ἔχουμε βιώσει τέτοιου εἴδους πλά-
νες, πρὶν γίνουμε Χριστιανοί.

Καὶ τὸ ὅτι περάσαμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς ομάδες, ἀφ' ἐνὸς μᾶς ἔχει
εὐαισθητοποιήσει ἀπέναντι σὲ τέτοιου εἴδους πλάνες, ἀφ' ἑτέρου
μᾶς ἔχει δώσει τὰ ἐφόδια, νὰ ἐντοπίζουμε εὐκόλα τὰ ἀδύνατα καὶ
τρωτὰ σημεῖα τέτοιων θεωριῶν.

Γι' αὐτὸ, μὲ εὐθύνη ἀπέναντι στοὺς ἀδελφούς μας, θὰ προχω-

ρήσουμε σὲ μιὰ πολὺ περιληπτικὴ ἀναίρεση τῆς πλάνης περὶ τοῦ δῆθεν Τέλους τὸ 2018, ὥστε νὰ μὴ γίνῃ αὐτὸ αἰτία νὰ σκανδαλισθοῦν κάποιοι Χριστιανοί, ὅταν **ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ, ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΣ τὸν ἐν λόγῳ Μοναχό, καὶ σκανδαλίζοντας ὅσους τὸν πίστεψαν.**

Ὅπως στὸ παρελθὸν διαψεύσθησαν ὅλοι ὅσοι δὲν ἔδωσαν σημασίαν στὰ λόγια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔσπευσαν νὰ προβλέψουν τὸ Τέλος τοῦ Κόσμου.

*** * ***

Α΄.

Ὁ κορμὸς τοῦ σκεπτικοῦ τῆς πλάνης αὐτῆς

ΔΕΝ θὰ κάνουμε ἀναίρεση λέξιν πρὸς λέξιν τῶν λεπτομερειῶν τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου, γιὰτὶ δὲν ἔχει νόημα. Ἄρκει νὰ δείξουμε τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ σκεπτικοῦ ποὺ χρησιμοποιεῖ, ἀλλὰ καὶ τῶν παραδοχῶν ποὺ θεωρεῖ σίγουρες, ὥστε νὰ γίνῃ φανερὸ σὲ κάθε λογικὸ ἄνθρωπο, ὅτι ἐδῶ ἔχουμε μία ἀκόμα περίπτωση πλάνης, ποὺ ὁ χρόνος θὰ τὴ διεψεύσει.

Μὲ λίγα λόγια, τὸ ἐσφαλμένο σκεπτικὸ τοῦ π. Μάξιμου εἶναι τὸ ἐξῆς:

7 χρόνια τιμωρήθηκε ὁ Ναβουχοδονόσορ, ἄρα 7 ἐπὶ 365 = 2.555 χρόνια θὰ τιμωρηθεῖ ὁ Ἰσραήλ.

Ἔχουμε λοιπόν, ἀπὸ τὸ 605 π.Χ. ἕως 1948 = 2555 χρόνια. Τότε τελείωσαν οἱ καιροὶ τῶν ἐθνῶν καταπάτησης τοῦ Ἰσραήλ.

Ἐπίσης, 19 χρόνια ἔκανε ὁ Ναβουχοδονόσορ νὰ πάρῃ τὴν Ἱερουσαλήμ, 19 καὶ οἱ Ἑβραῖοὶ νὰ πάρουν πάλι τὴ γῆ τους: 1948+19=1967.

Ἀπὸ τὸ 1948 ξεκινάει ἡ τελευταία 70ετία τοῦ κόσμου, καὶ στὸ μέσο αὐτῆς, (1948+35 =1983), εἶχαμε τὴ γέννηση τοῦ Ἀντιχρίστου.

Μετὰ τὴ κατάληψη Ἱερουσαλήμ ὁ Ναβουχοδονόσορ τιμωρήθηκε μὲ ἑπτὰ χρόνια τρέλας, μετὰ ἀπὸ 16 χρόνια.

Ἄρα ἡ τιμωρία τοῦ Ἰσραήλ μὲ τὸν Ἀντίχριστο ἀρχίζει 16 χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸ 1967, δηλαδὴ τὸ 1983.

Τὰ τελευταία 70 χρόνια χωρίζονται στὸν Χριστὸ καὶ στὸν Ἀντίχριστο. 33,5 χρόνια ἔζησε στὴ γῆ ὁ Χριστός, καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῶν 70 ἐτῶν, ἢ 36,5 θὰ εἶναι ἡ διάρκεια ζωῆς τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἄρα, 1983 + 36,5 μείον ἓνα, (γιὰ νὰ συμπεριλάβουμε τὸ 1983) = 2018, δηλαδὴ τέλος Ἀντιχρίστου.

Τὰ παραπάνω, εἶναι μὲ λίγα λόγια, ὁ κορμὸς τοῦ σκεπτικοῦ τοῦ π. Μάξιμου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο σκεπτικὸ βγάζει τὸ πλανεμένο συμπέρασμα ὅτι τὸ Τέλος τοῦ Κόσμου θὰ ἔρθει τὸ 2018!!!

Ἦδη, ὁ προσεκτικὸς καὶ μὲ γνώσεις τοῦ ζητήματος ἀναγνώστης, ἔχει ἀντιληφθεῖ τὰ λάθη τῆς παραπάνω σκέψης. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ κάποιος ποὺ δὲν γνωρίζει τὰ ζητήματα αὐτά, εἶναι εὐκόλο νὰ διακρίνει τὴν ἀθαιρεσία καὶ τὰ λογικὰ ἄλματα τῶν παραπάνω συλλογισμῶν.

Ἄς τὰ δοῦμε λοιπὸν αὐτὰ πιδὸ προσεκτικά.

Β'.

Οἱ ἀθαιρεσίες τῆς πλάνης τοῦ 2018

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀνωτέρω συλλογισμοῦ, ἀριθμώντας τὰ σφάλματα τοῦ σκεπτικοῦ τοῦ π. Μάξιμου, γιὰ νὰ δείξουμε πόσο λάθος εἶναι αὐτὴ ἡ θεωρία.

Ἀρχίζουμε ἀπὸ τὴν πρώτην φράσην τοῦ ἀνωτέρω συλλογισμοῦ:

«7 χρόνια τιμωρήθηκε ὁ Ναβουχοδονόσορ, ἄρα 7 ἐπὶ 365 = 2.555 χρόνια θὰ τιμωρηθεῖ ὁ Ἰσραήλ».

Ὅμως:

1. Ὁ Ναβουχοδονόσορ ΔΕΝ τρελάθηκε γιὰ 7 χρόνια!

Ὁ π. Μάξιμος ξεκινάει μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ Ναβουχοδονόσορος τιμωρήθηκε 7 χρόνια μὲ τρέλα, ὥστε μετὰ νὰ χρησιμοποιήσει αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ στοὺς ὑπολογισμοὺς του.

Ὅμως, ὅπως εἶναι ΓΝΩΣΤΟ ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ὁ Ναβουχοδονόσορ, ΔΕΝ τρελάθηκε γιὰ 7 χρόνια. Ἡ Ἁγία Γραφή μιλάει γιὰ 7 ΚΑΙΡΟΥΣ, καὶ ὄχι 7 χρόνια. Ἡ ἀποδοχὴ ὅτι οἱ 7 καιροὶ σημαίνουν 7 χρόνια, εἶναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ, καὶ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Τὸ ζήτημα αὐτό, ἔχει ἀναλυθεῖ ἐκτενῶς καὶ ἐπαρκῶς, στὸ βιβλίο: «*Οἱ Καιροὶ τῶν Ἐθνῶν ἀναθεωρημένοι*», τοῦ Κάρλ Ὀλοφ Γιόνσον, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ μεγαλύτερη αὐθεντία γιὰ τὸ ἐν λόγω ζήτημα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ὅλα τὰ στοιχεῖα, γιὰ τὸ ὅτι ὁ Ναβουχοδονόσορ ΔΕΝ τρελάθηκε γιὰ 7 χρόνια, στὴν ἐξῆς διεύθυνση: <http://web.telia.com/~u31316340/greek/P4.htm>.

2. Ἡ σύνδεση τῆς τιμωρίας τοῦ Ναβουχοδονόσορα μὲ τὴν τιμωρία τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι αὐθαίρετη καὶ ἀναπόδεικτη.

Δὲν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο στὴν Ἁγία Γραφή, ποῦ νὰ συνδέει μὲ ἀτράνταχτα στοιχεῖα, τὸν Ἰσραὴλ τῶν Ἑσχάτων Ἡμερῶν, μὲ τὸν Ναβουχοδονόσορα.

Στὸ ἀνωτέρω βιβλίο, μπορεῖτε νὰ δεῖτε, μὲ πόσων εἰδῶν διαφορετικῆς σχετικῆς αὐθαιρεσίης ἔχουν συνδέσει τὸν Ναβουχοδονόσορα καὶ τὴν τρέλα του οἱ διάφοροι ἐσχατολόγοι ἀνὰ τοὺς αἰῶνες!

Θὰ μπορούσε κάποιος, ἐντελῶς αὐθαίρετα, νὰ συνδέσει ἐπίσης τὸν Ναβουχοδονόσορα μὲ τὸν ἴδιο τὸν Ἀντίχριστο, μὲ μιὰ ἀποστατημένη Ἐκκλησία, μὲ κάποιο ἀντιχριστιανικὸ ἔθνος, μὲ τὸν Ἰσραὴλ σὲ περασμένες ἐποχές, κλπ.

Ἡ φαντασία ὀργιάζει! Πάντα ὁμως, χωρὶς ἀποδείξεις. Τὸ «ἄρα» λοιπὸν τῆς παραπάνω φράσης, ΔΕΝ συνεπάγεται κατ' ἀνάγκην, ἀλλὰ κατ' αὐθαιρεσίαν.

3. Αὐθαίρετη ἡ χρῆση τοῦ κανόνα: «Μία ἡμέρα γιὰ ἓνα ἔτος».

Τὸ νὰ χρησιμοποιηθοῦν οἱ 365 ἡμέρες τοῦ κάθε ἔτους ἀπὸ τὰ 7 ὑποτιθέμενα ἔτη τοῦ Ναβουχοδονόσορα, ὡς ξεχωριστὰ ἔτη, ἀποτελεῖ ἐπίσης αὐθαιρεσία.

Στὰ σχετικὰ κεφάλαια τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου, μὲ τοὺς τίτλους: «*Ὁ “κανόνας” μιᾶς ἡμέρας ἀντὶ ἐνὸς ἔτους*» καί: «*Ὁ “κανόνας” ἐφαρμοζόμενος στοὺς “Καιροὺς τῶν Ἐθνῶν”*», μπορεῖτε νὰ δεῖτε πόσο αὐθαίρετος εἶναι αὐτὸς ὁ ἰσχυρισμὸς, καὶ σὲ πόσους διαφορετικοὺς ἐσχατολογικοὺς (καὶ ἀποτυχημένους) ὑπολογισμοὺς ἔχει χρησιμοποιηθεῖ, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια!

4. Γιὰ τί εἶδους ἔτη μιλάμε;

Ἐδῶ ἐπίσης, ἐντάσσεται καὶ ἡ αὐθαιρεσία, ὅτι ΔΕΝ τεκμηριώ-

νεται τὸ εἶδος τῶν ἐτῶν. Πῶς γνωρίζουμε, γιὰ παράδειγμα, ὅτι δὲν μιλάμε γιὰ σελννιακὰ ἔτη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης;

Ὡς ἐδῶ, στὴν πρώτη κιόλας φράση, ἐντοπίσαμε τέσσερα διαφορετικὰ σφάλματα καὶ λογικὰ ἄλλατα.

* * *

Ἄς προχωρήσουμε στὴ δεύτερη φράση:

«Ἔχουμε λοιπὸν ἀπὸ τὸ 605 π.Χ. ἕως 1948 = 2555 χρόνια. Τότε τελείωσαν οἱ καιροὶ τῶν ἐθνῶν καταπάτησης τοῦ Ἰσραήλ».

Ὅμως:

5. Γιατὶ θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσει ὁ ὑπολογισμὸς ἀπὸ τὸ 605 π.Χ.;

Μὲ ποιὰ βάση δηλώνεται, ὅτι τότε ξεκίνησαν οἱ Καιροὶ τῶν Ἐθνῶν; Γιὰ νὰ ξεκινήσει ἡ ἀρχὴ τῶν Καιρῶν τῶν Ἐθνῶν τὸ 605 π.Χ., θὰ πρέπει ἡ χρονολογία αὐτὴ νὰ εἶναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες σχετικὲς χρονολογίες τῆς περιόδου ἐκείνης.

Ὅμως τὰ ντοκουμέντα δείχνουν, ὅτι **ΔΕΝ ἦταν. Ὑπῆρξαν ἀκόμα σημαντικότερες χρονολογίες ἀπ' αὐτὴν**, στὴν ἴδια ἐκείνη χρονικὴ περίοδο, ὅπως μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς, στὶς σχετικὲς μας μελέτες, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴ διεύθυνση: <http://www.oodegr.com/oode/istoria/israil1/ierus1.htm>.

Ἐκεῖ μπορεῖ ὁ καθένας νὰ δεῖ τὸ ἐξῆς: Ἦδη ἀπὸ τὸ 609 π.Χ. ὁ Ἰσραὴλ γίνεται ὑποτελὴς στὰ ἔθνη, καὶ συγκεκριμένα στὸν Φαραὼ Νεχαῶ. Τὸ 605 π.Χ. ὁ Φαραὼ νικιέται ἀπὸ τὸν Ναβουχοδοσόρα καὶ ἡ ὑποτελεία τοῦ Ἰσραὴλ ἀλλάζει χέρια, μπαίνοντας ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Ναβουχοδοσόρα.

Μὲ ἀπλὰ λόγια, ἦδη 4 χρόνια ΠΡΙΝ ἀπὸ τὸ 605 π.Χ., ὁ Ἰσραὴλ ἦταν ὑποτελὴς στὰ ἔθνη, καὶ μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ, θὰ μπορούσαμε κάλλιστα νὰ ξεκινήσουμε τὸ μέτρημα τῶν Καιρῶν τῶν Ἐθνῶν ἀπὸ τὸ 609 π.Χ.!

Ἐπιπλέον, στὸ διάστημα 602-598, ὁ Ἰσραὴλ βρίσκεται ἐκτὸς ἐξουσίας ἐθνῶν, γιατί ἐπαναστατεῖ ὁ Ἰσραὴλ στὸν Ναβουχοδοσόρα. Γιατὶ λοιπὸν νὰ μὴν ξεκινήσουμε τὸ μέτρημα ἀπὸ τὴν ἐπανεμφάνιση τῆς ἐξουσίας αὐτῆς, τὸ 598 π.Χ.;

Ἦ, γιατί νὰ μὴν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν πολιορκία τῆς Ἰε-

ρουσαλήμ τὸ 589 π.Χ., μιὰ καὶ ΤΟΤΕ ξεκίνησε καὶ ἡ ὄργη τοῦ Θεοῦ ἐναντίον της, μὲ βάση τὰ ἐδάφια Ἱερεμίας 21/κα' 2, 4-7;: «...ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ἤγειρε πόλεμον καθ' ἡμῶν... Οὕτω λέγει Κύριος· ...ἰδοὺ ἐγὼ στρέφω εἰς τὰ ὀπίσω τὰ ὄπλα τοῦ πολέμου τὰ ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν, μὲ τὰ ὁποῖα σεῖς πολεμεῖτε κατὰ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος καὶ τῶν Χαλδαιῶν, οἵτινες σᾶς πολιορκοῦσιν ἔξωθεν τῶν τειχῶν... θέλω πολεμήσει ἐναντίον σας μὲ... θυμόν, καὶ μὲ ἀγανάκτησιν, καὶ μὲ ὄργην μεγάλην. ...θέλω παραδώσει Σεδεκίαν... καὶ τὸν λαόν, καὶ τοὺς ἐναπολειφθέντας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ... εἰς χεῖρας τοῦ Ναβουχοδονόσορος βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος...».

Ἦ, ἀκόμα χειρότερα, γιατί νὰ μὴν ξεκινήσουν οἱ Καιροὶ τῶν Ἑθνῶν δύο χρόνια ἀκόμα ἀργότερα, ἀπὸ τὴν Ἑρήμωση τῆς Ἱερουσαλήμ, τὸ 587 π.Χ., ἐφ' ὅσον ὡς τότε κατοικεῖτο; (Β' Βασιλέων 25/κε' 1-8: «Καὶ ἐν τῷ ἐνάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ (τοῦ Σεδεκία)..., ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ...καὶ ὠκοδόμησαν περιτειχίσματα ἐναντίον αὐτῆς κύκλῳ. Καὶ ἡ πόλις ἐπολιορκεῖτο μέχρι τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους τοῦ βασιλέως Σεδεκίου (δηλαδὴ 2 ἔτη)... καὶ ἐξεπορθῆθαι ἡ πόλις...»).

Πιστεύουμε ὅτι τὰ ἀνωτέρω, εἶναι ἐνδεικτικὰ τοῦ πόσο αὐθαίρετες εἶναι τέτοιου εἴδους χρονολογικὲς ἀφετηρίες ὑποτιθέμενων προφητειῶν γιὰ τὸ Τέλος!

Καὶ τὸ πῶς ἔχουν κατὰ καιροὺς χρησιμοποιηθεῖ τέτοιες ἀφετηρίες, μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε στὰ κεφάλαια τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου: «Ὁ “κανόνας” ἐφαρμοζόμενος στοὺς “Καιροὺς τῶν Ἑθνῶν”», Τζῶν Ἀκουίλα Μπράουν, Οἱ «Καιροὶ τῶν Ἑθνῶν» στὴν κίνηση Μίλλερ, Νέλσον Χ. Μπάρμπουρ, Κάρλος Τείζ Ρῶσσελ, Ἐφαρμογὲς τῶν 1260 ἡμερῶν-ἐτῶν, Ἐφαρμογὲς τῶν 2.520 (ἢ 2.450) ἐτῶν.

6. Γιατί πρέπει νὰ τελειώσουν οἱ Καιροὶ τῶν Ἑθνῶν τὸ 1948;

Τὸ ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔγιναν κράτος τὸν καιρὸ ἐκεῖνο, ΔΕΝ σημαίνει ὅτι οἱ Καιροὶ τῶν Ἑθνῶν τελείωσαν τότε!

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε σαφῶς: «καὶ Ἱερουσαλήμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν» (Λουκᾶς 21/κα' 24).

Στὴν πραγματικότητα, ὄχι μόνο ΔΕΝ ἔπαψε νὰ καταπατεῖται ἡ Ἱερουσαλήμ τὸ 1948 ἀπὸ τὰ Ἑθνη, ἀλλὰ ΑΚΟΜΑ τὸ Ἰσραήλ

ΔΕΝ ἔχει ἐξουσία ἐπὶ τοῦ σημαντικότερου μέρους τῆς Ἱερουσαλήμ, δηλαδή ἐπὶ τοῦ σημείου ποῦ ἦταν κάποτε ὁ Ναὸς τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἐνῶ σήμερα ἐκεῖ βρίσκεται τὸ Ἰσλαμικὸ Τέμενος τοῦ Ὁμάρ!

Ἄν λοιπὸν οἱ Καιροὶ τῶν Ἐθνῶν ἔληξαν τὸ 1948, ποῦ λέει ὁ π. Μάξιμος, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἔλεγε φέματα! Μὲ ἄλλα λόγια, ἂν ὁ π. Μάξιμος ἔχει δίκιο, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν ψευδοπροφήτης!

* * *

Ἐπόμενη φράση:

«Ἐπίσης 19 χρόνια ἔκανε ὁ Ναβουχοδονόσορ νὰ πάρει τὴν Ἱερουσαλήμ, 19 καὶ οἱ Ἑβραῖοι νὰ πάρουν πάλι τὴ γῆ τους: 1948+19=1967».

Ὅμως:

7. Ὁ Ναβουχοδονόσορας ΔΕΝ ἔκανε 19 χρόνια νὰ πάρει τὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ νὰ τὴν καταστρέψει!

Συγκεκριμένα, τὴν πῆρε ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ, ὅπως μπορεῖτε νὰ δεῖτε στοὺς ἐξῆς λεπτομερεῖς πίνακες: <http://www.oodegr.com/oode/istoria/israil1/ABCD.htm>.

Ἄρα, ἂν θέλει ὁ π. Μάξιμος νὰ κάνει παραλληλισμό, πρέπει νὰ υποθέσει, ὅτι τὸ 1967 οἱ Ἑβραῖοι ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ τὴ γῆ τους!!!

8. Τὰ χρόνια εἶναι 18 καὶ ὄχι 19.

Στὴν πραγματικότητα ὅμως, ἀκόμα καὶ ἂν λογαριάζαμε τὰ χρόνια αὐτὰ τοῦ Ναβουχοδονόσορα, ΔΕΝ εἶναι 19, ἀλλὰ 18, ὅπως μπορεῖ νὰ δεῖ ὁ καθένας στὸν ἀνωτέρω πίνακα!!!

* * *

Ἐπόμενη πρόταση:

«Ἀπὸ τὸ 1948 ξεκινάει ἡ τελευταία 70ετία τοῦ κόσμου, καὶ στὸ μέσο αὐτῆς, (1948+35 =1983), εἴχαμε τὴ γέννηση τοῦ Ἀντιχρίστου».

Ὅμως:

9. Εἶναι ἀυθαίρετη ἡ 70ετία.

Πέραν τοῦ ὅτι, ὅπως δείξαμε, τὸ 1948 ΔΕΝ βγαίνει μὲ τίποτα,

εἶναι αὐθαίρετο νὰ μετατρέψουμε τὴν 7ετία τοῦ Ἀντιχρίστου σέ... 70ετία!

Δὲν ὑπάρχει καμία σαφὴς ἀναφορὰ στοὺς Θεόπνευστους συγγραφεῖς τῶν Προφητειῶν αὐτῶν, ποὺ νὰ δικαιολογεῖ μιὰ τέτοια ἐφαρμογὴ τῶν ἐτῶν.

Μάλιστα, σχετικὲς Προφητεῖες ποὺ χωρίζουν τὴν 7ετία τοῦ Ἀντιχρίστου σὲ ἡμέρες, δὲν ἀφήνουν περιθώρια γιὰ τέτοιες ἐφαρμογὲς δεκαετιῶν! (π.χ. Ἀποκάλυψις 12/ιβ' 6, ὅπου σπάει τὴ μισὴ ἑπταετία σὲ ἡμέρες!).

10. Εἶναι αὐθαίρετη ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἐτῶν στὴ γέννηση τοῦ Ἀντιχρίστου.

Μιὰ συνεπὴς ἐφαρμογὴ Προφητείας, θὰ εἶχε σχέση μὲ τὴν ΕΜΦΑΝΙΣΗ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὄχι μὲ τὴ γέννησή του, ἡ ὁποία δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ ἱστορικὴ σημασία.

Στὴν Ἁγία Γραφὴ δὲν ἔχουμε καμία σχετικὴ Προφητεία, ποὺ νὰ ἐφαρμόζεται μὲ τέτοιο τρόπο!

* * *

Ἐπόμενὴ πρόταση:

Μετὰ τὴ κατάληψη Ἱερουσαλὴμ ὁ Ναβουχοδονόσορ τιμωρήθηκε μὲ ἑπτὰ χρόνια τρέλας, μετὰ ἀπὸ 16 χρόνια. Ἄρα ἡ τιμωρία τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὸν Ἀντίχριστο ἀρχίζει 16 χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸ 1967, δηλαδὴ τὸ 1983».

Ὅμως:

11. Δὲν ὑπάρχει, ὅπως εἶδαμε, κανένα στοιχεῖο γιὰ τὸν ἰσχυρισμὸ αὐτόν, πέραν τοῦ ὅτι δὲν ὑπῆρξαν κἀν αὐτὰ τὰ 7 χρόνια!

12. Μετὰ τὶς ἀνωτέρω ὑποδείξεις σφαλμάτων, ἡ συσχέτιση τῶν 16 ἐτῶν καὶ τοῦ 1983 στερεῖται κάθε βάσεως καὶ λογικῆς.

* * *

Ἐπόμενὴ πρόταση:

«Τὰ τελευταῖα 70 χρόνια χωρίζονται στὸν Χριστὸ καὶ στὸν Ἀντίχριστο. 33,5 χρόνια ἔζησε στὴ γῆ ὁ Χρι-

στός, καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῶν 70 ἐτῶν, ἢ 36,5 θὰ εἶναι ἡ διάρκεια ζωῆς τοῦ Ἀντιχρίστου».

“Ὁμως:

13. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος γιὰ νὰ γίνεи αὐτὴ ἡ ὑπόθεση τοῦ διαχωρισμοῦ 70 ἐτῶν, ποὺ μοιράζονται στὸν Χριστὸ καὶ στὸν Ἀντίχριστο.

“Ὅχι μόνο ἐπειδὴ ὅπως δείξαμε ΔΕΝ ὑπάρχει θέμα 70 ἐτῶν, ἀλλὰ ἐπίσης ἐπειδὴ δὲν τίθεται ζήτημα σχέσης Χριστοῦ καὶ Ἀντιχρίστου!

*** * ***

Ἐπόμενη πρόταση:

«Ἄρα, 1983 + 36,5 μείον ἓνα (γιὰ νὰ συμπεριλάβουμε τὸ 1983) = 2018, δηλαδὴ τέλος Ἀντιχρίστου».

“Ὁμως:

14. Γιατί ἄραγε πρέπει νὰ ἀφαιρέσουμε ἓνα ἔτος;

Ἄν τὸ ἀφαιρέσουμε, παύει νὰ διαιρεῖται σωστὰ τὸ νούμερο 70 μὲ τὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου!

15. Τὸ τέλος τοῦ Ἀντιχρίστου, ΔΕΝ συμπίπτει μὲ τὸ τέλος τῆς βασιλείας του.

Θὰ ζεῖ γιὰ χρόνια ἀκόμα φυλακισμένος, ὅπως δείχνουν σαφῶς οἱ Προφητεῖες. Συνεπῶς, κάθε συσχέτιση τῆς πορείας τοῦ Ἀντιχρίστου στὴ γῆ, μὲ τὴν πορεία τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ, εἶναι ἄτοπη.

Γ’.

Ἐπιλεγόμενα

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, καθίσταται σαφές, γιὰ κάθε λογικὸ ἄνθρωπο, ὅτι οἱ συλλογισμοὶ τοῦ π. Μαξίμου, γιὰ τὸ δῆθεν Τέλος τοῦ 2018, εἶναι διάτρητοι ἀπὸ χρονολογικὰ λάθη, λογικὰ ἄλματα καὶ αὐθαίρετους συλλογισμούς.

Καὶ εἶδαμε ἓνα χονδρικὸ παράδειγμα **15 βασικῶν σφαλμάτων** στὸν σκελετὸ τοῦ σκεπτικοῦ του.

Ἀκόμα καὶ οἱ Προτεστάντες, ποὺ στεροῦνται τῆς Ὁρθόδοξης βάσης, σπανίως ἔκαναν τόσα σφάλματα σὲ ἕναν ἐσχατολογικὸ ὑπολογισμὸ τοῦ Τέλους!

Ἐκπλήσσει λοιπὸν τὸ μέγεθος τῆς αὐθαιρεσίας ἐνὸς Ὁρθοδόξου Μοναχοῦ!

Ἐλπίζουμε μὲ πολλὴ ἀγάπη, ὁ π. Μάξιμος νὰ καταλάβει τὸ λάθος του, καὶ ἐγκαίρως νὰ ἀναθεωρήσει καὶ νὰ ἀπορρίψει τὶς ἀπαράδεκτα ἐσφαλμένες αὐτὲς θέσεις, ΠΡΙΝ γίνῃ αἰτία νὰ σκανδαλισθοῦν τυχὸν ἀστήρικτοι καὶ ἀφελεῖς. Γιατὶ γνωρίζει πολὺ καλὰ τί εἶπε ὁ Κύριος γιὰ ὅποιον σκανδαλίσει ἕναν τῶν ἐλαχίστων τούτων!!!

Ἀνεξαρτήτως ὅμως τοῦ τί θὰ κάνει ὁ π. Μάξιμος, ὁ κάθε Χριστιανός, πρέπει νὰ μὴν ξεχνάει τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ὅταν συναντᾷ σχετικούς ἐσχατολόγους, ποὺ ὑπολογίζουν τὸν καιρὸ τοῦ Τέλους:

«Βλέπετε, μὴ πλανηθεῖτε· ἐπειδὴ, πολλοὶ θάρθουν στὸ ὄνομά μου, λέγοντας, ὅτι: Ἐγὼ εἶμαι· καὶ ὁ καιρὸς πλησίασε. Μὴ τοὺς ἀκολουθήσετε!»
(Λουκᾶς 21/κα' 8).

N.M.



(*) Ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο. Ἱστοσελίδα «Ὁρθόδοξη Ὁμάδα Δογματικῆς Ἑρευνας», www.oodegr.com/ στὸ τμήμα: «Ἐσχατολογικὰ Θέματα», 26.7.2006. Ἐπιμέλ. ἡμετ.