

Προφητεία καὶ Ἀποκάλυψις
ἢ «χρησμολογία»
καὶ «ἀποκαλυπτισμός»;



Ἐκκλησις Συλλόγου Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ἱεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

**Ὁλεθρία πλάνη Μοναχοῦ
διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου
καὶ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν***

*Ἀθελίτως ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος μὲ ὅσα ἀναφέρει
εἰς τὸ προσφάτως κυκλοφορηθὲν βιβλίον του,
εὐρίσκεται εἰς παραλλήλους ὁδοὺς μὲ τὰς ἀπόψεις
Χιλιαστῶν, Προτεστάντων καὶ ἄλλων αἰρετικῶν*

ΕΚΚΛΗΣΙΝ πρὸς τὰ μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὸν Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Παντελεΐμονα ἀπευθύνει ὁ Σύλλογος Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν «Ὁ Προφήτης Ἥλιος» (Περιστερίου), διὰ νὰ λάβουν θέσιν ἐπὶ ὅσων ἀναφέρει ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος εἰς τὸ βιβλίον του μὲ τίτλον: «Ὁ Ἀντίχριστος ἦλθε 1983-2013».

Ὁ Σύλλογος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ π. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος δίδει μάχας ὑπὲρ τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως καὶ τῶν Παραδόσεων, μὲ ὅσα γράφει εἰς τὸ βιβλίον του, εὐρίσκεται εἰς πλάνην διὰ τὸ συγκεκριμένον ζήτημα. Ὁ Σύλλογος ἐπισημαίνει ὅτι ἀθελίτως συμπλέει μὲ τοὺς συλλογισμοὺς τῆς Ἑταιρείας «Σκοπιὰ» τῶν Χιλιαστῶν.

Παραθέτομεν ὠρισμένα σημεῖα ἀπὸ τὴν μακροσκελῆ ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν τοῦ Συλλόγου.

«Ὁ π. Μάξιμος, κατέληξε στὸ “ἀσφαλὲς” συμπέρασμα, τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀντιχρίστου τὸ ἔτος 1983, τῆς δημοσίας ἐμφανίσεώς του, τέλος τοῦ 2012 μὲ ἀρχὴς τοῦ 2013, καὶ στὸ χρόνο τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018! Μὲ ποιὸ τρόπο; Ἀκολούθησε σὲ πολλὰ σημεῖα, στὸν τρόπο ὑπολογισμοῦ τῶν ἀνωτέρω χρονολογιῶν, τὸ συλλογισμὸ τῆς Ἐταιρείας “Σκοπιὰ” τῶν Ψευδομαρτύρων τοῦ “Ἰεχωβά”!

Δὲν γνωρίζουμε, ἂν αὐτὸ ἔγινε συνειδητὰ ἢ ἀποτελεῖ σύμπτωση. Στὴ συνέχεια θὰ ἐξηγήσουμε τί ἐννοοῦμε.

Ὁ π. Μάξιμος ἐρμηνεύει-παρερμηνεύει, τὸν χρόνο τῶν Καιρῶν τῶν Ἐθνῶν, τοῦ Λουκ. κα΄ 24, ὅπως ἡ Ἐταιρεία “Σκοπιὰ”, καὶ ἄλλοι αἰρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες, καταλήγει, ὁμως, σὲ διαφορετικὰ συμπεράσματα.

Ὁ μὲν Ρῶσσελ, ἰδρυτὴς τῆς Ὄργανώσεως τῶν “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά”, ξεκινᾷ ἀπὸ τὸ 606 π.Χ., ἔτος κατ’ αὐτόν, τῆς καταστροφῆς τῆς Ἱερουσαλὴμ, τὸ 586 π.Χ. ὁμως κατὰ τὴν ἱστορία, γιὰ νὰ φθάσει στὸ ἔτος 1914, ποὺ ἔληξαν οἱ Καιροὶ τῶν Ἐθνῶν (Λουκ. κα΄ 24), ὑπολογίζοντας τοὺς Ἐπτὰ Καιροὺς τοῦ Δανιὴλ δ΄ 16, ὅτι ἀντιστοιχοῦν σὲ 2520 ἔτη, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ἀριθ. ιδ΄ 33-34, καὶ Ἰεζ. δ΄ 6, μὲ 360 ἡμέρες τὸ χρόνο, (Γραφικαὶ Μελέται, “Ὁ καιρὸς ἐστὶν ἐγγύς”, Τόμος Β΄ σελ. 101, 102, 103 κ.λπ.).

Ὁ δὲ π. Μάξιμος ξεκινᾷ τοὺς ὑπολογισμοὺς του ἀπὸ τὸ ἔτος 605 π.Χ., ὡς 1ο ἔτος τῆς Βασιλείας τοῦ Ναβουχοδονόσορα, γιὰ νὰ φθάσει στὸ ἔτος 1948, ἔτος ποὺ ἔληξαν οἱ Καιροὶ τῶν Ἐθνῶν (Λουκ. κα΄ 24), ὑπολογίζοντας τοὺς Ἐπτὰ Καιροὺς τοῦ Δανιὴλ δ΄ 16, ὅτι ἀντιστοιχοῦν σὲ 2555 χρόνια, ἐπὶ τῇ βάσει καὶ αὐτὸς τοῦ Ἀριθ. ιδ΄ 33-34, καὶ Ἰεζ. δ΄ 16, μὲ 365 ἡμέρες τὸ χρόνο! (Κεφάλαιον 14, Οἱ “Ἐπτὰ καιροὶ” τῶν Ἐθνῶν).

Παραπέμπουν καὶ οἱ δύο, στὰ χωρία Ἀριθ. ιδ΄ 33-34, καὶ Ἰεζ. δ΄ 6, τὰ ἐρμηνεύουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, καταλήγουν, ὁμως, σὲ διαφορετικὴ χρονολογία καὶ συμπεράσματα!

Ἡ “Σκοπιὰ” καταλήγει στὸ ἔτος 1914, ὡς τὸ ἔτος, ποὺ συμπληρώθηκαν οἱ Καιροὶ τῶν Ἐθνῶν (Λουκ. κα΄ 24), θὰ ἀνετρέποντο ὅλες οἱ Κυβερνήσεις τῆς Γῆς, θὰ γινόταν ἡ “ἄρπαγὴ” καὶ τοῦ τελευταίου μέλους... τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ὄσων κατὰ τοὺς Ἰεχωβίτες ἔχουν Οὐράνια ἐλπίδα, θὰ ἔληγε ὁ Ἀρμαγεδώνας καὶ θὰ ἐγκαθιδρύετο ἡ Βασιλεία ἐπὶ τῆς Γῆς! (Γραφικαὶ

Μελέται, “Ο καιρός ἐστὶν ἐγγύς”, Τόμος Β΄ σελ. 113, 227, 86. “Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου”, Τόμος Γ΄ σελ. 139).

Ὁ π. Μάξιμος ἐρμηνεύει (σελ. 195 βιβλίου του), τὴν τελευταία ἐβδομάδα τοῦ Δανιὴλ θ΄ 25-27, ὅτι ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ στὸν Ἀντίχριστο!

Γράφει “ὅτι ἡ προφητεία ἔχει κυρίως ἀναφορὰ στὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ...” καὶ στὴν σελ. 196 συνεχίζει: “Πιστεύω, ὁμως, ταπεινά, ὅτι ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ στὴν περίοδο τῶν τελευταίων 70 χρόνων, πὺ τὸν τρόπον τινὰ συμπληρώνουν τὴν πρώτη περίοδο τῶν 70 χρόνων, πὺ ἐξῆσε ὁ Κύριος. Ἀπὸ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας δηλαδή, τὸ 1 μ.Χ. ἕως τῆς καταστροφῆς τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος τὸ 70 μ.Χ.” καὶ καταλήγει, κάνοντας διάφορους συλλογισμοὺς-ὑπολογισμοὺς, στὸ ἔτος 1948, ἔτος ἰδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ στὸ 2018, ἔτος τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ! (σελ. 198 βιβλίου του), πὺ εἶναι ἡ καταληκτικὴ χρονολογία τῶν 70 ἐτῶν τῆς Γενεᾶς, πὺ ξεκίνησε τὸ 1948, ἔτος ἰδρύσεως τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ φθάνει στὸ 2018 (1948 σὺν 70, ἴσον ἔτος 2018), ἔτος τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Ὁ π. Μάξιμος ἐντελῶς αὐθαίρετα, παρόμοια, ἀλλὰ ὄχι ἴδια, μὲ τὴν Ἰεχωβίτικη συλλογιστικὴ, ἀντιστοιχεῖ τὸν Βασιλέα Ναβουχοδονόσορα, ὡς τύπο καὶ εἰκόνα τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Ἔθνους (σελ. 189-191) καὶ τύπο καὶ προτύπωση τοῦ Ἀντίχριστου (σελ. 198 βιβλίου του).

Ταυτίζει καὶ αὐτός, ὅπως καὶ ἡ “Σκοπιά”, τοὺς Ἐπτὰ Καιροὺς (Δαν. δ΄ 10-16) μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν Ἐθνῶν (Λουκ. κα΄ 24) καὶ μὲ συλλογισμοὺς, πὺ γράφουμε ἀνωτέρω, φθάνει στὴν 1η περίοδο τὸ ἔτος 1948, ἔτος ἰδρύσεως τοῦ Ἰσραὴλ, στὴ 2η περίοδο, πὺ ξεκινᾷ τὸ 1948 καὶ καταλήγει στὸ 2018, ὡς ἔτος τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ!, καὶ στὴν 3η περίοδο, πὺ ξεκινᾷ ἀπὸ τὸ 2012-2013, ἔτος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ λήγει τὸ ἔτος 2018, μὲ τὴν ἐνδοξο Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας! (σελ. 198 βιβλίου του).



Ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος «Στύλος Ὁρθοδοξίας», ἀριθ. 70/Ἰούλιος-Αὐγουστος 2006, σελ. 13.

Ἐπικαλεῖται-παραπέμπει, ὅπως καὶ ἡ “Σκοπιά”, ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὰ χωρία Ἀριθ. ιδ’ 33-34 καὶ Ἰεζ. δ’ 6, ὥστε κάθε ἡμέρα τῶν προφητικῶν Καιρῶν, συμβολίζει ἓνα ἔτος καὶ φθάνει στὸ 1948 καὶ 2018.

Ἡ συσχέτιση εἶναι ἑρμηνευτικὰ ἐντελῶς αὐθαίρετη καὶ ἀπαράδεκτη, ἀφοῦ συσχετίζει ἄσχετα μεταξὺ τους ἐδάφια, ἀποκομμένα ἀπὸ τὴν συνάφειά τους!

Δυστυχῶς, ὁ π. Μάξιμος πλανᾶται σ’ αὐτό, ὅπως πλανήθηκε ἑπτὰ φορές μέχρι σήμερα, ἡ “Σκοπιά”!

Ἀποτελεῖ δὲ μνημεῖο αὐθαιρεσίας, ποὺ ὀδηγεῖ σὲ πλάνη-ψευδοπροφητεία (Δευτ. ιη’ 18-20), ὅπως ὀδηγήθηκαν οἱ “Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά”, μὲ τὸ νὰ δίνει **καὶ** ἀλληγορικὴ ἔννοια στοὺς ἑπτὰ Καιροὺς τοῦ Δαν. δ’ 10-16, καὶ πολὺ περισσότερο **ταυτίζοντάς** τους, μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν Ἐθνῶν τοῦ Λουκ. κα’ 24.

Τὰ χωρία Δαν. δ’ 10-16 ἔχουν **ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ** στὸν Βασιλέα Ναβουχοδονόσορα! Αὐτὸ εἶναι σαφέστατο, στὸ Δ’ Κεφ. τοῦ Προφήτη Δανιήλ. Ἐχομε δηλαδὴ, ἀπὸ τὸν Προφήτη Δανιήλ, πλήρη, καὶ λεπτομερῆ ἑρμηνεῖα τοῦ προφητικοῦ ἐνυπνίου τοῦ Ναβουχοδονόσορα. Ὁ Προφήτης Δανιήλ, ἐξηγεῖ στὸν Ναβουχοδονόσορα, ὅτι τὸ ἐνύπνιο ἔχει προφητικὸ χαρακτήρα καὶ ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ στὸ πρόσωπό του!

Ἄς δοῦμε κατωτέρω, τὴν ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἐνυπνίου στὸ Ναβουχοδονόσορα.

Στίχος 17 Ἐσὺ εἶσαι τὸ δένδρο αὐτὸ Βασιλιά!... **21** ἡ ἑρμηνεία καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑψίστου, ποὺ διακηρύσσεται **ἐναντίον σου...** **22** θὰ ἀποπεμφθεῖς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία... ὅταν περάσουν τὰ **ἑπτὰ** χρόνια... **25** Πράγματι **ὅλα** αὐτὰ ξέσπασαν ἐναντίον τοῦ Βασιλιὰ Ναβουχοδονόσορα... **28** Ἡ βασιλεία σου ἀφαιρέθηκε ἀπὸ σένα. **29** θὰ τρῶς σὰν τὸ βόδι **ἑπτὰ** χρόνια **30** **Τὴν ἴδια στιγμή ἐκπληρώθηκε** ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ Ναβουχοδονόσορα **31** ἀφοῦ πέρασαν **ἑπτὰ** χρόνια ὁ Ναβουχοδονόσορ... καὶ ξαναβρῆκα τὰ λογικά μου...

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, χωρὶς ἑρμηνευτικὴ δυσκολία, ὅτι ἔχομε **πλήρη** καὶ **ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ** τοῦ προφητικοῦ ἐνυπνίου, στὸν Ναβουχοδονόσορα!

Ἡ **καὶ** ἀλληγορικὴ ἑρμηνεῖα τῶν ἑπτὰ Καιρῶν, ὡς καὶ ἡ

ταύτισή τους, με τοὺς Καιροὺς τῶν Ἐθνῶν τοῦ Λουκ. κα' 24, εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετη καὶ ὀδνηγεῖ σὲ ψευδοπροφητεῖες.

Κλασικὴ ἀπόδειξη, οἱ ἐπτὰ ψευδοπροφητεῖες τῶν “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά”, γιὰ τὸ “τέλος τοῦ πονηροῦ συστήματος πραγμάτων”, με ἀφειρητρία ἐρμηνείας τους τὸ ἔτος 606 π.Χ. καὶ ἀλληγορικῆς ταύτισης τῶν Ἐπτὰ Καιρῶν τοῦ Δ' Δανιήλ, με τοὺς Καιροὺς τῶν Ἐθνῶν τοῦ Λουκ. κα' 24.

Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ ὀρθὴ ἐρμηνεία τοῦ Λουκ. κα' 24;

“Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσιν οἱ καιροὶ τῶν ἐθνῶν”.

Δηλαδή, οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ ἀπίστησαν στὸν Χριστό, θὰ σφαγοῦν καὶ θὰ μεταφερθοῦν αἰχμάλωτοι πρὸς πώληση σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, καὶ ἡ Ἰερουσαλὴμ θὰ καταπατεῖται ἀπὸ ἔθνη μέχρι νὰ συμπληρωθοῦν οἱ Καιροὶ (τῆς κυριαρχίας σ' αὐτὴν) τῶν Ἐθνῶν.

Ἀποτελεῖ σοβαρότατο ἐρμηνευτικὸ λάθος, νὰ ἐρμηνεύουμε τὴν καταπάτηση τῆς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ τὸ ἔτος 586 π.Χ. καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ 70 μ.Χ., διότι ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρεται σὲ μέλλοντα χρόνο: “Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη” λέγει, καὶ ὄχι: “Ἰερουσαλὴμ θὰ ἐξακολουθήσει νὰ καταπατεῖται”, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ πεῖ, ἐὰν ἐννοοῦσε καὶ τὸν παρελθόντα χρόνο!

Σχετικοὶ καὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, στὸ Λουκ. ιθ' 41-44.

Στὴν συνέχεια θὰ τοποθετηθοῦμε στὸ Ματθ. κδ' 34: “Ἄμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται”, τὸ ὁποῖο ὅλοι οἱ αἵρετικοὶ με χιλιαστικὲς προσδοκίες ἐπικαλοῦνται κατὰ κόρον!

Παρόμοια συλλογιστικὴ με τοὺς διάφορους χιλιαστές, στὴν ἐρμηνεία τοῦ χωρίου, ἀκολουθεῖ γιὰ τὶς ἐσχατολογικὲς του ἐρμηνείες-προφητεῖες καὶ ὁ π. Μάξιμος, διότι περὶ προφητειῶν πρόκειται (Δευτ. ιη' 18-20, Ματθ. κδ' 23-24, Μάρκ. ιγ' 21-22).

Καθ' ἡμᾶς, παρερμηνεύει τὸν παραβολικὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τοῦ Ματθ. κδ' 32 γιὰ τὴν συκιά. Ὁ Κύριος, ἀφοῦ μίλησε γιὰ ὅσα θὰ συμβοῦν μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία, βλέποντας –ἴσως καὶ δείχνοντας– μία συκιά, παραπέμπει σ' αὐτὸ τὸ δέντρο, γιὰ νὰ μάθουν οἱ πιστοὶ κάποιο μάθημα ἀπὸ αὐτό. “Πάρτετε μάθημα ἀπὸ τὴν συκιά, λέγει ὁ Χριστός. Ὄταν ὁ κλάδος τῆς συκιάς γίνε

πλέον άπαλός και βγάξει φύλλα, ξέρετε ότι τὸ θέρος πλησιάζει. Ἡ έκβλάστηση τῶν φύλλων τῆς συκιάς, εἶναι προμήνυμα τοῦ θέρους. Ἐτσι καὶ ἐσεῖς, ὅταν θὰ ἰδεῖτε ὅλα αὐτά, πὸν εἶπα, νὰ ξέρετε, ὅτι κοντὰ εἶναι ἡ κρίση στὴν πόρτα, δηλαδὴ ἡ Δευτέρα Παρουσία”.

Ὁ π. Μάξιμος ἔρμηνεύει, ὅτι ἡ συκιά τοῦ στίχου 32 ἐξεικονίζει τὸν Ἑβραϊκὸ λαὸ (σελ. 151-160 βιβλίου του), συσχετίζοντάς τιν αὐθαίρετα, μὲ τὴν ἄκαρπη συκιά, πὸν ἐξήρανε ὁ Κύριος (Ματθ. κα’ 19, Μάρκ. ια’ 13).

Ἐρμηνεύει-παρερμηνεύει, ὅπως οἱ αἰρετικοὶ “Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά” καὶ διάφορες Πεντηκοστιανὲς ὁμάδες, ὅτι ἡ γενεὰ (Ματθ. κδ’ 34), εἶναι μία συγκεκριμένη γενεὰ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, καὶ συγκεκριμένα, ἡ γενεὰ τοῦ ἔτους 1948 (σελ. 159-160 βιβλίου του).

Ἐπολογίζει τὸ μῆκος τῆς γενεᾶς σὲ ἑβδομήντα ἔτη (σελ. 191-198 βιβλίου του) καὶ ὀδηγεῖται στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ ἔτος 2018 μ.Χ. θὰ γίνεῖ ἡ Β’ Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ (σελ. 160, 499 βιβλίου του). Τὸ λάθος στὴν ἔρμηνεία τοῦ Ματθ. κδ’ 34, πὸν ἔκαναν οἱ αἰρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες-προφητεῖες, τὸ ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ π. Μάξιμος, ἀφοῦ ἔρμηνεύει τὴν γενεὰ (Ματθ. κδ’ 34), ὡς μία συγκεκριμένη γενεὰ, μιᾶς συγκεκριμένης ἐποχῆς, τῆς γενεᾶς τοῦ 1948 μ.Χ.!

Δυστυχῶς, ὁ π. Μάξιμος δὲν διδάχθηκε ἀπὸ τὶς ψευδοπροφητεῖες, ὅσων ὄρισαν τοὺς χρόνους καὶ τοὺς καιροὺς, ἐπὶ τῆ βάσει τῆς ἀνωτέρω ἔρμηνείας-παρερμηνείας!».

* * *

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ παραθέτει εἰς τὴν πολυσέλιδον ἐπιστολήν του καὶ ἄλλα στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα, ὡς ὑποστηρίζει, εὐρίσκεται εἰς πλάνην ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος. Δι’ αὐτό:

«Μακαριώτατε-Σεβασμιώτατοι, ἔκκληση κάνουμε, νὰ λάβετε ἐπίσημα θέση, γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τοῦ π. Μαξίμου, γιὰτὶ ὑπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, μερικοὶ ἀδελφοὶ νὰ πλανηθοῦν. Νὰ πιστεύσουν δηλαδὴ, γιὰ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου τὸ 2013 καὶ τὸν ἔρχομὸ τοῦ Κυρίου μας τὸ 2018, νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς οἰκογένειές τους, τὴν ἐργασία τους, σπουδὲς κ.λπ.

ένασχολήσεις, όπως συνέβη με χριστιανούς τῆς Θεσσαλονίκης (Β΄ Θεσσ. Β΄ 1-2, γ΄ 11-12).

Τὸ χειρότερο, ὅμως, εἶναι, ὅτι θὰ δώσει “ὄπλα” σὲ ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως θὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὶς πλάνες-ψευδοπροφητεῖες του.

Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ παρέμβει καὶ νὰ πείσει τὸν π. Μάξιμο νὰ ἀποκηρύξει τὶς πλάνες του. Σὲ περίπτωση ἐμμονῆς του, νὰ λάβει τὰ προβλεπόμενα ποιμαντικὰ μέτρα, γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληρώματος τῆς Μητροπόλεώς του καὶ ὄχι μόνον.

Ἐκκληση κάνουμε στὸν π. Μάξιμο, νὰ παύσει νὰ διαφημίζει τὸ βιβλίο του ἀπὸ τηλεοράσεως, διακηρύσσοντας, ὅτι ὅλα τὰ στηρίζει στὴν Ἁγία Γραφή, τὴν ὁποία σὲ πολλὰ σημεῖα παρερμηνεύει, καὶ σὲ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πὺ ἐπίσης σὲ πολλὰ σημεῖα, δὲν κατανοεῖ τὸ νόημά τους!

Πάτερ Μάξιμε, μὲ πολλὴ ἀγάπη γράφουμε τὰ παραπάνω, καὶ σᾶς παρακαλοῦμε, τὰ χρήματα, πὺ συγκεντρώνετε ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ βιβλίου σας, νὰ τὰ διαθέσετε γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ τὴν Παγκόσμια Ἱεραποστολή! Οἱ κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2018, δὲν θὰ ὑπάρχουν, ἀφοῦ κατὰ τὴν προφητεία σας, θὰ ἔχει γίνει ἡ Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου μας!

Ἀδελφικὰ ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἡ Ἐταιρεία “Σκοπιὰ” τῶν “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά”, ἐνῶ στοὺς ὁπαδούς της κήρυττε ὅτι τὸ 1975 θὰ ἔληγαν τὰ 6000 χρόνια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ θὰ ἄρχιζε ἡ χιλιετὴς Βασιλεία, (“Σκοπιὰ”, 1-8-1970, σελ. 464-465), αὐτὴ ἔκανε παραγγελίες μεγάλων τυπογραφείων στὴν Ἰαπωνία!

Εὐχόμαστε, ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, διὰ Πρεσβειῶν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τὴν μαρτυρία τῶν ὁποίων π. Μάξιμε ἐπικαλεῖσθε, νὰ λαλήσει ἀγαθὰ στὴν καρδιά σας, νὰ συνειδητοποιήσετε τὴν πλάνη σας, καὶ νὰ ἀνανήψετε!». □

(*) Ἐφημερ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1651/14.7.2006, σελ. 3 καὶ 4. Ἐπιμέλ. ἡμετ.