



Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο ἀγάγῃ ὁ τάλας, δεδοικῶς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος Ἔδρα Οἰκουμενιστικῶν Ἀνοιγμάτων*

*«Πόσο καλὸς εἶναι ἐκεῖνος ὁ Ἐπίσκοπος,
ὁ ὁποῖος μὲ τὰ ποικίλα
οἰκουμενιστικὰ-αἰρετικά του ἀνοίγματα
ὁδηγεῖ στὴν πλάνη
καὶ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς αἵρέσεως
τὰ δύστυχα πρόβατά του;»*

τοῦ κ. Ἰωάννου Κορναράκη,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ Δεκέμβριον 2006 ἐ-
ορτάσθησαν στὴν Μητρόπολιν Δημητριά-
δος, στὸ Βόλο, τὰ πρῶτα ὀκτῶ χρόνια τῆς
ἀρχιερατείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰγνα-
τίου μὲ ἰδιαίτερο πανηγυρισμό.

Στὸ σχετικὸ κείμενον τοῦ περιοδικοῦ τῆς Μη-
τροπόλεως «Πληροφόρηση», τὸ ὁποῖο ἐκθέτει
τὰ τοῦ ἐν λόγῳ πανηγυρισμοῦ καὶ μάλιστα
στὸ τέλος τοῦ κειμένου αὐτοῦ, ἀναφέρεται ὅτι παρεδόθη, στὸν
οἰκεῖο Μητροπολίτην, ὡς ἐόρτιον δῶρον, εἰκόνα τοῦ *Καλοῦ Ποιμέ-
νος* μὲ τὴν εὐχὴν νὰ παραμείνει ὁ κ. Ἰγνατίος *Καλὸς Ποιμένας*,
ὁ ὁποῖος «*τίθησι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων*»!

Πόσο καλός, ὅμως, εἶναι ἐκεῖνος ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος μὲ τὰ
ποικίλα οἰκουμενιστικὰ-αἰρετικά του ἀνοίγματα ὁδηγεῖ στὴν πλάνη
καὶ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς αἵρέσεως τὰ δύστυχα πρόβατά του;



Σύμφωνα μὲ τὸ οἰκεῖο εὐαγγελικὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο δίνει καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ μισθωτοῦ ποιμένος, «ὁ ποιμὴν» αὐτός, ὁ μισθωτός, «οὐκ ὢν ποιμὴν», ἐπειδὴ τὰ πρόβατα δὲν εἶναι δικά του, ὅταν «θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον», «ἀψίψι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκος ἀρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα».

Πόσο ἄραγε χειρότερος, τοῦ μισθωτοῦ ποιμένος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ποιμένας, ὁ ὁποῖος ὀδηγεῖ ὁ ἴδιος τὰ πρόβατα στὸ λύκο ἢ καλεῖ τὸν λύκο νὰ ἀρπάζει τὰ πρόβατά του;

* * *

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ οἰκουμενιστικὸ βῆμα τοῦ κ. Ἰγνατίου πρὸς τὴν αἴρεση ἀφορᾷ τὴν πρόσκληση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐπισκοπῆς του νὰ προσέλθει τῇ Δευτέρα 7 Μαΐου ἐ.ἔ. στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στὸ ὁποῖο θὰ ὁμιλήσει ὁ Αἰδεσιμ. Μελέτιος Μελετιάδης μὲ θέμα: «*Διεκκλησιαστικὴ συνεργασία στὴ βάση τοῦ ἀνθρώπου!*»

Ἡ Πρόσκληση αὐτὴ εἶναι παραπλανητικὴ, δεδομένου ὅτι ὁ ὁμιλητὴς εἶναι προτεστάντης καὶ ἡ ἑτεροδοξία (ἢ κακοδοξία) του καλύπτεται ἀπὸ τὴν προσωυμία τοῦ Αἰδεσιμωτάτου, γιὰ νὰ παραπλανηθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ καὶ νὰ νομίσουν ὅτι ὁ ὁμιλητὴς εἶναι ὀρθόδοξος κληρικός.

Ἐκτὸς ἄν πράγματι ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος ἀναγνωρίζει ἱεροσύνη στοὺς προτεστάντες πάστορες!

* * *

ΑΛΛΑ τὸ ἐγκλημα αὐτὸ τῆς παραπλανήσεως τοῦ ποιμνίου ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του εἶναι ἀσφαλῶς μικρότερο τοῦ ἐγκλήματος, ποὺ διέπραξε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ταξιαρχῶν, καὶ τὸ ὁποῖο, μόνο αὐτό, τὸν ἔχει θέσει ἤδη ἐκτὸς τῆς Ὁρθοδοξίας λόγω τῆς κραυγαλέας καταπατήσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας!

Ἐννοοῦμε βέβαια τὴν ἀσεβῆ βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἐν λόγω Μονῆς, μὲ τὴν πρόσκληση τοῦ κ. Ἰγνατίου, τῶν φιλοξενουμένων του ἀγγλικανῶν κληρικῶν, νὰ παρακολουθήσουν τὴ Θεία λειτουργία ἐντὸς τοῦ χώρου τοῦ κυρίως Ναοῦ.

Γεγονός, ποὺ περιορίσε τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς νὰ συμπεσοῦν στὸν Νάρθηκα, ἐλεγχόμενοι τὴν ἴδια στιγμὴ ὡς πρὸς τὶς κινήσεις τους, ἀπὸ μοναχὲς τῆς Μονῆς!

Οἱ ὑπάρχουσες φωτογραφίες δείχνουν τοὺς ἀγγλικανοὺς νὰ ἐξέρχονται, μαζὶ καὶ μία ἰέρεια, μὲ τὸ ἀντίδωρο στὸ χέρι!

* * *

ΕΞΑΛΛΟΥ ἡ ἰδέα νὰ δημιουργήσει ὁ Μητροπολίτης Δημη-
τριάδος *Ἀκαδημία Ὁρθοδόξων Σπουδῶν*** , μὲ διεθνή μάλιστα
ἐμβέλεια, τοῦ ἐξασφαλίζει τὸ χῶρο τῶν θεωρητικῶν οἰκουμενι-
στικῶν ἀνοιγμάτων, μὲ τοὺς κατάλληλους συνεργάτες.

Ἡ Ἀκαδημία αὐτή, μὲ κάλυμμα τὴν ἐτικέτα τῆς Ὁρθοδοξίας,
ἀποτελεῖ ἐπίσης μέσο παραπλανήσεως τῶν πιστῶν, δεδομένου
ὅτι τὰ ἰδεολογικά της θεμέλια εἶναι *νεοεποχίτικης* λογικῆς!

* * *

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ὁμολογῶ ὅτι θλίβομαι γιὰ τὸ ἀπροσδόκητο
οἰκουμενιστικὸ προφίλ τοῦ Μητροπολίτου Ἰγνατίου καὶ θέλω νὰ
ἐπιστρέψω τὴ σκέψη μου στὴ λαμπρὴ εἰκόνα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου, τοῦ συνετοῦ καὶ παραδοσιακοῦ ἐργάτου τῆς ποιμαντι-
κῆς διακονίας στὴ Μητρόπολη Πειραιῶς.

Θλίβομαι καὶ λυποῦμαι γιὰτὶ διαφεύστηκαν οἱ χρῆστες ἐλπί-
δες μιᾶς ὀρθόδοξης ἐπισκοπικῆς διακονίας, γιὰ τὴν ὁποία πράγ-
ματι θὰ τοῦ ἀξίζε δικαίως ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ *Καλοῦ Ποιμένου!*



(*) Ἐφημερ. «**Ὁρθόδοξος Τύπος**», ἀριθ. 1690/25.5.2007, σελ. 1, κύριο ἄρθρο.
Ἐπιμέλ. ἡμετ.

(**) **Σημ.ἡμ.** Ἡ *Ἀκαδημία Ὁρθοδόξων (Θεολογικῶν) Σπουδῶν* διοργάνωσε προσ-
φάτως στὸν Βόλο (18-20.5.2007), ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸ *Boston Theological Institute*,
καὶ τὸ *Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν*, διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ
θέμα «*Συγχώρηση, Εἰρήνη, Καταλλαγή*», στὸ ὁποῖο συμμετεῖχε καὶ ὠμίλησε ὁ
Μελέτιος Μελετιάδης, *Ποιμένας τῆς Ἑλληνικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας*, στὴν
ἐνότητα «*Θεραπεύοντας τὶς μνήμες*»: «*Ἐπιλέγοντας τὴ Συμφιλίωση μὲ τοὺς
Ὁρθοδόξους: Ἡ ἐμπειρία ἐνὸς Ἑλλῆνα Εὐαγγελικοῦ*».

«*Στὸ συνέδριο αὐτὸ ἐξετάζονται ἡ θεολογία τῆς εἰρήνης, τῆς καταλλαγῆς
καὶ συγχώρησης, καθὼς καὶ ὁ ρόλος τῶν θρησκευτῶν καὶ τῶν ἐκκλησιῶν, ἰδιαίτερα
τῶν ὀρθοδόξων, σὲ καταστάσεις πολέμου καὶ συγκρούσεων. Ἐχουν προσκληθεῖ
καὶ συμμετέχουν εἰδικοί ἀναλυτὲς (πανεπιστημιακοὶ θεολόγοι, κοινωνιολόγοι,
κληρικοί, συγγραφεῖς, ἱστορικοί, ἐκπαιδευτικοὶ κ.ἄ.) ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ
ἐξωτερικόν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναπτύξουν, στὰ πλαίσια τῶν εἰσηγήσεών τους καὶ τοῦ
διαλόγου, ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς παρακάτω θεμελιώδεις ἐνότητες:*

- *Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, Θρησκείες καὶ οἰκοδόμησις τῆς παγκόσμιας εἰρήνης.*
- *Θεολογία τῆς καταλλαγῆς.*
- *Βία καὶ Θρησκείες.*

- *Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες σὲ καταστάσεις πολέμου καὶ συγκρούσεων.*
- *Ταυτότητα, Ἑτερότητα καὶ Συμφιλίωση-Καταλλαγή».*

(Βλ. Δελτίο Τύπου, Παρασκευὴ 18 Μαΐου 2007, στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος)