

❖ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
- Διεύθ. Ἀλληλογραφίας καὶ Γραφείων :
Λ. Πάργηθος 87, 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ
- Ἀριθ. Τηλεφ.: 6946785335 καὶ 6976429947
E-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr



Διήμερη Προσκυνηματική Ἐπίσκεψη στὴν Πόλη τῶν Πατρῶν

Ἐπίσκεψη στὶς Φυλακὲς Ἁγίου Στεφάνου Πατρῶν
καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πολιούχου Πατρῶν

Σάββατο-Κυριακὴ 29-30ῆ Νοεμβρίου 2009 ἐκ.ἡμ.

Τὸ λεωφορεῖο ξεκίνησε στὶς 6 π.μ. καὶ πάλι... Γιὰ τὴν μεγάλη Συνάντηση μετ' Ἐκεῖνον, τὸν Κύριό μας, στὸ πρόσωπο τοῦ Πονεμένου Κρατούμενου Ἀδελφοῦ μας.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας, Θεοφιλέστατος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, μπροστάρης, καθοδηγητής, ἐμπνευστής καὶ ψυχὴ ὀλοκλήρου τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Συλλόγου μας καὶ ἰδιαίτερα τῶν Προσκυνηματικῶν Ἐπισκέψεων μας στοὺς Φυλακισμένους Ἀδελφούς μας, ἦταν ἐκεῖ, ἀκούραστος, γιὰ νὰ ἡγηθῆ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ αὐτῆς τῆς ἐξορμήσεως!

Μαζὶ μας εἶχαμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ εἶναι τέσσερις Ἀδελφές ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, δύο Ἀδελφές ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, μιὰ Ἀδελφὴ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἑσυχαστήριο τῆς Παναγίας τῆς Ὀδηγήτριας Ἀχαρνῶν, μιὰ Ἀδελφὴ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἑσυχαστήριο Ἁγίου Νεκταρίου Πόρτο Ράφτη καὶ δύο Ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Τριάντα πιστοί, μέλη καὶ συμπαραστάτες τοῦ Συλλόγου μας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ πολὺ ἀγαπητὴ μας κυρία Νίτσα Κουκούτση, Κοινωνικὴ Λειτουργὸς τῶν Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, ψυχὴ τῶν μεγάλων αὐτῶν Ἐπισκέψεων μας, συμπλήρωσαν τὸ σύνολο τῶν σαράντα (40) Προσκυνητῶν, οἱ ὅποιοι ξεκίνησαν μετ' ἐξορμήσεως γιὰ αὐτὴν τὴν Μεγάλὴ Συνάντηση.

Ὅπως πάντα, προπορευόταν ἡ Εὐχή καὶ Εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Κυπριανοῦ, ὁ Ὅποιος, ἂν καὶ ἀσθενῆς καὶ ἀπὼν, ἦταν καὶ εἶναι ὁ Μεγάλος Παρὼν ὅλων τῶν προσπαθειῶν καὶ ἐνεργειῶν τοῦ Συλλόγου μας.

* * *

Ἡ νύχτα εἶχε ἤδη παραχωρήσει τὴν θέση της στὴν ἡμέρα καὶ οἱ πρῶτες ἐλπιδοφόρες ἀκτῖνες φωτὸς εἶχαν ἀρχίσει νὰ ζεσταίνουν τὸν οὐρανὸ καὶ τὶς καρδιές μας!

Ξεκινήσαμε προσευχητικά, εὐχαριστώντας τὸν Κύριό μας γι' αὐτὲς τὶς μεγάλες δωρεές. Οἱ Ἀδελφές μας ἔψαλαν κατανυκτικὰ τὴν Παράκληση τοῦ Προστάτου τοῦ Συλλόγου μας, Ἀγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος.

Κατόπιν, τὰ λόγια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας γιὰ τὴν Ἀγάπη καὶ Εὐσπλαγγνία πρὸς τὸν Ἀδελφὸ μας ἔρριξαν βάσσαμο στὶς καρδιές μας καὶ μᾶς γέμισαν ἐλπίδα καὶ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὸ ἔργο αὐτό, τὸ ὁποῖο ἐπιτελοῦμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸ ἔργο τῆς Διακονίας τοῦ Διακονοῦντος ἡμᾶς Θεοῦ στὸ Πρόσωπο τοῦ πάσχοντος Ἀδελφοῦ μας.

Μᾶς ὑπενθύμισε γιὰ πολλοστὴ φορὰ, μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφαση, τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας: «ΕΛΕΟΝ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΟΥ ΘΥΣΙΑΝ».

* * *

Ἔτσι πορευόμενοι, φθάσαμε γύρω στὶς 9.30' στὶς Κλειστὲς Φυλακὲς Ἀγίου Στεφάνου Πατρῶν.

Τὸ κλίμα, τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν στάση τῶν Σωφρονιστικῶν Ὑπαλλήλων, ἦταν ἀρχικὰ ψυχρό!

Αὐστηρὰ μᾶς τόνισαν ὅτι θὰ περάσουν μόνο δέκα ἄτομα μέσα στὶς Φυλακὲς, καὶ ὅτι, λόγῳ δυσκολιῶν, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ συναντήσουμε 400 ἀπόρους Ἀδελφούς μας, ὅπως μᾶς εἶχαν ὑποσχεθεῖ, ἀλλὰ μόνον 30. Γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους θὰ ἀφήναμε τὰ δέματα, χωρὶς νὰ τοὺς δοῦμε!... Στὴ συνέχεια καὶ μετὰ ἀπὸ προσπάθειες τῆς κυρίας Νίτσας Κουκούτση, μᾶς εἶπαν ὅτι μποροῦν νὰ περάσουν μόνον ὅσοι εἶχαν ἄστυν. ταυτότητα.



Ήταν ένα θαῦμα, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν σταμάτησε ἐδῶ!

Μετὰ τὴν συνάντηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κ. Κυπριανοῦ μὲ τὸν Διευθυντὴ τῶν Φυλακῶν καὶ τὸν κ. Ἀρχιφύλακα καὶ τὴν φιλικὴ συνομιλία μαζί τους, τὸ κλίμα ἄλλαξε ἐντελῶς!

Ἔδωσαν ἄδεια νὰ περάσουν ὅλοι, καὶ οἱ 40 Προσκυνητές!...

Στὴν ἀρχή, λόγω τῆς στενότητος τοῦ χώρου, ἔφεραν 20 περίπου Κρατούμενους Ἀδελφούς μας, στοὺς ὁποίους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας μετέφερε τὸ μήνυμα τῆς Ἐλπίδας μὲ λόγια Ἀγάπης καὶ Παρηγορίας. Κατόπιν, τοὺς ἔβαλε μιὰ μεγάλη μετάνοια, μαζί μ' ἐκεῖνον καὶ ὅλοι ἐμεῖς, καὶ τοὺς ἐζήτησε νὰ μᾶς συγχωρήσουν, διότι ἐμεῖς ὅλοι φταίμε μὲ τὶς ἁμαρτίες μας ποὺ ἐκεῖνοι εἶναι στὴν Φυλακή.

Ταυτόχρονα, ἔβαλαν συγκλονισμένοι μετάνοια καὶ οἱ Κρατούμενοι Ἀδελφοί μας, μὲ δάκρυα στὰ μάτια...

Ὁ Διευθυντὴς καὶ οἱ συνεργάτες του τὰ ἔχασαν, ἔμειναν ἄφωνοι!

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας ἀγκάλιαζε καὶ ἀσπάζοταν κάθε Κρατούμενο ξεχωριστὰ καὶ ἐκεῖνοι ἔπεφταν διψασμένοι γιὰ ἀγάπη στὴν ἀγκαλιά του. Οἱ περισσότεροι ἔκλαιγαν σὰν μικρὰ παιδιά! Ἔπερναν τὴν εὐχή του, τὸ δέμα ποὺ τοὺς εἶχαμε ἐτοιμάσει μὲ εἶδη πρώτης καὶ ἀτομικῆς ἀνάγκης, ἄκουγαν λίγα λόγια ζεστῆς ἀγάπης καὶ παρηγορίας καὶ ἀσπάζονταν μὲ εὐλάβεια –ἀκόμα καὶ Μουσουλμᾶνοι– τὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ Ὅποιος βρῖσκεται πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα ἐνὸς κελλιοῦ!

Τὸ νέο διαδόθηκε ἀμέσως στὴν Φυλακὴ τῶν 750 Κρατουμένων συνολικὰ καὶ ζήτησαν ὅλοι οἱ Ἀδελφοί μας νὰ δοῦν τὸν Θεοφιλέστατο καὶ τὸ κλιμάκιό μας, γιὰ νὰ πάρουν τὴν εὐχή του καὶ τὰ δῶρα τῆς Ἀγάπης.

Ἐμεῖς εἶχαμε ἐτοιμαστῆ νὰ συναντήσουμε μόνο 400 ἀπόρους Ἀδελφούς μας καὶ ὅπως ἦταν φυσικό, τὰ δέματα δὲν ἔφταναν γιὰ ὅλους. Ἔτσι, ὁ κύριος Διευθυντής, ἐνῶ ἀρχικὰ δὲν ἐπέτρεπε νὰ περάσουμε ὅλοι οἱ Προσκυνητὲς μέσα στὴν Φυλακὴ, στὸ τέλος μᾶς παρακάλεσε νὰ τοὺς ἐπισκεφτοῦμε πάλι σύντομα, γιὰ νὰ συναντήσουμε καὶ τοὺς ὑπόλοιπους 350 Κρατούμενους!!!

Συγκινητικὰ καὶ γεμάτα εὐγνωμοσύνη ἦταν καὶ τὰ λόγια ποὺ ἀπηύθυναν ὀρισμένοι Κρατούμενοι Ἀδελφοί μας πρὸς τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας, οἱ ὁποῖοι εὐχαριστοῦσαν ιδιαίτερα ἐκεῖνον προσωπικὰ, ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐμᾶς ποὺ τοὺς ἐπισκεφτήκαμε, τονίζοντας ὅτι δὲν εἶχαν χάσει τὴν Πίστη τους καὶ τὴν Ἐλπίδα τους στὸν Θεὸ καὶ πὼς διάφορες συγκυρίες τοὺς ὀδήγησαν στὴ Φυλακὴ. Ἐπίσης, ὑπογράμμισαν τὴν χαρὰ

πὸν ἔνωσαν, διότι δὲν ἦταν ξεχασμένοι, ἐφ' ὅσον κάποιοι ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔξω νιάζονταν γι' αὐτούς!

Στὴ συνέχεια, ὁ κύριος Διευθυντὴς μὲ τὸ προσωπικὸ μᾶς συνόδευσαν στὴν Ἐκκλησία τῶν Φυλακῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιον Ἐλευθέριο, ὅπου ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις.

Τὰ λόγια τοῦ κυρίου Διευθυντῆ ἦταν πολὺ συγκινητικά. Μᾶς εὐχαρίστησε καὶ μᾶς προέτρεψε νὰ συνεχίσουμε αὐτὸ τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο δίνει κουράγιο στοὺς Κρατούμενους νὰ ἀντέξουν τὸ Σταυρὸ τους, ἀλλὰ καὶ σ' αὐτοὺς τοὺς ἴδιους νὰ ἐξακολουθήσουν τὸ σωφρονιστικὸ λειτουργημᾶ τους.

Μετὰ ἀπὸ τέσσερις περίπου ὥρες, χωρὶς κανένα αἶσθημα κοπώσεως – παρὰ τὴν ὀρθοστασία καὶ τὸ ψῦχος – μὲ τὶς καρδιές μας πλημμυρισμένες Φῶς, Χαρά, Συγκίνηση καὶ Ἀγάπη, τὰ ὁποῖα εἰσπράξαμε ἀπὸ τοὺς Ἀδελφούς μας, τοὺς ἀποχαιρετίσαμε μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι πολὺ σύντομα θὰ εἴμαστε πάλι κοντά τους.

* * *

Ὅμως ἡ χαρὰ τοῦ Προσκυνήματός μας συνεχίστηκε. Συνέπιπτε καὶ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Πολιούχου τῆς Πόλεως τῶν Πατρῶν.

Ἔτσι, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου παρευρεθήκαμε στὸν Ἐσπερινὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου, στὴν ἐνοριακὴ Ἐκκλησία μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὅπου ὁ Ἐφημέριος εἶναι ὁ πολὺ ἀγαπητὸς μας π. Ἄγγελος Μουρλᾶς.

Τὸ πρωτὶ τῆς Κυριακῆς, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, συμμετείχαμε στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανό, συλλειτουργοῦντων τοῦ Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου, τοῦ Αἰδέα. π. Ἀγγέλου καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰωσήφ Ἀγιοκυπριανίτου.

Πρέπει νὰ σημειωθῇ ἡ συγκινητικὴ συμμετοχὴ στοῦ διήμερο Προσκυνήματός μας τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἦρθε ἀπὸ τὸν Πύργο γιὰ νὰ μᾶς συμπαρασταθῇ ποικιλοτρόπως.

Δέος καὶ κατάνυξη πλημμύρησαν τὶς καρδιές μας ἀπὸ τοὺς ὕμνους, τοὺς ὁποίους ἔψαλαν, μὲ τὶς πράγματι ἀγγελικὲς φωνές τους, οἱ Ἀδελφές μας Μοναχὲς στὶς Φυλακὲς Πατρῶν, στὸν Ἐσπερινὸ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ Προσκυνήματός μας.

* * *

Μετὰ τὴν λειτουργικὴ πανδαισία καὶ τὴν μικρὴ ἐνοριακὴ δεξίωση, ἐπισκεφθήκαμε τὸν παμμεγέθη Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Προσκυνήσαμε τὴν Ἁγία Κόρα του καὶ μέρος τοῦ Σταυροῦ, ἐπὶ τοῦ ὁποίου μαρτύρησε, ἐπισκεφθήκαμε τὸν Παλιὸ Ναό, ὅπου καὶ ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου, καθὼς καὶ τὸ Ἁγίασμά του.



Ἄρα τὸ ἀπόγευμα, μετὰ τὸ γεῦμα, τὸ ὁποῖο μᾶς παρέθεσε φιλάδελφα ἢ Ἐνορία μας τῶν Πατρῶν, γεμάτοι πνευματικὸ ἐνθουσιασμό, πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, περισσότερο πλούσιοι παρὰ ποτέ!

Τὰ λόγια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κ. Κυπριανοῦ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς μας, ἐπισφράγησαν στὴν πράξη αὐτὰ πού νοιώσαμε ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες. Μᾶς ἀνέλυσε τὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας μας ἔναντι τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, μὲ βάση τὶς σκέψεις ἑνὸς Κυπρίου Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος εἶχε ζήσει ἀπὸ κοντὰ τὸν πόνο τῶν Φυλακισμένων.

Ὁ Θεοφιλέστατος ὑπογράμμισε ἰδιαίτερα τὴν μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ἡ πορεία ἑνὸς ἀνθρώπου πρὸς τὴν Θέωση μπορεῖ νὰ ξεκινήσει ἀπὸ ὅπου-δήποτε, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ κελλὶ μιᾶς φυλακῆς.

* * *

Διάκονοι τοῦ Διακονοῦντος ἡμᾶς Χριστοῦ μας, σὲ μιὰ πορεία μακρὰ πού μᾶς ὀδηγεῖ μόνον σ' Ἐκεῖνον διὰ μέσου τοῦ Ἀδελφοῦ μας, συνεχίζουμε τὸ Ὀδοιπορικὸ τῆς Ἀγάπης, ὡς τὸ ἐπόμενο Πανδοχεῖο, τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς φέρει ἀκόμη πιὸ κοντὰ στὸν Ἁγαπημένο μας καὶ τὴν ἔνωση μαζί Του. Ἀμήν!

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

