

Ποιμαντική Έπίσκεψις στις Ἀντι-οικουμενιστικὲς Κοινότητες τῶν Ὁρθοδόξων τῆς Νοτίου Ὁσσετίας καὶ τῆς Γεωργίας

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τοῦ Κρατιδίου τῆς Νοτίου Ὁσσετίας κ. Ἐντουαρντ Κοκόεβ (Κοκοΐτυ), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὶς Ὁρθόδοξες Κοινότητες τῆς Εὐρασίας, οἱ ὁποῖες ὑπάγονται στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων.

Νότιος Ὁσσετία

Τὶς πρώτες πρωινὲς ὥρες τοῦ Σαββάτου, 4.9.2005 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας, μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως, καὶ αὐθημερὸν κατευθύνθηκε ὀδικῶς στὸ Τσχνιβάλ, πρωτεύουσα τῆς Νοτίου Ὁσσετίας, ἔδρα τῆς ἀντι-οικουμενιστικῆς «Ὁρθοδόξου Ἐπαρχίας τῆς Ἀλανίας». Ἐκεῖ, ἔτυχε τῆς θερμῆς ὑποδοχῆς τῶν Ἱερέων μας Ἀρχιμ. π. Γεωργίου Πουχάεβ (Πουχάτυ) καὶ Πρεσβ. π. Ἀλεξίου Ἀριστίνωβ, μετὰ τῶν ὁποίων ἐπιθεώρησε τὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης, ὁ ὁποῖος ἐπισκευάζεται.

Ἄργα τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς καὶ Ὁρθρος στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.

• **Τὴν Κυριακῇ, 5.9.2005** ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἴδιο Ναό. Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Γεώργιο, ἐνῶ ὁ π. Ἀλέξιος ἔπρεπε νὰ λειτουργήσῃ σὲ ἕτερο Ναό. Παρὰ τὴν ὑψηλὴν θερμοκρασίαν ποὺ ἐπικρατοῦσε, παρέστησαν μὲ εὐλάβεια τουλάχιστον τρεῖς ἑκατοντάδες πιστῶν, ὁλόκληρη δὲ ἡ Λειτουργία ἐτελέσθη στὴν τοπικὴ ὀσσετικὴ διάλεκτο.



• **Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 6.9.2005** ἐκ.ἡμ., ἀκούστηκαν ἐκπυρσοκροτήσεις ὄπλων, προερχόμενες ἀπὸ κοντινὸ προάστειο τοῦ Τσχνιβάλ. Ἐπρόκειτο γιὰ

Ένα από τὰ πολλὰ θλιβερὰ πολεμικὰ ἐπεισόδια μεταξύ Ὀσσετιανῶν καὶ Γεωργιανῶν, ἐφ' ὅσον οἱ τελευταῖοι δὲν ἀποδέχονται τὴν ἀπὸ 15ετίας ἤδη αὐτονομίῃ τῆς Ὀσσετίας. Σημειώθηκαν τραυματισμοί, ἀλλὰ -δόξα τῷ Θεῷ- δὲν ὑπῆρξαν θύματα!...



Παρὰ ταῦτα, ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη στὸν μικρὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης σὲ προάστειο τοῦ Τσхинβάλ, ὅπου ἐφημερεῦει προσωρινὰ ὁ π. Ἀλέξιος. Παρέστησαν μερικὲς δεκάδες εὐλαβῶν πιστῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε συνάντησις μετὰ τοῦ

Προέδρου τοῦ Κρατιδίου κ. Ἐντουαρντ Κοκόεβ στὸ κυβερνητικὸ μέγαρο, ὅπου παρίσταντο καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Κρατιδίου τῆς Ἀρχαζίας, Βουλευταὶ ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ ἀντιπρόσωποι καὶ ἐτέρων Κρατιδίων τῆς εὐαίσθητης καὶ ταραγμένης αὐτῆς περιοχῆς τοῦ Καυκάσου, ὅπως τοῦ Ναγκόρνο Καραμπάχ, τῆς Τρανοντιστρίας κ.ἄ., στὴν δὲ ἐπίσημη ἐκδήλωσι, ἡ ὁποία ἀκολούθησε, ὠμίλησε μετὰξὺ ἄλλων καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος.

Κατόπιν, ἐγίνε ἐπίσκεψις τοῦ Ναοῦ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στὴν πόλι Τσουνάρι (Χεταγκούροβο), γιὰ τὴν προετοιμασίᾳ τῶν ἐπικειμένων ἱερῶν Ἐγκαινίων Αὐτοῦ.

• **Τὴν Τρίτη, 7.9.2005** ἐκ. ἡμ., ἡμέρα ἐθνικῆς ἐπετείου γιὰ τὴν νεοσύστατη Δημοκρατία τῆς Νοτίου Ὀσσετίας, στὴν ἐπίσημη παρέλασι στὴν πρωτεύουσα Τσхинβάλ παρέστη σὲ τιμητικὴ θέσι στὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων καὶ ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τοὺς π. Γεώργιο καὶ π. Ἀλέξιο. Ἐπίσης, ἦτο παρὼν καὶ ὁ ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως καὶ Βλαντικαβκάς κ. Θεοφάνης, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ ὁποῖος ἐπέδειξε ψυχρότητα ἐναντι τοῦ Θεοφιλεστάτου, ὑποστηρίξας μάλιστα, ἀδίκως καὶ παραλόγως, ὅτι ἡ περιοχὴ ἀνήκει ἐκκλησιαστικῶς στὴν Ἐπαρχία του καὶ ὅτι οἱ Ἱεροὶ Ναοί, τοὺς ὁποίους δὲν γνωρίζει οὔτε ἐξ ὄψεως, εἶναι ἰδιοὶ του!...



Τὸ ἀπόγευμα, στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὁρθοῦ στὸν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναὸ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσхинβάλ, ἐτελέσθη ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιο καὶ ἡ Κουρὰ εἰς Ρασοφόρον Μοναχὸν τοῦ Ἀλεξάνδρου Γρηγόριεβιτς, ἀπὸ μακροῦ ἐν χρεΐα διατελοῦντος, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ ὄνομα Χριστοφόρος, ἀνάδοχος δὲ παρέστη ὁ κατὰ σάρκα υἱὸς του καὶ κατὰ πνεῦμα πατέρας του Ἀρχιμ. Γεώργιος!

Τὸ βράδυ, ἔγινε γνωστὸ τὸ δυσάρεστο γεγονός τοῦ βομβαρδισμοῦ τοῦ νοσοκομείου παιδῶν τοῦ Τσхинβάλ, κατὰ τὸν ὁποῖο τραυματίσθηκαν ἑπτὰ ἀνήλικα παιδιά, καὶ ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος μὲ τοὺς Κληρικούς ἔσπευσε ἀμέσως στὸ χῶρο τῆς τραγωδίας...

• **Τὴν Τετάρτη, 8.9.2005** ἐκ.ἡμ., τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ἐόρτιος ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιο καὶ τοὺς τρεῖς Ἱερεῖς μας τῆς περιοχῆς, ἐφ' ὅσον ἔλαβε μέρος καὶ ὁ ἄρτι ἀφιχθεὶς ἐκ Μόσχας Πρεσβύτερος π. Ἰάκωβος Χεταγκούροβ. Παρέστησαν πολλοὶ εὐσεβεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ



ὁ Πρόεδρος κ. Κοκόεβ, ὁ ὁποῖος τυγχάνει πνευματικὸ τέκνο τοῦ Ἀρχιμ. π. Γεωργίου Πουχάεβ. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, ὁ π. Γεώργιος ἀνέγνωσε γραπτὴ διαμαρτυρία γιὰ τὴν πρόσκλησι καὶ τὴν παρουσία στὸ Τσхинβάλ τοῦ ἐπισκόπου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἐνῶ ὁ ἐξοχώτατος κ. Πρόεδρος μᾶλλον κατενόησε τὸ ὀλισθημὰ του καὶ ὑποσχέθηκε, στὴν ἀντιφώνησί του, ὅτι τὸ λάθος δὲν θὰ ἐπαναληφθῆ.



Μετὰ τὴν περιφορὰ πέριξ τοῦ πανηγυρίζοντος Ναοῦ, ἀκολούθησε ἐπίσημος κατάθεσις στεφάνου ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο κ. Ἀμβρόσιο καὶ τοὺς Κληρικούς στὸ μνημεῖο τῶν πεσόντων στὴν παρακειμένη πλατεῖα τῆς πρωτεύουσῆς.

• **Τὴν Πέμπτη, 9.9.2005** ἐκ.ἡμ., τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης, ἐτελέσθη-

σαν μὲ τάξι καὶ ἱεροπρέπεια τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσουνάρι (Χεταγκούροβο), γενέτειρα καὶ Ἐνορία τοῦ π. Ἰακώβου, τὸν ὁποῖον καὶ ἀναμένει ἐπίπονος ποιμαντικὴ ἐργασία πρὸς καταρτισμὸν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ἐφ' ὅσον αὐτοὶ διατελοῦν σὲ μεγάλη πνευματικὴ ἄγνοια, ἐξ αἰτίας τῶν δυσχερῶν συγκυριῶν καὶ περιστάσεων.

Ἀκολούθησε καὶ πάλι συνάντησις μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Κρατιδίου κ. Κοκόεβ καὶ τοῦ ἐτέθησαν ἐπείγοντα αἰτήματα πρὸς ἐκπλήρωσιν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ παραχώρησις μεγάλου οἰκοπέδου πρὸς ἀνέγερσιν νέου Ναοῦ στὸ Τσхинβάλ, ἀπεσπάσθη δὲ ἡ θετικὴ διάθεσις ἀνταποκρίσεως ἀπὸ μέρους του. Ἡ ἐλπίς οὐ κατασχύνει!...

Γεωργία

Μετὰ τὸν συγκινητικὸ ἀποχαιρετισμὸ τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς Νοτίου Ὀσσετίας, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος κατευθύνθηκε ὀδικῶς πρὸς τὴν πρωτεύουσα πλέον τῆς Γεωργίας Τιφλίδα.

• **Τὸ ἀπόγευμα** τῆς Παρασκευῆς, 10.9.2005 ἐκ.ἡμ., πραγματοποιήθηκε ὀλιγόλεπτος ἔστω συνάντησις στὸ κρατητήριό δικαστηρίου τῆς Τιφλίδος μὲ τὸν φυλακισμένον Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Μκαλαβισόβι. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀνεβλήθη ἡ ἐναντίον του δίκη ἐξ αἰτίας μὴ προσελεύσεως τῶν κατηγορῶν του. Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ὁ π. Βασίλειος ἐκτίει ποινὴ καθείρξεως γιὰ ὑποκίνησι ἐκδηλώσεων καὶ ἐνεργειῶν κατὰ τῶν χλιαστῶν καὶ ἄλλων προτεσταντικῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες δροῦν διαβρωτικῶς στὴν Γεωργία κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη.

Ἐπίσης, ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ ἱστορικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ μνημεῖα τῆς Τιφλίδος.



• **Τὴν Κυριακὴν**, 12.9.2005 ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσεως, ἔδρα τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐπαρχίας Γκλντάνι Τιφλίδος». Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν Ἐφημέριο π. Ἀρτσιλ καὶ παρέστησαν ἀρκετὲς ἑκατοντάδες πιστῶν.

Ἄργα τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀνεχώ-

ρησε αεροπορικῶς καὶ ἔφθασε
στὴν Ἀθήνα τὸ πρωῖ τῆς ἐπο-
μένης, καὶ πάλιν μέσω Κωνσταν-
τινουπόλεως.

* * *

Μία ἀκόμη σημαντική, καρ-
ποφόρος, ἐπίπονος καὶ ἐπι-
κίνδυνος ἀποστολή ἐπερατώθη,
θεῖα βοήθεια, σὲ μία δοκιμα-
ζομένη περιοχή, στὴν ὁποῖαν
πολλὲς ψυχὲς ἐπιθυμοῦν νὰ



παραμείνουν στὴν Ἀκαινοτόμητη Ὁρθοδοξία, γιὰ τὴν ἀσφαλῆ τους
ποντοπορία πρὸς τὸν λιμένα τῆς Ἁνω Ἱερουσαλήμ, τῆς πραγματικῆς μας
πατρίδος, μέσω θλίψεως καὶ παραμυθίας!...

