

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Γεωργία(*)



Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ὀλιγόημερη Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στοὺς Πιστοὺς μας στὴν Γεωργία. Στὸ ταξίδι αὐτὸ συμμετεῖχε ὡς συνοδὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός μας κ. Ἀναστάσιος Βασιλόπουλος.

Κατὰ τὴν ἄφιξι στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τιφλίδος τὴν Παρασκευή, 23.10.1999 ἐκ. ἡμ., ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς καὶ μεγάλο ἀριθμὸ Ὀρθοδόξων, οἱ ὅποιοι ἐβάσταζαν ἱερῆς Εἰκόνες καὶ Λάβαρα καὶ ἔψαλλαν ὕμνους.

Ἀπὸ ἐκεῖ, κατευθύνθησαν στὴν Ἐνορίᾳ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Νάρσιλγκορι, ὅπου καὶ δια-νυκτέρευσαν. Τὸ πρωῒ, πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως γιὰ τὴν

Τιφλίδα, ἔψαλαν τὴν Παράκλησι τῆς Θεοτόκου.

Τὸ Ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἐτελέσθη Παννυχίδα στὸν ὑπαίθριο χῶρο τοῦ Προαστίου τῆς Τιφλίδος Γκλντάνι, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται ἐδῶ καὶ τέσσερα τουλάχιστον χρόνια ὡς προσωρινὸς «Καθεδρικὸς Ναὸς» τοῦ πολυπληθοῦς καὶ διωκομένου Ποιμνίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐστάσεως στὴν Γεωργία καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐσπερινὸς καὶ ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος.



Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 25.10. 1999, ἐτελέσθη ὑπαίθριος ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἔλειτούργησε μὲ τὸν Πρωτοπρ. π. Βασίλειο Μκαλαβισβίλι καὶ τὸν π. Νικόλαο Παντσουλίτζε, παρουσία ἀρκετῶν ἑκατοντάδων πιστῶν, μὲ τάξι, εὐλάβεια καὶ κατάνυξι.

Εἶναι ἀξιοπαρατήρητη ἡ πεισμα-τώδης ἐπιμονὴ τῆς τοπικῆς διοικήσεως νὰ μὴ παραχωρῇ ἀδεια ἀνεγέρσεως Ναοῦ στὸ Ποίμνιό μας, καίτοι ἡ σχετικὴ ἀπόφασις ἀδείας πρὸς τοῦτο ἔχει ληφθῆ ἀπὸ τὴν κυβέρνησι τῆς χώρας καὶ ἔχει μάλιστα δωρηθῆ ὁ ἀπαιτούμενος κατάλληλος χῶρος! Ἔτσι, ἡ δοκιμασία τῶν πιστῶν μας συνεχίζεται, ἀλλὰ καὶ ἡ πίστις καὶ ὁ ζῆλος τοὺς αὐξάνουν, καθὼς ἀντιμετωπίζουν - προσευχόμενοι στὴν ὑπαίθρο - τὶς δυσχερεῖς καιρικῆς συνθήκες τοῦ ἡἰ ἀρχομένου Γεωργιανοῦ χειμῶνος!

Ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ παρηγορήσῃ, ἐμψυχώσῃ καὶ ἐνθαρρύνῃ τοὺς διωκομένους Γεωργιανούς εὐσεβεῖς, οἱ ὅποιοι πράγματι ἐκπλήσσουν μὲ τὴν σταθερότητα, ἀγωνιστικότητα καὶ ἀγάπη τους· ἐπίσης, συνεζήτησε μαζί τους πολλὰ

πνευματικά θέματα, απήντησε σε ερωτήματα και ενημερώθηκε για την τρέχουσα κατάσταση στην χώρα αυτή και επί τη ευκαιρία παρεχώρησε συνεντεύξεις σε εφημερίδες και τοποθετήθηκε επί τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα στην Γεωργία, ἡ ὁποία συνέπεσε μὲ τὴν ἰδική του ἐπίσκεψι ἐκεῖ.



Τὴν ἐπομένη, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε τὴν ἱστορικὴ πόλη Μτσχέτα μὲ τοὺς περιφήμους Ναούς της καὶ τὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Μαρτκόπι, στὴν ὁποίαν προσεκύνησε τὸν τάφο τοῦ τοπικοῦ αὐτοῦ Ἁγίου.

Τὸ πρωῒ τῆς 27.10.1999, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων ἀπὸ τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν μαρτυρία τῶν διωκομένων Ἀντι-οικουμενιστῶν Γεωργιανῶν Ὁρθοδόξων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄξιοι τῆς ἀγάπης καὶ τῆς προσευχητικῆς μας συμπαραστάσεως. □

(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 292/Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 1999, σελ. 238-239.