

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

• Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν



■ Σημαντική, πολυωφελής και με βαθειές τομές

Δ΄ Σύσκεψη Ὀλομέλειας
τὴν 23.2.2008 ἐκ.ήμ., Παρασκευὴ Τυρινῆς
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

- Διάκονοι τοῦ Διακονοῦντος Θεοῦ •
- Εὐσπλαγχνὴ Εὐγένεια • Ἐν Χριστῷ πτωχεία •

Μὲ τὴν εὐχή και εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς και Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Ὁρωποῦ και Φυλῆς κυρίου Κυπριανοῦ, και με τὴν ἀγρυπνὴ καθοδήγηση και συντονιστικὴ παρουσία τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Αὐτοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ὁ Φιλαθρωπικὸς Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» πραγματοποιήσε τὴν τέταρτη κατὰ σειρὰν *Συνεδρίαση Ὀλομέλειας* τὴν 23.2.2008 ἐκ.ήμ., ἡμέρα Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς και ὥρα 9.30´-12.00 μ.μ., στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.



Ἡ *Συνεδρίασή* μας ἐπιστεγάσθη με βραδυνὴ Θεία Λειτουργία, ἐπὶ τῇ μνήμῃ Πάντων τῶν Ὁσίων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμπάντων, μέσα σὲ μία πολὺ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα.

Οἱ τριάντα δύο ἀδελφές-μέλη τῆς Συλλόγου μας, οἱ ὁποῖες συμμετείχαν, μέσα σ' ἓνα κλίμα ἐνθουσιασμοῦ και ἐνότητος, ἐξέφρασαν σκέψεις, προτάσεις και ιδέες γόνιμες γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου μας.

* * *

Μὲ δάση αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀποφάσισε ἡ Ὀλομέλεια κατὰ τὴν τρίτη μας *Σύσκεψη* (29.1.2008), πραγματοποιήσαμε τὰ ἀκόλουθα:

1) Τὴν 15η Φεβρουαρίου 2008 πολ.ἡμ., μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁνησίμου, ἀντιπροσωπεῖα τοῦ Συλλόγου μας παρευρέθηκε καὶ συμμετείχε στὶς ἐορταστικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Συλλόγου «Ὁ Ὁνήσιμος», οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν στὰ Γραφεῖα του.

Ἐκεῖ εἶχαμε τὴν εὐκαιρία, τὴν χαρὰ καὶ τὴν τιμὴ νὰ γνωρίσουμε τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Ὁ Ὁνήσιμος», κύριο Παπασαραντόπουλο Ἰωάννη – Οἰκονομολόγο καὶ τὸν Δικηγόρο τοῦ Συλλόγου κύριο Κεντῶνη Μιχαήλ.

Ἄφοῦ μᾶς εὐχαρίστησαν γιὰ τὴν παρουσία μας, μᾶς ἀνέπτυξαν τὸ ἔργο καὶ τὴ δράση τοῦ Συλλόγου τους, τὰ ὁποῖα δὲν περιορίζονται μόνο στὴν συμπαράσταση τῶν κρατουμένων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποφυλακισμένων καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.

2) Πραγματοποιήσαμε τὴν ἀποστολὴ βοήθειας σὲ τρόφιμα

α) πρὸς τὸν Σύλλογο Συμπαράστασης Κρατουμένων «Ὁ Ὁνήσιμος» τὴν 15.2.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁνησίμου μὲ το πάτριο ἐρτολόγιο καὶ

β) πρὸς τὸν Σύλλογο Φίλων τῶν Πολυτέκνων, τὴν 22.2.2008 ἐκ.ἡμ.

Ἡ χαρὰ τους ἦταν μεγάλη, διότι μὲ αὐτὰ τὰ εἶδη θὰ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνακουφίσουν τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀπευθύνονται ἄμεσα σὲ αὐτούς.

3) Ὁργανώσαμε καὶ πραγματοποιήσαμε ἐπισκέψεις σὲ οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἄμεση ἀνάγκη βοήθειας καὶ τοὺς προσφέραμε τρόφιμα καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια.

4) Ἐπισκεφθήκαμε τὴν Ἐταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς, ὅπου ἡ ἐμπειρία μας ἦταν συγκλονιστικὴ!...

Ἐκεῖ συναντήσαμε καὶ συνομιλήσαμε μὲ τὴν Διευθύντρια τοῦ Κέντρου κυρία Χαράμη.

Μέσα σ' ἓνα ζεστὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον, μεγαλώνουν γύρω στὰ τριάντα ἀνήλικα παιδιά, τὰ ὁποῖο προέρχονται ἀπὸ προβληματικὲς οἰκογένειες καὶ τὰ ὁποῖα ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ αὐτὲς μὲ εἰσαγγελικὴ ἀπόφαση.

Αὐτὸ πὸν χρειάζονται ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι ἡ γνήσια ἀγάπη. Ὑποσχεθήκαμε ὅτι πολὺ σύντομα θὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦμε πάλι μὲ τὰ παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας, προκειμένου νὰ τοὺς προσφέρουμε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ρουχισμὸ πρῶτης ἀνάγκης.

5) Τὴν Κυριακὴ 2 Μαρτίου πολ.ἡμ., ὁ Σύλλογός μας ὀργάνωσε καὶ πραγματοποιοῖσε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο «Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» (Πατρῶν 12, Κολωνός), τὴν *Συγκέντρωση-Διάλεξη* τῆς ἐκπροσώπου τοῦ «Ὁνησίμου» κυρίας Παναγιώτας Εἰκοσιπεντάρχου, Ψυχολόγου, Κοινωνιολόγου καὶ Ἐκπαιδευτικοῦ, μὲ θέμα «**Ἀγάπη καὶ Προσφορά**».



Ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἦταν ἱκανοποιητική ἐνῶ ἡ συγκίνησή τους πολὺ μεγάλη.

Ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένες ἦταν καὶ οἱ παρεμβάσεις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κυρίου Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Καθηγητοῦ κυρίου Βασιλείου Γαϊτάνη, οἱ ὁποῖοι μὲ πολὺ εὐστο-

χαγες ἐρωτήσεις πρὸς τὴν ἐμβριθὴ Ὁμιλήτρια, μᾶς βοήθησαν νὰ κατανοήσουμε τὴν οὐσία καὶ τὴν ἀξία τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ὡς θυσιαστικῆς προσφορᾶς, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στὴ Θέωση.

6) Τὴν Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008 πολ.ἡμ. ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κύριος Κυπριανός, μαζί μὲ δύο Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, δύο μέλη τοῦ Συλλόγου μας καὶ τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ Ἀναστάσιο Πιέτρη, ἐπισκέφθηκε κατόπιν ἐκκλήσεως δεκαπέντε κρατουμένων ἀδελφῶν μας νὰ τὸν δοῦν προσωπικὰ καὶ νὰ συνομιλήσουν μαζί του, τὶς Κλειστὲς Γυναικειῖς Φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, τμῆμα ἀνηλίκων καὶ μαρομάνων.

Οἱ στιγμὲς ἦταν ἀνεπανάληπτες!...

Δάκρυα χαρᾶς, συγκίνησης καὶ συγγνώμης κυλοῦσαν ἀπὸ τὰ μάτια τῶν κοριτσιῶν, τὰ ὁποῖα συνομιλοῦσαν μὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὁρεῶν κύριο Κυπριανὸ ἐπὶ τρεῖς περίπου ὥρες.

Στὸ τέλος τῆς συνομιλίας τους, τὰ πρόσωπά τους ἔλαμπαν, τὸ παγωμένο βλέμμα τους εἶχε ζεσταθεῖ καὶ οἱ καρδοῦλες τους εἶχαν μαλακώσει.

Τὸ θαῦμα εἶχε γίνεῖ ξανά!!!!...

7) Στὰ πλαίσια τῆς Ἀδελφοποιήσεως τοῦ Συλλόγου μας μὲ τὸν Σύλλογο Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ, προγραμματίζουμε μιὰ νέα *Συγκέντρωση-Ὁμιλία* τῆς Προέδου Πρεσβυτέρας Βαρβάρας Μεταλληνοῦ στὸ Δῆμο Φυλῆς.



Ἦδη ἔχουμε ἐρθεῖ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ὑπεύθυνη τοῦ Δήμου, μὲ τὴν ὁποία προγραμματίσαμε μετὰ τὴν 15η Μαρτίου πολ.ἡμ. νὰ ἔχουμε μιὰ ἐπαφή, γιὰ νὰ μεθοδεύσουμε αὐτὴν τὴν τόσο σημαντικὴ *Συγκέντρωση*.

8) Ἐπικοινωνήσαμε μὲ τὴν ὑπεύθυνη τῶν Κατασκηνώσεων «Ταβιθά» στὴν Λειβαδιά, στὴν προοπτικὴ νὰ δεχθοῦν δικὰ μας παιδιὰ στὶς ἐγκαταστάσεις τους.

Ἡ ἀναπόκρισή τους ἦταν ἄμεση καὶ μᾶς διαβεβαίωσαν, ὅτι μετὰ τὸ Πάσχα θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μᾶς δώσουν τὸν ἀκριβὴ ἀριθμὸ τῶν παιδιῶν, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ φιλοξενήσουν.

9) Τὴν Κυριακὴ 2 Μαρτίου 2008 πολ.ἡμ., εἶχαμε μιὰ πολὺ σημαντικὴ συνάντηση μὲ τὴν Γραμματέα τῶν Φαρμακοποιῶν τοῦ Κόσμου, κυρία Παπασπυροπούλου Ἑλένη.

Μαζί της ἐξετάσαμε τρόπους διοχέτευσης φαρμάκων σὲ ομάδες συνανθρώπων μας ποὺ ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη, ὅπως αὐτὲς τῶν φυλακισμένων ἀδελφῶν μας, τοὺς ὁποίους ἐπισκεπτόμαστε τώρα τελευταῖα.

Ἦδη, οἱ Φαρμακοποιοὶ τοῦ Κόσμου βοηθοῦν μὲ φάρμακα τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς, συνεργαζόμενοι μὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κύριο Ἀμβρόσιο καὶ ἀποστέλλονται μεγάλες ποσότητες φαρμάκων στοὺς ἀδελφούς μας στὸ Κογκὸ τῆς Ἀφρικῆς.

10) Σχετικὰ μὲ τὴν ἐξεύρεση οικονομικῶν πόρων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου μας, ἀποφασίσαμε νὰ προχωρήσουμε στὴν κατασκευὴ διαφόρων ἐργοχειρῶν γιὰ νὰ πωληθοῦν καὶ τὰ ἔσοδα νὰ διατεθοῦν στοὺς πολυειδῶς πάσχοντες.

11) Ἦδη ἔχουμε δρομολογήσει τὴν ἐπίσκεψή μας στὶς Φυλακὲς τοῦ Δομοκοῦ γιὰ τὴν 23η Μαρτίου 2008 πολ.ἡμ. ἡμέρα Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν καὶ ὥρα ἐκκίνησης 11΄ π.μ. ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ μας Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Ἦγουμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας Ὁρεῶν κυρίου Κυπριανοῦ, μιὰ ἀντιπροσωπεῖα 40 περίπου Μοναχῶν καὶ λαϊκῶν γυναικῶν-μελῶν τοῦ Συλλόγου μας καὶ ἀνδρῶν, θὰ ἐπισκεφθοῦμε γύρω στοὺς 100 κρατούμενους ἀδελφούς μας, γιὰ νὰ τοὺς προσφέρουμε δῶρα, εἰλικρινῆ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ παρηγορία.

* * *



Τόσο στὰ εἰσαγωγικά του σχόλια, πρὸ τῆς ἀναλυτικῆς ἀναφορᾶς στὰ πεπραγμένα τοῦ μῆνα ποὺ προηγήθηκε ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅσο καὶ κατὰ τὶς παρεμβάσεις του στὴν διάρκεια τῆς γόνιμης αὐτῆς *Σύσκεψης*, ὁ Θεοφιλέστατος ἐπέμεινε ἔντονα στὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅτι εἴμαστε, πρέ-

πει νὰ εἴμαστε, **Διάκονοι τοῦ Διακονοῦντος ἡμᾶς Θεοῦ!...**

Ὅφειλουμε, εἶπε, μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ θυσιαστικὴ διάθεση νὰ δραστηριοποιούμαστε στὸν Ὅρθόδοξο Συλλογικὸ Ἐθελοντισμὸ, νὰ εἶναι συνεχῆς ἡ ἔγνοια μας γιὰ τὸν πανανθρώπινο-οἰκουμενικὸ πόνο, τὸν ὁποῖο ἔχουμε χρέος νὰ ἀνακουφίζουμε προσευχητικὰ καὶ θυσιαστικά.

Στήν προοπτική αὐτὴ μᾶς ἀνέγνωσε καὶ διένειμε δύο ὥραϊα ποιήματα τοῦ Ἁγίου Φλογέρα: «Τὸ δράμα τῆς Οἰκουμένης» καὶ «Εἶμαι Χριστιανός;», ἀπὸ τὴν συλλογὴ του: «Τῆς Ἐποχῆς» (2007).

• «Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη μας... Πανάγαθε Κύριε, φώτισέ μας καὶ ὁδήγησε τὰ βήματά μας γιὰ τὸ δράμα αὐτὸ τῆς ἀνθρωπότητας...».

• «Καὶ φαίνεται πὼς δὲν γνώρισαν τὸν ἀληθινὸ Θεό. Τοὺς σκέφτομαι καμμιὰ φορὰ; προσεύχομαι κάποτε γι' αὐτούς; ἔχουσα μισὸ δάκρυ γιὰ τὸν πόνο τους;...».

* * *

Τελικά, ἡ συνάντηση τῆς ὀριζόντιας καὶ κάθετης διάστασης τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς φιλανθρωπικῆς δράσης καὶ τῆς προσευχητικῆς κοινωνίας μετὰ τὸν Θεό, ἐπιτελέσθηκε στὴν βραδυνὴ Θεία Λειτουργία, μετὰ τὴν μακρὰ Σύσκεψη (21.30' - 24.00').



• Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας συλλειτουργῆσε μετὰ τὸν Αἰδεσιμώτατο π. Γεώργιο Γιάν στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ στὰ Ἀναλόγια ἦταν καὶ Ἀδελφὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, οἱ δὲ συμπροσευχόμενοι ὑπερέβησαν συνολικὰ τοὺς πενήντα.

Ἦταν μιὰ πνευματικὴ πανδαισία!... Ὑπὸ τὴν ἱερὰ σκιά τοῦ ἀειμνήστου Κτήτορος Γέροντος Ἱερωνύμου τοῦ Ἀγιοπαυλίτου († 1943).

• Στὸ ἐπίκαιρο λογύδιό του, πρὸ τοῦ «Δί' εὐχῶν» καὶ παρὰ τὴν ἐμφανὴ κόπωσή του, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κυπριανὸς ὑπογράμμισε τὴν **εὐσπλαγχνὴ εὐγένεια** τῶν Ἁγίων Ἀσκητῶν τῆς Ἐρήμου: ἂν καὶ βρισκόνταν στὴν «ἀκοινωνήτη» ἔρημο, ἦταν βαθύτατα κοινωνικοί, γεμάτοι ἔγνοια καὶ τρυφερὴ φροντίδα γιὰ τὸν ἀδελφὸ τους.



Καὶ μᾶς ἐδιάβασε ἀπὸ τὸ μυροδόλο **Γεροντικὸ** τρία μικρὰ ἀσκητικὰ ἀποσπάσματα τοῦ Ἀβδᾶ Ποιμένος, πραγματικὰ διαμάντια τῆς Ἐρήμου, τὰ ὁποῖα μᾶς συγκίνησαν πολὺ καὶ μᾶς βοήθησαν νὰ καταλάβουμε ὅτι **πρέπει νὰ γινόμαστε τὰ «μαξιλαράκια»,** γιὰ νὰ γέρονουν σὲ αὐτὰ καὶ νὰ ἀναπαύονται οἱ **πονεμένοι ἀδελφοί μας.**

• Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὅπου κοινωνήσαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παρευρισκόμενους, παρατέθηκε πλούσια τράπεζα στὸν ξενῶνα τῆς Μονῆς, στὴν ὁποία διακόνησαν μετὰ αὐταπάρησης οἱ Ἀδελφὲς μετὰ τὴν καθοδήγηση τῆς Ὁσιοπάτης Καθηγουμένης Γε-



ροντίσης Μακρίνας, με την βοήθεια και τῶν Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, παρουσίας και τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης
Γεροντίσης Ταξιάρχιας.

Ἐπικρατοῦσε θερμὴ ἀτμόσφαιρα ἐν Χριστῷ ἀγάπης. Σχόλια πνευμα-
τικῆς οἰκοδομῆς ἔγιναν ἀπὸ τοὺς συνδαιτημόνες. Ψαλμωδίες ἀπὸ τὶς Μο-
νάζουσες εὐφραναν τοὺς πάντες. Δῶρα ἀγάπης προσφέρθηκαν στὸν Θε-
οφιλέστατο γιὰ τὴν 41η ἐπέτειο τῆς μοναχικῆς του ἀφιέρωσης (1967).

• Καὶ ἡ τόσο σημαντικὴ καὶ πολυωφελὴς αὐτὴ Δ΄ Σύσκεψη Ὁλομέλει-
ας τοῦ Συλλόγου μας ἔκλεισε μὲ τὴν πολὺ χαρακτηριστικὴ ὑπόμνηση
ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας, ὅτι **κεντρικὴ θέση** στὴν ἐν Χρι-
στῷ Ζωή, στὸ Ὁρθόδοξο Ἅθος, κατέχει ἡ συνειδητὰ ἐπιλεγμένη ἐν Χρι-
στῷ **Πτωχεία**: ὁ Χριστὸς μας γεννήθηκε σὲ ἓναν Σταῦλο, ἔζησε ὡς πτω-
χὸς καὶ ἀπέθανε ἐπάνω σὲ ἓναν Σταυρό!...

Ὁφείλουμε, ἐτόνισε, ἂν θέλουμε νὰ εἶμαστε Χριστιανοί, νὰ ἐνστερني-
σθοῦμε τὸ Ἅθος τῆς ἐν Χριστῷ Πτωχείας, νὰ ἐπιδιώκουμε τὴν ὀλιγάρ-
κεια καὶ λιτότητα, νὰ περιοριζόμαστε στὰ ἀναγκαῖα καὶ τὰ ὑπόλοιπα νὰ
τὰ δίνουμε στοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἔχουν τόσες ἀνάγκες, γινόμενοι ἔτσι
καλοὶ καὶ φρόνιμοι οἰκονόμοι ὅσων μᾶς ἐμπιστεύεται ὁ Φιλάνθρωπος
Θεός.

Αὐτὲς ἦταν καὶ οἱ βαθιεῖς τομὲς τῆς τελευταίας Σύσκεψῆς μας:

- **Διάκονοι τοῦ Διακονοῦντος Θεοῦ** •
- **Εὐσπλαγχνῆ Εὐγένεια** • **Ἐν Χριστῷ πτωχεία** •

1η Μαρτίου 2008 ἐκ.ἡμ.
† Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
Πρόεδρος Δ.Σ.

