

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

• Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν



■ Γιὰ τὴν προαγωγή τοῦ Ὁρθοδόξου Συλλογικοῦ Ἐθελοντισμοῦ

«Ἀγάπη καὶ Προσφορὰ»

Ἕνα δυναμικὸ μήνυμα μὲ σωτήριες προεκτάσεις

Α΄

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας Εὐαγγελίστριας, τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Αὐτοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ὁ Σύλλογός μας πραγματοποίησε τὴν Κυριακὴ 2 Μαρτίου 2008 πολ. ἡμερ. τὴν προγραμματισμένη **Συγκέντρωσι-Διάλεξι** τῆς συνεργάτιδος τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος» κυρίας **Παναγιώτας Εἰκοσιπεντάρχου**, Κοινωνιολόγου, Ψυχολόγου, Ἐκπαιδευτικοῦ, μὲ θέμα: «**Ἀγάπη καὶ Προσφορὰ**».



Ἕνα θέμα, τὸ ὁποῖο ἄγγιξε τὶς καρδιές ὄλων τῶν παρευρισκομένων πού εἶχαν κατακλύσει τὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου «Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου».

Δύο ἔννοιες, τὶς ὁποῖες – μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ – υἱοθετεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁ Σύλλογός μας καὶ ἐφαρμόζει ἐμπράκτως μὲ πολλοὺς τρόπους, καθὼς καὶ μὲ ἐπισκέψεις στὶς φυλακές, ὅπως αὐτὲς τῆς Ἀμφισσας καὶ τοῦ Κοροδαλλοῦ.

Ἡ κυρία Εἰκοσιπεντάρχου, μετὰ ἀπὸ μία *εἰσαγωγή* τοῦ Θεοφιλεστάτου (βλ. Γ), στὴν *Εἰσήγησή* της, τόνισε τὴν σπουδαιότητα τῆς *προσφορᾶς* καὶ τῆς *ἀγάπης* στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα πρὸς ἐκείνους, τοὺς ὁποίους κάποιες καταστάσεις ἀνάγκασαν νὰ ζοῦν στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς.

Παρομοίωσε τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων μὲ μιὰ *πυραμίδα*, στὴ βάση τῆς ὁποίας ὑπάρχουν οἱ *βιολογικὲς ἀνάγκες* μας. Ἀνεβαίνοντας ὅμως τὴν *πυραμίδα*, οἱ ἀνάγκες ἀλλάζουν καὶ γίνονται ἀνάγκη γιὰ *προσοχή* καὶ *παραδοχή* ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ *αὐτοεκτίμηση*, πού ὀδηγοῦν στὴν κορυφὴ τῆς *πυραμίδας*, δηλαδή τὴν *αὐτοπραγμάτωση* (ὀλοκλήρωση τῆς προσωπικότητος).



Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ παιδιὰ γνώρισαν τὴν ἀπόρριψη καὶ τὴν ἐγκατάλειψη, πού δὲν ἀγάπησαν μὲ ὑγιή τρόπο καὶ δὲν ἐκτίμησαν ποτὲ τὸν ἑαυτό τους, ὡς πρόσωπα μὲ ἓναν κοινωνικὸ σκοπὸ, διότι ποτὲ δὲν ἀγαπήθηκαν, εἶναι οἱ περισσότεροι ἐγκλειστοὶ ἀδελφοί μας σὲ κάποιες «παγωμένες» φυλακὲς.

Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στὴ βία καὶ ἔδωσαν βία, ἔζησαν στὸ μῖσος καὶ ἔδωσαν μῖσος, ἔζησαν στὸν πόνο καὶ πρόσφεραν πόνο. Ἄν ὅμως ἔπερναν ἀγάπη, ἀγάπη ἀγνή, ἀληθινή, θὰ ἔδιναν ἀγάπη!

Ἄν μὲ τὴν ἀγάπη μας τοὺς βοηθήσουμε νὰ ἀγαπήσουν τὸν ἑαυτό τους, μὲ τὴν ἐκτίμησή μας νὰ ἐκτιμήσουν τὸν ἑαυτό τους, καὶ μὲ τὴν παραδοχή μας νὰ παραδεχθοῦν τὴν ἀξία τοῦ θείου δώρου τῆς ζωῆς, θὰ τοὺς βοηθήσουμε κυρίως νὰ ἀπαλλαγθοῦν πρῶτα ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ψυχῆς τους, τὰ ὁποῖα κρατοῦν φυλακισμένη τὴν ἀγάπη μέσα της, σὰν ἓνα ὀλόλευκο περιστέρι μέσα σὲ ἓνα «κλουδί».

* * *

Στὸ τέλος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανὸς ἔθεσε κάποιες δημιουργικὲς ἐρωτήσεις στὴν κυρία Εἰκοσιπεντάρχου, οἱ ὁποῖες ὀδήγησαν τὴν συζήτηση στὴν θεολογικὴ θεώρηση τοῦ θέματος τῆς «Ἀ-



γάτης και Προσφορᾶς», έτσι όπως μᾶς τὴν δίδαξε ὁ Σωτῆρας Χριστὸς μας.

Σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ Θεολόγου κυρίου Βασιλείου Γαϊτάνη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ἀ-

γάπη εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς ὀδηγεῖ στὴν «κορυφὴ τῆς πυραμίδας», δηλαδὴ τὴν Θέωση τοῦ Ἀνθρώπου.

* * *

Τὴν Συκέντρωσή μας τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἡ κυρία Νίτσα Κουκούτση – κοινωνικὴ Λειτουργὸς τῶν Γυναικείων Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, καὶ ἡ κυρία Κωτούλα – ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου Φίλων τῶν Πολυτέκνων.

Ἔτσι, ἡ δραστηριοποίησις τοῦ Συλλόγου μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, φέρνει ἐπὶ τὸ αὐτὸ ποικίλους φιланθρωπικούς φορεῖς, στὴν προσπάθεια ἀλληλογνωριμίας καὶ ἀλληλοβοήθειας-ἀλληλοὑποστήριξης, γιὰ προσφορὰ οὐσιαστικὴ καὶ δυναμικὴ στὸν χῶρο τῆς φιλανθρωπίας.



Ἐν κατακλείδι, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανὸς προσέφερε στὴν κυρία Εἰκοσιπεντάρχου ἓνα ἔργο τοῦ Ἀγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ, μίᾳ Εἰκόνᾳ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας, ὁ ὁποῖος βρῖσκεται πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα ἐνὸς κελλιοῦ Φυλακῶν καὶ καλεῖ ὅλους μας: **«Ἐν φυλακῇ Εἰμι, ἔλθετε πρὸς Με!».**

Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι, ἐμφανῶς συγκινημένοι, ἔδωσαν μιὰ μυστικὴ υπόσχεση πρὸς τὸν Κύριό μας καὶ Χριστό μας, στὴν καρδιά τους:

«Ναί, Κύριε, στὴ Φυλακῇ εἶσαι καὶ ἐρχόμαστε πρὸς Ἐσένα!».

Β΄

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αὐτῆς τῆς υπόσχεσης, τὴν ὁποία δώσαμε στὸν ἴδιο τὸν Χριστό μας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανὸς, μαζὶ μὲ δύο Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν

Ἀττικῆς καὶ τρεῖς λαϊκοὺς (ἓναν ἄνδρα καὶ δύο γυναῖκες μέλη τοῦ Συλλόγου μας), ἐπισκέφθηκαν καὶ πάλι, τὴν Δευτέρα 3 Μαρτίου πολ. ἡμερ., τὶς Γυναικεῖες Φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, ὅπου – ἀπὸ τὸ τμήμα ἀνηλίκων κοριτσιῶν καὶ μωρομάνων – κάποιες κρατούμενες ἀδελφές μας εἶχαν ζητήσει νὰ δοῦν προσωπικὰ τὸν Θεοφιλέστατο.



Τὸ κλίμα ἦταν πολὺ συγκινητικό. Οἱ κρατούμενες ἀδελφές μας, οἱ ὁποῖες μᾶς γνώριζαν ἤδη καὶ μᾶς περιμέναν, μᾶς δέχθηκαν μὲ πολλὴ ἀγάπη, πέφτοντας κυριολεκτικὰ στὴν ἀγκαλιά μας.

Οἱ ἀδελφές τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Μοναχὲς Σεραφεῖμα καὶ Βασιλεία, πρόσφεραν στὶς κοπέλες ἄνθη, γλυκύσματα, καὶ λόγους παραμυθίας, ὁ δὲ Σύλλογός μας ἐνδύματα, ὑποδήματα καὶ τηλεκάρτες.

Ἡ συγκίνηση κορυφώθηκε, ὅταν μία-μία κοπέλα ἔβλεπε προσωπικὰ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανό.

Μετὰ τὴν συζήτηση μαζί του, τὰ πρόσωπά τους ἦταν φωτεινά, οἱ καρδοῦλες τους καθαρὲς καὶ τὰ ματάκια τους, ἂν καὶ γεμάτα δάκρυα, λαμπύριζαν ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ μας!

Ζήσαμε ξανὰ συγκλονιστικὲς στιγμές!

Εἶχε πιά νυχτώσει, ὅταν ἀναχωρήσαμε ἀπὸ τὶς Φυλακὲς. Στὴν καρδιά μας ὅμως ὑπῆρχε πολὺ φῶς! Φῶς, τὸ ὁποῖο μᾶς μετέδωσαν οἱ κρατούμενες ἀδελφές μας ἀπὸ τὸ Φῶς ποὺ τοὺς χάρισε ὁ Σωτὴρας Χριστὸς μας, τὴ στιγμή κατὰ τὴν ὁποία συντετριμμένες ἔπεφταν στὰ γόνατα, κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι καὶ τὸ ὠμοφόριο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κυρίου Κυπριανοῦ, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ἀγγίζοντας τὰ σκυμμένα κεφαλάκια τους, ἔλεγε παρηγορητικὰ σὲ αὐτές:

«Εἶμαι καὶ Ἐγὼ στὴ φυλακὴ μαζί σας!»

19 Φεβρουαρίου 2008 ἐκ. ἡμ.

† Ἁγίας Φιλοθέης Ἀθηναίας

Εἰρήνη Ἀρχοντοῦλη

Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

Γ´

«Ἐν φυλακῇ Εἶμι· ἔλθετε πρὸς Με!»

Μὲ **αἰσθήματα** χαρᾶς καὶ εὐγνωμοσύνης καλωσορίζουμε ἀπόψε τὴν κυρία **Παναγιώτα Εἰκοσιπεντάρχου**, Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο, Ἐκ-

παιδευτικό και συνεργάτιδα τοῦ εὐφήμως γνωστοῦ Συλλόγου Συμπαροστάσεως Κρατουμένων «**Ὁ Ὀνήσιμος**».

Κατὰ πρόνοιαν ὅπωςδήποτε τοῦ Κυρίου μας συμπίπτει ἡ Σύναξις τῆς πνευματικῆς μας οἰκογενείας καὶ ἡ Διάλεξις τῆς κυρίας Εἰκοσιπεντάρχου σήμερα, **Κυριακὴ τῆς Μελλούσης Κρίσεως**.

Ὁ Κύριός μας, ὡς Κριτὴς πλέον, παρουσιάζεται στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ νὰ λέγη: «*Ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρὸς με*» «*ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με*» (Ματθ. κε' 36 καὶ 43).

Ὁ Χριστός μας δηλαδὴ ταυτίζει τὸ Θεανδρικό Πρόσωπό Του μὲ τοὺς φυλακισμένους· ἔτσι, σήμερα καὶ πάντοτε, ὡς **Φυλακισμένος** πλέον, μᾶς ἀπευθύνει τὴν συγκλονιστικὴ πρόσκλησι:

«Ἐν φυλακῇ Εἰμι· ἔλθετε πρὸς Με!»

* * *

Ἐν τῷ προσώπῳ τῆς κυρίας **Εἰκοσιπεντάρχου**, εὐχαριστοῦμε ἐγκαρδίως τὸν Σύλλογο «**Ὀνήσιμος**», ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ εἴκοσι περίπου χρόνια δραστηριοποιεῖται μὲ ἀδιάπτωτο ζῆλο πρὸς ἀνακούφισιν τῶν φυλακισμένων πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως, ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου, Ἐπισκόπου καὶ Μάρτυρος τῆς Πίστεώς μας Ὀνησίμου, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Ὁ Σύλλογος ιδιαίτερα «**Ὀνήσιμος**»:

- «**Δίνει βοηθήματα** καὶ καλύπτει ἀνάγκες κρατουμένων καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.
- Φροντίζει γιὰ **ἀποφυλάκιση** ἀτόμων μὲ αὐστηρὰ κριτήρια (Ἄποροι, ὄχι ὑπότροποι κλπ).
- Παρέχει **φιλοξενία** σὲ **ξενοδοχεῖο** γιὰ λίγο καιρὸ μετὰ τὴν ἀποφυλάκιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης.
- **Ἐνισχύει οἰκονομικά** τὰ φιλόπρωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Φυλακῶν.
- Παρέχει δωρεὰν **νομικὴ κάλυψη** σὲ ἀπόρους κρατουμένους.
- Ἐνισχύει τὶς **βιβλιοθήκες** τῶν φυλακῶν μὲ καλὸ λογοτεχνικὸ καὶ χριστιανικὸ βιβλίον.
- Φροντίζει γιὰ τὴν **ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση** τῶν ἀποφυλακισμένων καὶ τὴν **ψυχολογικὴ τους στήριξη**.
- Καὶ στόχος του εἶναι ἡ λειτουργία **ξενώνα φιλοξενίας ἀποφυλακισμένων**».



Ἐπίσης, εὐχαριστοῦμε τὸν Σύλλογο «**Ὀνήσιμο**», διότι μὲ τὸ θαυμάσιο ἔργο του, μᾶς ὑπενθυμίζει συνεχῶς τὸν **Φυλακισμένο Χριστὸ** καὶ μᾶς ἀφυπνίζει γιὰ νὰ ἀκοῦμε τὴν συγκλονιστικὴ πρόσκλησί Του:

«**Ἐν φυλακῇ Εἰμι· ἔλθετε πρὸς Με!**»

* * *

Ὁ Σύλλογός μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ὁ ὁποῖος ἰδρύθηκε τὸ 2004 μὲ τὴν εὐλογία καὶ καθοδήγησι τοῦ προλυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, ἐπιθυμεῖ νὰ συμπαρα-

σταθῇ στὸ ἔργο τοῦ «**Ὀνήσιμο**» καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ τὰ μέλη του νὰ συνεχίσουν τὴν ἱερὰ διακονία τους, ἐφ' ὅσον στὸ πρόσωπο τῶν φυλακισμένων διακονεῖται αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Σωτῆρας μας Χριστὸς.

Ἔχουμε ἤδη προσεγγίσει τὸν «κόσμο» τῶν φυλακισμένων μὲ τὶς ἀλησμόνητες ἐπισκέψεις μας στὴν Ἄμφισσα (22.12.2007) καὶ τὸν Κορυδαλλὸ (23.1.2008) καὶ γνωρίζουμε ἀπὸ κοντὰ τὸ δράμα τῶν ἀδελφῶν μας ἐγκλείστων.

Πρέπει νὰ ἐνταθῇ ἡ προσπάθειά μας αὐτὴ στὴν προοπτικὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Συλλογικοῦ Ἐθελοντισμοῦ, προκειμένου νὰ δώσουμε καὶ νὰ δίνουμε συνεχῶς στὶς εἰκόνες αὐτῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ μέρους βεβαίως τοῦ Θεοῦ, ἀνεπιφύλακτα καὶ ἐγκάρδια τὸ **Φιλὶ τῆς Ἀγάπης, τῆς Ἐλπίδας, τῆς Ζωῆς.**

Ὁ Σύλλογός μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» διεκήρυξε προσφάτως (5/18.2.2008) καὶ ὑπενθύμισε, ὅτι

«Ὁ Σωτῆρας μας Χριστὸς ταυτίζει τὸ Πρόσωπό Του μὲ τοὺς φτωχοὺς, τοὺς φυλακισμένους, τοὺς μετανάστες, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς ξένους, τοὺς ἀναγκασμένους

• **Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν δὲν γίνῃ ὁ πόνος καὶ ἡ ἀνάγκη τους δικὸς μας πόνος καὶ ἀνάγκη.**

- Δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν ἀπλῶς γράφουμε καὶ συζητᾶμε τὸ θέμα τους στὰ ζεστά μας σπίτια.
- Δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν δέν πιέσουμε, ὅπου μπορούμε, νομικὰ καὶ κοινωνικά, γιὰ τὴν ἀνακούφισή τους.
- Δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν δέν κάνουμε ἔγνοια μας τὴν ἀνάγκη τους (τροφὴ, ροῦχα, φάρμακα, χρήματα).
- Δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν φοβόμαστε νὰ βάλουμε τὸ χέρι στὴν τσέπη καὶ νὰ τοὺς δώσουμε ὄχι “κάτι”, γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν ντροπὴ (πενταροδεκάρες, κόκκινα νομίσματα), ἀλλὰ ὅ,τι μπορούμε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ συνείδηση.
- Δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν δέν βλέπουμε στὰ πρόσωπα αὐτῶν τῶν δύστυχων τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ μας, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς μας ταύτισε τὸν ἑαυτὸ Του μὲ αὐτούς.
- Δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν μπορούμε νὰ φᾶμε καὶ νὰ κοιμηθοῦμε, ὅταν κυριολεκτικὰ δίπλα μας αὐτοὶ ὑποφέρουν καὶ ἀργοπεθαίνουν ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ δουλειά-δουλεία καὶ τὶς ἀρρώστιες.
- Δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν μπορούμε νὰ ποῦμε γι’ αὐτούς: “Δέν μὲ νοιάζει!”.
- Καὶ φυσικά, δέν εἶμαστε Χριστιανοί, ἂν ποῦμε γι’ αὐτούς: “Ναί, οἱ καημένοι, ἀλλὰ τί νὰ κάνεις;”.

Πολλὰ μπορούμε νὰ κάνουμε!

**Ἐλάτε μαζί μας γιὰ νὰ συστηματοποιήσουμε
τὴν προσπάθεια προσφορᾶς Ἀγάπης!
Ἐνισχύσατε τὸν Ὁρθόδοξο Συλλογικὸ Ἐθελοντισμὸ!
Ἄς γίνουμε Διάκονοι τοῦ Διακονοῦντος Θεοῦ!».**

* * *



Στὴν προοπτικὴ αὐτῆ, τῆς φροντίδος γιὰ ὅλους τοὺς ἐν θλίψει καὶ ἀνάγκη Ἀδελφούς μας καὶ σύμφωνα με τὸ Ἄρθρο 3 (§3στ) τοῦ Καταστατικοῦ μας, ἐπισημοποιούμε ἀπόψε μία ἀκόμη Ἀδελφοποίησι μὲ ἕνα συγγενῆ Σύλλογο, τὸν ἀξιέπαινο καὶ ἀξιοζήλευτο Σύλλογο Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος».

Με τὴν βásiμη προσδοκία καὶ τὴν ἐκ βάθους εὐχὴ νὰ καρποφορήσῃ ἐν Χριστῷ πλουσίως ἡ **Ἀδελφοποίησις** αὐτὴ, μετὰ τὴν Προστασία τῆς Θεοτόκου, παρακαλῶ τὴν ἀγαπητὴ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ μας **Παναγιώτα Εἰκοσιπεντάρχου** νὰ προσέλθῃ στὸ Βῆμα, γιὰ νὰ μᾶς ἀναπτύξῃ τὸ πρᾶγματι σημαντικό θέμα τῆς: **«Ἀγάπη καὶ Προσφορά»**.

18 Β΄ / 2 Γ΄ 2008
† Κυριακὴ Μελλούσης Κρίσεως

Εὐχαριστῶ!
† Ὁ Ὁρεῶν Κυπριανὸς

