



Ο Σύλλογος «Άγιος Φιλάρετος ο Έλεήμων» δραστηριοποιείται

## Έπίσκεψις στις φυλακές Ύμφισσας

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ** και εύλογία του Σεβασμιωτάτου Πατρός και Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Ώρωπού και Φυλής κ.κ. Κυπριανού και την καθοδήγηση και άμεση συμπαράσταση του Άναπληρωτού Αύτου Θεοφιλεστάτου Έπισκόπου Ώρεών κ. Κυπριανού, ο Σύλλογος Όρθοδόξων Γυναικών «Άγιος Φιλάρετος ο Έλεήμων» πραγματοποίησε την προγραμματισμένη επίσκεψη στις φυλακές της Ύμφισσας την 22α Δεκεμβρίου 2007 εκ.ήμ.

Τής αντιπροσωπείας, ή όποια άποτελείτο άπό 23 έν Χριστώ άδελφούς και άδελφές, ήγειτο ο Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος Ώρεών κ. Κυπριανός.



Οί στιγμές πού ζήσαμε όλοι ήταν συγκλονιστικές!

Η Διευθύντρια τών φυλακών κυρία Έλένη Καρανάσου μαζί με όλο τó προσωπικό μās ύποδέχθηκαν με πολλή χαρά και άγάπη!

Η συνάντησή μας με τούς κρατούμενους άδελφούς μας, ή όποια έγινε στο προάυλιο τών φυλακών, μās γέμισε με πολλή συγκίνηση!

Όπως τόνισε ο Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος Ώρεών κ. Κυπριανός στα λίγα λόγια πού τούς είπε, **εκείνοι** έδωσαν σε όλους έμās περισσότερα άπ' όσα τούς δώσαμε!



Τοὺς παρότρυνε νὰ κάνουν ὑπομονὴ στὴν δοκιμασία τους καὶ νὰ γνωρίζουν ὅτι δὲν εἶναι μόνοι! Καθημερινὰ προσευχόμεστε ὅλοι μας γ' αὐτοὺς στὸν Πανάγαθο Θεό!

Καὶ ἀφοῦ τοὺς ἔβαλε μία μετάνοια, τοὺς ζήτησε ἓνα «ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΓΝΩΜΗ», διότι γιὰ τὴν δοκιμασία ποὺ περνᾶνε φταίμε ὅλοι ἐμεῖς καὶ οἱ δικές μας ἁμαρτίες.

Συγκινημένοι οἱ κρατούμενοι ἀδελφοί μας, ζήτησαν νὰ πάρουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ. Ἐκεῖνος ἀφοῦ τοὺς ἔδωσε τὴν εὐχή του, τοὺς ἀσπάστηκε ἕναν-ἕναν ξεχωριστὰ καὶ τοὺς ὑποσχέθηκε ὅτι δὲν θὰ

τοὺς ξεχάσουμε καὶ ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλες παρόμοιες ἐπισκέψεις.

Τέλος, ἀφοῦ τοὺς μοιράσαμε τὰ δῶρα (περίπου 260 δέματα), τὰ ὁποῖα εἶχαμε ἐτοιμάσει γι' αὐτοὺς, πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς γεμάτοι ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν κρατουμένων ἀδελφῶν μας.

Στοὺς Δελφούς μᾶς φιλοξένησε γιὰ λίγες ὥρες στὸ σπίτι του ὁ ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφός μας κ. Γεώργιος Τεπετζικιώτης. Μαζὶ μὲ τὸ ωραιότατο γεῦμα, τὸ ὁποῖο εἶχαν μὲ ιδιαίτερη ἐπιμέλεια ἐτοιμάσει οἱ γυναῖκες τῆς πολυμελοῦς Ἀντιπροσωπείας μας, γευθήκαμε μπροστὰ στὸ τζάκι καὶ τὴν πλούσια πνευματικὴ τροφή ἀπὸ τὶς πολὺ οἰκοδομητικὲς διηγήσεις καὶ συζητήσεις, τὶς ὁποῖες συντόνιζε ὁ Πνευματικὸς μας Θεοφιλέστατος κ. Κυπριανός.

Εἶχαμε ξεκινήσει στὶς 7 π.μ. ἀπὸ τὸ Μοναστήρι μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ ἐπιστρέψαμε σὲ αὐτὸ στὶς 7 μ.μ. γεμάτοι πνευματικὴ παρηγορία καὶ μὲ τὴν ἀπόφαση νὰ πραγματοποιεῖ ὁ Σύλλογός μας κάθε μῆνα μιὰ τέτοια εὐλογημένη «ἐξόρμηση».

30 Δεκεμβρίου 2007 ἐκ.ἡμ.  
† Ἁγίας Μάρτυρος Ἀνυσίας

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.  
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη

