

Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου κ. Βλασίου(*)

4.6.2001 ἐκ. ἡμ.: Κυριακή τῶν Ἁγίων Ἀγιορειτῶν Πατέρων. Ἐπίσκεψις στήν Ἱερὰ Μονή μας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ρουμανίας.



Πανήγυρις Ἁγίας Μάρτυρος Καλλιόπης(*)



8.6.2001 ἐκ. ἡμ.: Ἁγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Πανήγυρις τοῦ ὁμωνύμου Παρεκκλησίου στὸν Ἱερό Ναο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βλαστοῦ Καλάμου Ἀττικῆς, τῆς εὐσεβοῦς οἰκογενείας Ἀριστοτέλους καὶ Καλλιόπης Παπαγρίβα. Ἐλειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μὲ τὸν Πρωτοπρ. π. Χρυσόστομο ἀπὸ τὸ Κογκκό, τὸν π.

Δημήτριο Παπαδημητρίου καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Μάρκο.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερωνύμου(*)



15.6.2001 ἐκ. ἡμ.: Ἁγίου Ἱερωνύμου. Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ στὸ νεόδμητο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Κτίτορος π. Ἱερωνύμου Πνευματικοῦ Ἀγιορείτου († 1943), στήν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.



Πανήγυρις Ἁγίου Ἰσαύρου(*)



17.6.2001 ἐκ. ἡμ.: Ἁγίου Μάρτυρος Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας στὴν Γαρίτσα Κερκύρας. Ἐλειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο καὶ τὸν π. Ἀγγελο Μουρλά.

Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου(*)



24.6.2001: **Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου.** Πανήγυρις Ἱεροῦ Μετοχίου μας στὸν Ὁξύλιθο Κύμης Εὐβοίας. Ἐλειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος μὲ τὸν Ἱερομ. π. Κλήμεντα. Παρέστησαν πολλοὶ εὐλαβεῖς προσκυνηταί.

Μοναχικὲς Κουρὲς(*)

Στὴν Ἀγρυπνία τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καὶ Καθηγούμενός μας κ. Κυπριανὸς ἐτέλεσε τὴν Κουρὰ τῆς Ρασσευχῆς τριῶν Δοκίμων Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, τοῦ Νικολάου Βουτσινᾶ, 30 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ μοναχικὸ ὄνομα Βλάσιος, τοῦ Ἰωάννου Μαρουλάκου, 28 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἰσίδωρος καὶ τοῦ Ἰωάννου Σπαθαράκη, 28 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἰωσήφ. Οἱ νεόκουροι Μοναχοὶ ἐδέχθησαν πολλὲς εὐχὲς γιὰ νὰ εὐαρεστήσουν στὸν Θεό, τὸν Γέροντα καὶ τὴν Ἀδελφότητα, νὰ ἀξιωθοῦν δὲ σύντομα καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀγγελικοῦ Σχήματος καὶ ἐν τέλει τῆς αἰωνίου σωτηρίας τους.



Πανήγυρις Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων^(*)



30.6.2001: Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων. Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ μας στὰ Κύμينا τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐλειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μέ τοὺς Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο καὶ π. Γλυκέριο, τὸν π. Βιτάλιο Ἀλμανίδη καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Μάρκο, ἐν μέσῳ μεγάλου ἀριθμοῦ εὐσεβῶν. □

(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ.302/Μάϊος-Ιούνιος 2001, σελ. 40-41 & 46.