

## Ὁ Διορθόδοξος Ἑορτασμός τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Ρουμανία

**Μ**Ε τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐταξίδευσε στὴν Ρουμανία ἀπὸ 28ης Ἰουλίου ἕως 11ης Αὐγούστου 2007 ἐκ.ἡμ., προκειμένου νὰ συμμετάσχη στὸν ἑορτασμὸ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν ἔδρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ρουμανίας στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας.

• Τὴν Κυριακὴ, 30.7.2007 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἔλαβε μέρος στὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια τοῦ μεγάλου καὶ ὠραιοτάτου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἡλιοῦ στὴν πόλι Μπακάου, τὰ ὅποια ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶ ἔλαβαν μέρος πέντε ἀκόμη Ρουμᾶνοι Ἀρχιερεῖς (Γεννάδιος, Σωφρόνιος, Θεοδόσιος, Φλαβιανὸς καὶ Ἀντώνιος), πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι καὶ μέγα πλῆθος χιλιάδων πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ὁ Νομάρχης καὶ ἓνας Βουλευτὴς τῆς περιοχῆς.



Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Μυροφόρων, προκειμένου νὰ χαιρετήσῃ καὶ εὐχηθῇ τὸν ἑορτάζοντα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μποτοσάνι κ. Ἰωσήφ ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ (μνήμη Ἁγίου Ἰωσήφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας).

• Τὶς ἐπόμενες ἡμέρες, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπραγματοποίησε διάφορες ἐπισκέψεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Μπρατιστέλ, πρὸς συνάντησιν μετὰ τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ φίλου καὶ ἀδελφοῦ ἐν Χριστῷ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Νεάμτς κ. Δημοσθένους.

• Τὴν παραμονὴ τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὁρθρος τῆς Ἑορτῆς ἀπὸ βραδὸς, ἔβρεξε ραγδαίως καὶ τοῦτο ἐθεωρήθη ὡς μεγάλη εὐλογία παρὰ Θεοῦ μετὰ τὴν παρατεταμένη ξηρασία στὴν περιοχὴ.



• Τὸ πρωτὶ τῆς Κυριακῆς, 6.8.2007 ἐκ.ἡμ., προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ συμμετεχόντων τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου ἀπὸ τὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας, τοῦ Θεοφιλ.



Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τῶν λοιπῶν ἑπτὰ Ἐπισκόπων τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ρουμανίας (Δημοσθένους, Γενναδίου, Σωφρονίου, Θεοδοσίου, Ἰωσήφ, Φλαβιανοῦ καὶ Ἀντωνίου), ὡς καὶ ἑκατοντάδος καὶ πλέον Ἱερέων καὶ Διακόνων, ἐτελέσθη ἡ

ὑπαίθριος πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῆς Μεταμορφώσεως, στὴν ὁποίαν παρέστησαν πολλὲς χιλιάδες πιστῶν ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς χώρας.

Ἀργότερα τὴν ἴδια ἡμέρα, ἔγιναν ἐπισκέψεις τῶν Ἀρχιερέων στὸν ὑπὸ ἀνέγερσιν Ναὸ στὸ Μοϊνέστι, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴν Παλάνκα καὶ στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς στὴν Βάλεα Βζούλουϊ.

• Τὴν Δευτέρα, 7.8.2007 ἐκ.ἡμ., ἐπραγματοποιήθησαν ἐπισκέψεις στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Κούκοβα καὶ σὲ τέσσερις Ἱεροὺς Ναοὺς σὲ διάφορες πόλεις τῆς περιοχῆς.



- Τις επόμενες ημέρες, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος κατήλθε πλέον στὸ Βουκουρέστι, γιὰ τὴν ρύθμισι διαφόρων θεμάτων, σχετιζομένων μὲ τὸ Ἱερὸ Μετόχιο τοῦ Ἁγίου Νήφωνος.

- Τὴν Πέμπτη, 10.8.2007 ἐκ.ἡμ., ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἀνδρῶα Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου σὲ προάστιο τοῦ Βουκουρεστίου, στὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξιμόβιτς στὴν Τσερνίκα, καὶ στὶς παλαιῆς ἱστορικὲς Μονὲς Τσερνίκα, Πασάρεα καὶ Σναγκῶβ.



- Τὴν Παρασκευή, 11.8.2007 ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἑόρτιος Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχιο τοῦ Ἁγίου Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στὸ Βουκουρέστι. Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος συνειλιτούργησε μὲ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Ἰλφῶβ κ. Φλαβιανό, τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀκάκιο ἀπὸ τὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας, ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶχε ἔλθει στὴν

Ρουμανία γιὰ νὰ συμμετάσχη στὴ Ἱερὰ Πανήγυρι τῆς Μεταμορφώσεως, τέσσερις ἀκόμη Ἱερεῖς καὶ δύο Διακόνους, συμπαρόντων καὶ συνευχομένων καὶ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μπακάου κ. Γενναδίου.

- Τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα εὐχαριστῶν καὶ δοξάζων τὸν Θεὸν γιὰ τὴν αἰσία ἔκβασι μᾶς ἀκόμη ἐκκλησιαστικῆς ἀποστολῆς ἐνότητος καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

