

«Παρεμβαίνοντες...»



Σχολικές Έκδρομές - Σχολεία - Οικογένεια

Ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὁ ἐπιμορφωτικὸς χαρακτήρας τῶν 5νθήμερων σχολικῶν ἐκδρομῶν. Προφανῶς θὰ ἐνισχυθεῖ τὸ ἐκδρομικὸ σκέλος πού θὰ ἀφορᾷ σὲ ἐπισκέψεις περισσότερων Ἀρχαιολογικῶν –καὶ ὄχι μόνον– ἀξιόλογων χώρων ἐπιμόρφωσης. Θετικὸ ἀσφαλῶς μέτρο...



Ἐν τούτοις, εἶναι κοινὸ μυστικὸ / κοινὸς τόπος, ὅτι οἱ ἐκδρομὲς αὐτὲς οὐδεμίαν σχέση ἔχουν μὲ ἐκεῖνες προηγούμενων 10ετιῶν. Ὅχι πῶς καὶ τότε δὲν εἶχαμε παρατράγουδα. Ἦταν ὅμως μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ νεανικοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ...πειραματισμοῦ...

Ἐλα ὅμως πού ἔρχεται ἡ ...«πρόοδος» νὰ ἀνησυχῆσει ὅλους μας, ἂν ἀναλογιστοῦμε πῶς εἴμαστε καὶ πῶς καναντήσαμε!... **Σταδιακά, ἐκφυλιστικά, διολισθαίνουμε ὡς κοινωνία.** Ἐμεῖς καὶ (τὸ χειρότερο) τὰ παιδιὰ μας.

Ἀλήθεια, ὅταν σὲ σχολεῖα: διακινεῖται ναρκωτικά, ἐπικρατεῖ τὸ bullying, ἐπιτρέπονται οἱ βιασμοὶ (σὲ αἴθουσες, τουαλέτες, προαύλιο), ἀπειλοῦνται καὶ ξυλοφορτώνονται (συμ)μαθητὲς καὶ Δάσκαλοι, ἐπικρατεῖ καθεστῶς / κλίμα ἀσυδοσίας / ἐλευθεριότητας.

• **ἀναρωτιέται κανεὶς:** τί θὰ γίνεῖ σὲ μιὰ ἐκδρομὴ μερικῶν ἡμερῶν;

Τὸ κλίμα διάλυσης καὶ *μπαχαλοποίησης* ἐγγυᾶται γιὰ τὰ χειρότερα πού θὰ ἐπακολουθήσουν (μαζὶ μὲ τὴν ἐπιμόρφωση).

Τί νὰ σοῦ κάνουν οἱ δύσμοιροι ἐπιβλέποντες, Καθηγητὲς; Φοβισμένοι –ἢ καὶ ἀδιάφοροι / συμβιβασμένοι μὲ τὸ χάλι πού ἐπικρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τὶς συνέπειες ἀπὸ γονεῖς –καὶ ὄχι μόνον– ἂν τολμήσουν νὰ ἐπιπλήξουν τὰ βλαστάρια τους.

Δὲν εὐθύνονται μόνον οἱ Δάσκαλοι πού δὲν μποροῦν –ἢ δὲν θέλουν γιὰ εὐνόητους λόγους– νὰ ἐπιβληθοῦν στὰ παιδιὰ (ἐγκαλοῦνται νὰ ἀπολογηθοῦν, ὅταν ἀποκλείουν ἀπὸ σχολικὴ ἐκδρομὴ μαθητὴ παραξία!). Ἡ Οἰκογένεια, ἔχοντας χάσει τὴν συνοχὴ καὶ τὸν προορισμό της, καθὼς καὶ μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ, πολὺωρη ἀπουσία, λόγω ἐργασίας καὶ τῶν δύο γονέων, δὲν διαθέτει τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο ἐπαφῆς μὲ τὰ παιδιὰ τους. Τὰ τελευταῖα δὲν ὑπολογίζουν πλέον οὔτε τοὺς γονεῖς τους. Ἡ Ἀστυνομία δὲν παρεμβαίνει. Ἀφ' ἑνός, ἐπειδὴ δὲν τῆς παρέχονται ἐντολὲς / διαταγές, ἀφ' ἑτέρου ἀντιμετωπίζει τὸν κίνδυνο νὰ συρθεῖ στὰ Δικαστήρια ἂν «ρίξει καὶ καμμιά ψιλή».

Υ.Γ. Θὰ παραινοῦσα τοὺς γονεῖς νὰ ἀπαγορεύουν τὴν συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν τους στὴν 5νθήμερη. (Μέχρις ὅτου τὴν καταργήσει τὸ «Κράτος» ἢ, τὸ ἴδιο, αὐτοεξυγιανθεῖ ἄμποτε, ὀφέποτε, οὐδέποτε!...).

Ὁ Ἐρασιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

11.2.2024 ἐκ. ἡμ.,

† Ἀγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείαςθέντων