

«Παρεμβαίνοντες...»



Bullying: Η καλωσύνη πρέπει να διδάσκεται από νωρίς



Όλο και συχνότερα, ακούμε και διαβάζουμε για παιδιά που **αυτοκτονούν**, αφού έχουν υποφέρει απίστευτα από το bullying (έκφοβισμό) των συνομηλίκων τους.

Πολλές φορές γονείς και δάσκαλοι αγνοούν το πρόβλημα, το προσπερνούν με την κοινότοπη παρατήρησι: «παιδιά είναι» ή «τὰ παιδιά μπορεί να γίνουν πολύ σκληρά».

Η αλήθεια είναι, ότι οφείλουμε από πολύ νωρίς να διδάξουμε στα παιδιά μας την καλωσύνη και να τὰ ενθαρρύνουμε να είναι **ευαίσθητα μπροστά στην δοκιμασία των άλλων παιδιών**, όταν αυτά **έκφοβίζονται**.

Στὰ πιό μικρά μπορούμε να μάθουμε πόσο σημαντικό είναι να μοιράζονται τὰ παιχνίδια τους και να μὴν απορρίπτουν κανέναν συμμαθητή τους. **Ακόμη** και τὸ πιό μικρὸ παιδί μπορεί να μάθη να φέρεται στους άλλους, ὅπως θὰ ἤθελε να φέρονται στοῦ ἴδιο...

Τὸ μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθῆ κάποιος να ἀπλώση τὸ χέρι σὲ ἓνα παιδί που υποφέρει και ἐπίσης να μάθη κάθε παιδί ἀπὸ τοὺς γονεῖς του πόση σημασία ἔχει να φερθῆ με καλωσύνη σὲ ἓναν συμμαθητή που τὸν **έκφοβίζουν** οἱ ἄλλοι, να βρῆ τὸ θάρρος να τὸν υπερασπισθῆ ἢ να τὸν πάρη στὴν παρέα του.

Όλα τὰ παιδιά είναι θαυμαστὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, πλάσματα εὐπροσάρμοστα και ἀνοικτά, ἔτοιμα να μάθουν ἀπὸ τοὺς ἐνηλίκους, γονεῖς, δασκάλους, ποιμένες, γείτονες.

Ἐξαρτῶνται ὀλοτελα ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ να τοὺς προσφέρουμε ψυχικὴ ἄνεσι, στήριξι και προστασία. **Ὁ Θεὸς μᾶς ἀνέθεσε να τὰ προσφυλάξουμε και περιμένει ἀπὸ ἐμᾶς να πάρουμε πολὺ στὰ σοβαρὰ τὴν εὐθύνη αὐτή.** **Τὰ** παιδιά είναι τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας, τῆς Ἐκκλησίας μας και τοῦ κόσμου μας, και πρέπει να διδαχθοῦν τὴν ἀξία τῆς καλωσύνης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Τὰ παιδιά που ἀνατρέφονται σύμφωνα με τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐν συνεχείᾳ θὰ μεγαλώσουν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο τὰ δικά τους παιδιά. **Ἄς** μὴν «περάσουμε» τίς ἀμαρτίες και τίς ἀποτυχίες τῆς δικῆς μας γενιᾶς στὶς γενιές που ἀκολουθοῦν. **Οἱ** ἀρχές που θὰ τοὺς μεταδώσουμε ἄς ἔχουν ὡς **σῆμα κατατεθεν** τὴν **εἰρήνην**, τὴν **ἀγάπη**, τὴν **δικαιοσύνη**, τὴν **εὐσπλαγχνία**, τὴν **ἀποδοχή**.



• **Κυρίως ὁμως, ἄς ἐνσταλάξουμε στὰ παιδιά μας τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.**

Ὁ Ἑρανιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

01.10.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίας Σκέπης, † Ἐὐκ Γοργοεπηκόου