

«Παρεμβαίνοντες...»



«**Ἡ Χάρη προέρχεται πάνω ἀπ' ὅλα ἀπὸ τὴν Ἀγάπη γιὰ τὸν Ἀδελφό...**»



Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς ὅλους, ἰδίως σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔκαναν κακὸ.

Γράφει ὁ Γέρον Σιλουανός:

«**Μακαρία** ἡ ψυχὴ ποὺ ἀγαπᾷ τὸν ἀδελφὸ της, γιὰτὶ ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ζωὴ μας. **Μακαρία** ἡ ψυχὴ ποὺ ἀγαπᾷ τὸν ἀδελφό. **Μέσα** της ζῆ αἰσθητὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου καὶ τὴν γεμίζει εἰρήνη καὶ χαρὰ καὶ αὐτὴ θρηνεῖ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο».

«**Σαράντα** χρόνια πέρασαν, ἀφότου ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ δίδαξε νὰ ἀγαπῶ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὅλη τὴν κτίση καὶ μοῦ φανέρωσε τὴν πονηρία τοῦ ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀπάτη προξενεῖ κακὸ στὸν κόσμο».

«**Ἡ Χάρη** ἔρχεται μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καὶ μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ διατηρεῖται. Ἄν, ὅμως, δὲν ἀγαποῦμε τὸν ἀδελφό, τότε καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχεται στὴν ψυχὴ, ἐξαιτίας τῆς κατακρίσεως ἢ τοῦ μίσους πρὸς τὸν ἀδελφό».

«**Ἡ Χάρη** προέρχεται ἀπὸ κάθε καλὸ, πάνω ἀπ' ὅλα, ὅμως, ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἀδελφό».

«**Ἡ** ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει εἰρήνη, ἂν δὲν προσεύχεται γιὰ τοὺς ἐχθρούς. **Ἡ** ψυχὴ ποὺ διδάχθηκε ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ προσεύχεται, ἀγαπᾷ καὶ λυπᾶται ὅλη τὴν δημιουργία, καὶ προπαντὸς τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὸν ὁποῖο (ὁ Κύριος) ἔπαθε ἐπάνω στὸν Σταυρὸ καὶ πονοῦσε βαθεῖα γιὰ ὅλους μας».

* * *

Πολλοί ἄνθρωποι θέλουν νὰ βλέπουν θαύματα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους. Ἄλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ, τὸ **μεγαλύτερο σημεῖο** εἶναι νὰ ἔχη κανεὶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ νὰ τοῦ διδάσκη τὴν Ἀγάπη πρὸς ὅλους.

Ὁ Ἐραμιστής

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός

27.8.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ὁσίου Ποιμένος