

«Παρεμβαίνοντες...»



...Καὶ πάλιν περὶ τῶν Πολιτικῶν Ἀρχόντων...

Τὸ 2023 στὴν Πατρίδα μας εἶναι ἔτος ἐκλογῶν, τόσο γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν Βουλευτῶν, ὅσο καὶ τῶν Ἀρχόντων στὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση.

Εἶναι ἡ εὐκαιρία πού δίνει τὸ Σύνταγμα στοὺς πολῖτες νὰ ἐπιλέγουν τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα θεωροῦν καταλληλότερα νὰ τοὺς κυβερνήσουν.

Τὰ κριτήρια, μέσῳ τῶν ὁποίων θὰ κάνουν τὴν ἐπιλογή τους, θὰ κρίνουν τὴν ποιότητα καὶ τὸ ἦθος τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐξουσίας: ἂν δηλαδή θὰ προωθηθοῦν σὲ ὑπεύθυνες θέσεις πρόσωπα ἀρετῆς, τὰ ὁποῖα ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ πῶς θὰ ὑπηρετήσουν καλύτερα τὴν Πατρίδα μας ἢ ἰδιοτελεῖς ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι προτάσσουν τὸ προσωπικὸ καὶ τὸ ἰδεολογικο-πολιτικὸ τους συμφέρον πάνω ἀπὸ τὸ γενικώτερο κοινωνικὸ, ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ συμφέρον τοῦ Λαοῦ μας.



* * *

Ἡ βασικὴ αὐτὴ ἀλήθεια ἦταν γνωστὴ στὴν Χώρα μας ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. **Ἦδη** ὁ Δημοσθένης προβάλλει, ὡς τέτοια τέλεια πρότυπα, προσωπικότητες πού διαχειρίστηκαν χρηστὰ τὰ κοινὰ στὴν ἀρχαία Ἀθήνα.

Σὲ ἓναν ἀπὸ τοὺς Λόγους του γράφει συγκεκριμένα (μετάφραση Κωνσταντίνου Τσάτσου):

«... Τέτοιοι στάθηκαν οἱ πρόγονοί μας μέσα στὸν ἐλληνικὸ κόσμο. Κοιτάζετε τώρα μέσα στὴν πόλη πῶς διαμόρφωσαν τὴν δημόσια καὶ τὴν ἰδιωτικὴ τους ζωὴ: Δημόσια μὲν ἀνεγείρανε τόσα καὶ τέτοια οἰκοδομήματα καὶ περιλάμπρους ναοὺς, τέτοια σὲ αὐτοὺς τοποθέτησαν ἀναθήματα, ὥστε κανένας μεταγενέστερος δὲν μπόρεσε νὰ τοὺς ξεπεράσει.

Στὸν ἰδιωτικὸ τους ὅμως βίον ἦταν τόσο μετρημένοι, τόσο πιστοὶ στὸ ἦθος τοῦ πολιτεύματος, ὥστε, ὅποιοι ἀπὸ σᾶς ξέρετε ποῖα ἦταν τὰ σπίτια τοῦ Ἀριστείδη καὶ τοῦ Μιλτιάδη καὶ τῶν τότε ἐπιφανῶν, θὰ παρατηρήσατε πῶς δὲν ἦταν μεγαλοπρεπέστερα ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ γείτονά τους. **Διότι** δὲν ἀσχολοῦνταν μὲ τὰ δημόσια πράγματα γιὰ νὰ πλουτίσουν οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ διότι ὁ καθένας τους πίστευε πῶς εἶχε χρέος νὰ αὐξήσει τὸν δημόσιον πλοῦτον. **Ἐντιμὸι ἀπέναντι τῶν Ἑλλήνων, εὐσεβεῖς ἀπέναντι τῶν θεῶν, διαποτισμένοι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητος ὅταν διοικοῦσαν, εἶναι φυσικὸ πού φτάσανε σὲ μία τόσο μεγάλῃ εὐδαιμονία».**

* * *

■ **Ἄρα γε,** ἓνας σύγχρονος *Δημοσθένης* θὰ εὑρίσκει στὴν σημερινὴ ἐλληνικὴ πολιτικὴ σκηνὴ τέτοια πρότυπα;...

Ὁ Ἑρανιστῆς

† ὁ *Μητροπολίτης Κυπριανὸς*

11.6.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ἄξιόν Ἔστιν, Ἁγίων Ἀποστόλων
Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα