

«Παρεμβαίνοντες...»



Μπορεῖ ἡ πολιτικὴ νὰ φέρῃ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;

Τὸ Εὐαγγέλιο ζητᾷ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ ἀναγγέλου τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμον. Αὐτὸ δὲν θὰ ἐπιτευχθῆ μέσα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἰδεολογία, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν μεταμόρφωσι τοῦ καθενὸς ἀπὸ μᾶς.

Ἡ Ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Κυρίου δὲν σημαίνει, ὅτι θὰ παραμένουμε οὐδέτεροι ἐνώπιον τοῦ κακοῦ· ἀντιθέτως, ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀνταποκρίνεται στὸν ρόλο Της, ὅταν γίνεται Φῶς γιὰ τὸν κόσμον, ὅταν παραμένῃ στραμμένη πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένο, ὁ Ὅποιος εἶναι ἡ Δόξα Της.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει: «Ἄν δὲν μπορῆς νὰ δῆς τὸν Χριστὸ στὸ πρόσωπο τοῦ ζητιάνου ἔξω ἀπὸ τὴν θύρα τοῦ Ναοῦ, δὲν θὰ Τὸν βρῆς οὔτε στὸ Ἅγιο Ποτήριο».

* * *

Ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι ἡ ἐνσάρκωσι τοῦ κάλλους, ἡ πεμπτουσία τῆς ὁμορφιάς, ἐνῶ ὁ πολιτικὸς ἐξτρεμισμὸς εἶναι κενὸς ποιήσεως καὶ τέχνης, καταστρέφει τὴν ὁμορφία.



Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει ποτὲ νὰ δίνῃ γῆ καὶ ὕδωρ σὲ πολιτικὲς ἰδεολογίες, διότι ἡ θέσι Της εἶναι στὸ πλευρὸ τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάμων.

Κάθε φορὰ πού ἡ Ἐκκλησία στοιχίζεται πίσω ἀπὸ τὸ ἓνα ἢ τὸ ἄλλο πολιτικὸ στρατόπεδο, κινδυνεύει νὰ ἀπορροφηθῆ ἀπὸ κοσμικὲς ἰδεολογίες πού σκοτίζουν τὴν εὐφρόσυνη ὄψι Της.

Ἡ ἀνθισίς Της δὲν ἐξαρτᾶται οὔτε ἀπὸ τὶς δημοκρατικὲς οὔτε ἀπὸ τὶς σοσιαλιστικὲς ἢ μοναρχικὲς Κυβερνήσεις, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἄν παραμένῃ πιστὴ στὴν κλήσι Της: νὰ ὑποδεικνύῃ στὸν κόσμον τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Σωτῆρα καὶ Κύριο.

Καμμία πολιτικὴ κίνησις, οὔτε ἡ δύναμις τῶν ὄπλων μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ τὴν φανέρωσι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμον, παρὰ μόνον ἡ μεταστροφὴ τῶν καρδιῶν μας. Μόνον ὅταν ὁ Θεὸς γίνεται ὁρατὸς διὰ τοῦ Λαοῦ Του, μπορεῖ ἡ Βασιλεία νὰ ριζώσῃ καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ δικαιοσύνη παντοῦ.

Τὸ σκοτάδι καμμία πολιτικὴ κίνησις δὲν μπορεῖ νὰ τὸ νικήσῃ· διαλύεται μόνον, ὅταν φανερωθῆ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἐρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

21.5.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης