

# «Παρεμβαίνοντες...»



Από τὰ καθημερινὰ «ἀπίστευτα»!

**Ζή Κύριος ὁ Θεός!...**

**Διαβάσαμε**, ὅτι εἰδικοί ἐπιστήμονες στὸ Παρίσι ἔκαναν χημικὴ ἀνάλυση τοῦ Μύρου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (Θεσσαλονίκη) καὶ τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆ (Ἀρκαδία).

Τὸ συμπέρασμα τους ἦταν ὅτι, καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, τὸ Μύρο ἀποτελεῖται ἀπὸ 33 συστατικά, πὸν δὲν ὑπάρχουν πουθενὰ στὸν πλανήτη γῆ!!!



Ἀσφαλῶς, τὸ Μύρο εἶναι οὐράνια «οὐσία» καὶ εἶναι δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...

\* \* \*

**Συνέβη** σὲ Λύκειο τῆς Θεσσαλονίκης...

Ἐπειδὴ ἔβρεχε, ζητήθηκε ἀπὸ τὰ παιδιά νὰ μποῦν στὴν τάξη χωρὶς τὴν πρωϊνὴ προσευχή. Τὰ παιδιά διαμαρτυρήθηκαν γι' αὐτὸ καὶ ζήτησαν νὰ γίνεῖ ἡ προσευχή μέσα στὴν τάξη.

Ὁ καθηγητὴς τους δὲν τὸ δέχθηκε, ἐπειδὴ... δὲν τὸ ἐπιτρέπει ὁ νόμος! Τὰ παιδιά ἀπάντησαν, λέγοντας: «Τί νόμος εἶναι αὐτός, πὸν ἔξω στὸ προαύλιο ἐπιτρέπει τὴν προσευχή, ἐνῶ μέσα στὴν τάξη ὄχι».

Καὶ τὴν συνέχεια τοῦ εἶπαν: «Ἐμεῖς θὰ κάνουμε προσευχή, ἂν δὲν θέλετε ἐσεῖς, μπορεῖτε νὰ μὴν συμμετέχετε»! Καὶ τότε σηκώθηκαν ὅλα ὄρθια καὶ ἔκαναν τὴν προσευχή τους καὶ μάλιστα μὲ πολλὴ εὐλάβεια.

**Μπράβο στὰ παιδιά!... Αὐτὲς κι ἂν εἶναι «ἐπαναστάσεις»!...**

• Φυσικά, τὰ καλά μας Μ.Μ.Ε. δὲν εἶπαν οὔτε λέξη! Ἄν ὅμως κάποιοι 16χρονοὶ ἔκαναν βίαιες πράξεις, ἂν διαδίδωναν ἐπεισοδιακὰ στοὺς δρόμους, ἂν βίαζαν κ.λπ. θὰ ἦταν ἀσφαλῶς τὸ πρῶτό τους θέμα γιὰ ἐβδομάδες!

Ὡστόσο, ζή Κύριος ὁ Θεός!... Καὶ τὸ ἀπέδειξαν περίτρανα αὐτοὶ οἱ 16χρονοὶ μαθητές ...

Ὁ Ἐρανοστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

22.1.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου