

«Παρεμβαίνοντες...»



«Όπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις!...»

«Στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἐποχὴ Χρουτσώφ, στὴν πρῶν Σοβιετικὴ Ἑνωσι, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς Μόσχας, σὲ συνεργασία μὲ τὸν στρατό, ὠργάνωσαν μίᾳ ὀλόκληρῃ ἐκστρατεία στὰ βουνὰ τοῦ **Καυκάσου**, γιὰ νὰ συλλάβουν ὅσους κρύβονταν ἐκεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Μοναχοὺς, καὶ νὰ τοὺς στείλουν στὰ στρατόπεδα καταναγκαστικῶν ἔργων.



Χρησιμοποιήθηκε γι' αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἓνας ἀξιωματικὸς, μέλος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, κυβερνήτης μίας μεγάλης ὀμάδας ἐλικοπτέρων, ὁ ὁποῖος εἶχε μεγάλη πείρα στὰ βουνά, ὅπου χρειάζονταν εἰδικὲς γνώσεις.

Τοῦ ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ παρακολουθήσῃ ἀπὸ πάνω μίᾳ ὀμάδα Μοναχῶν, τοὺς ὁποίους εἶχαν ἐντοπίσει. **Α**πὸ τὸν ἀέρα παρακολουθοῦσε τὶς κινήσεις τους καὶ ἔδινε τὶς πληροφορίες τοῦ κάτω στὴν γῆ, μὲ συνέπεια οἱ στρατιωτικὲς μονάδες νὰ τοὺς περικυκλώσουν καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ ὑποχωροῦν πρὸς μίᾳ ἀπότομη κορυφῇ, ὅπου εὐκόλα θὰ τοὺς ἐφθάναν καὶ θὰ τοὺς συνελάμβαναν.

Τὸ *κονήγι* τῶν Μοναχῶν κράτησε μερικὲς ἡμέρες καὶ πλησίαζε πρὸς τὸ τέλος. **Οἱ** Μοναχοὶ δυνατότητα νὰ ἀκολουθήσουν ἄλλο δρόμο δὲν εἶχαν. **Π**λησίαζαν καὶ ὅλο ἀνέβαιναν σὲ πανύψηλη κορυφῇ καὶ ἀπὸ πίσω τοὺς κυνηγοῦσαν οἱ στρατιῶτες μὲ σκυλιά. **Μ**προστά τους τεράστιος γκρεμὸς καὶ ἓνας ἀπότομος βράχος. **Τ**ὸ ἐλικοπτερο τοῦ ἀξιωματικοῦ πετοῦσε ἀκριβῶς ἀπὸ πάνω τους. **Ο** πιλότος τοὺς ἔδινε νὰ καταλάβουν, ὅτι ἦρθε τὸ τέλος τους.

Καὶ τότε ξαφνικά, ἄρχισαν κάτω στὴν γῆ νὰ συμβαίνουν παράξενα πράγματα. **Ὅ**λοι οἱ Μοναχοὶ γονάτισαν καὶ ἄρχισαν νὰ προσεύχονται. **Μ**ετὰ σηκώθηκαν ὅλοι μαζί καὶ πλησίασαν τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. «**Τ**ώρα τί θὰ κάνουν;», σκεπτόταν ὁ πιλότος. «**Θ**ὰ πέσουν στὸν γκρεμὸ; **Εἶ**ναι βέβαιος θάνατος».

Ἐνας Μοναχὸς σταύρωσε τὸν γκρεμὸ, τὸν εὐλόγησε μ' ἓνα μεγάλο Σταυρὸ καὶ ἔκανε πρῶτος ἓνα βῆμα πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ δὲν ἔπεσε, διότι μ' ἓνα θαυμαστὸ τρόπο παρέμεινε στὸν ἀέρα σὰν νὰ κρεμόταν πάνω ἀπὸ τὸν γκρεμὸ, καὶ ἄρχισε νὰ περπατᾷ στὸν ἀέρα, σὰν νὰ ἀκολουθοῦσε ἓνα δρομάκι. **Π**ίσω του ἔκαναν ἓνα βῆμα πρὸς τὸν γκρεμὸ καὶ οἱ ἄλλοι Μοναχοὶ καὶ περπατοῦσαν ὅλοι στὸν ἀέρα ἡρεμα καὶ σιγά, ὁ ἓνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλο, ἀνεβαίνοντας ψηλὰ ἕως ὅτου κρύφθηκαν μέσα σ' ἓνα σύννεφο.

Ὁ πιλότος ἐντυπωσιάσθηκε τόσο πολὺ μ' αὐτὰ ποὺ ἔβλεπε, ὥστε ἔχασε τὸν ἔλεγχο τοῦ ἐλικοπτέρου καὶ ἔπεσε σ' ἓνα ὀροπέδιο. **Τ**ὸν βρῆκαν τραυματισμένο καὶ τὸν πῆραν οἱ στρατιῶτες. **Ὅ**ταν ἔγινε καλά, ὕστερα, ἀπὸ κάποιους μῆνες νοσηλείας, τὸν κάλεσαν στὸ εἰδικὸ τμήμα τοῦ στρατοῦ γιὰ ἐξηγήσεις. **Ἀ**ντὶ ἀπαντήσεως, τοὺς ἔβαλε στὸ τραπέζι τὸ βιβλιᾶριο τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ παρακάλεσε νὲ τεθῆ σὲ ἐφεδρεία.

Ὅταν ἔγινε αὐτό, βαπτίσθηκε καὶ ἔζησε πιστὸς Χριστιανός.

Ὡς θαυμαστὰ τὰ ἔργα Σου, Κύριε!..»

Ὁ Ἐρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

20.11.2022 ἐκ. ἡμ.,

† Ὁσίου Γρηγορίου Δεκαπολίτου