



■ Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Βαρλαάμ, ὁ ἐν Κέρετς
 † 6η Νοεμβρίου

Ὁ Ὅσιος Βαρλαάμ, Ἱερεὺς τοῦ χωριοῦ Κόλα, στὴν Ἐπαρχία Ἀρχανγκέλσκ, κατὰ τὴν βασιλεία τοῦ Ἰβάν Δ΄ τοῦ Τρομεροῦ (1522- 1583), ἀσκοῦσε μὲ εὐλάβεια τὴν ἱερατικὴ του Διακονία, ἕως τὴν ἡμέρα ὅπου ἔπεσε θῦμα διαβολικοῦ λογισμοῦ καὶ ἐσκότωσε τὴν γυναῖκα του, τὴν ὁποῖαν ὑποπτεύοταν γιὰ ἀπιστία.

Μόλις συνειδητοποίησε τὸ φοβερό του ἀμάρτημα, μετανοημένος πικρά, ἀπαρνήθηκε τὸ ἱερατικὸ του ἀξίωμα καὶ ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ ἀκολουθήσῃ αὐστηρὸ ἀσκητικὸ βίον, μὲ σκοπὸ νὰ προσελκύσῃ τὸ Ἔλεος καὶ τὴν συγχώρησιν ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἔφυγε γιὰ τὴν Λευκὴ Θάλασσα καὶ ἐγκατέλειψε τὸν ἑαυτό του στὴν καθοδήγησιν τῆς Θείας Πρόνοιας. **Ἔμενε** πάντοτε στοὺς πλέον ἀφιλόξενους τόπους, γεμάτους ἐρπετὰ καὶ ἄγρια θηρία, τὰ ὁποῖα ἀπεμάκρυνε μὲ τὴν προσευχὴ του. **Ἐγκαταστάθηκε** τέλος σὲ ἓνα σπήλαιον πλησίον τοῦ Κέρετς καὶ ἐξῆσε μέχρι τὴν ἡλικίαν τῶν ἑκατὸ χρόνων καὶ ψάλλων ὕμνους, μὲ μόνη συντροφία τὰ ἄγρια θηρία.



Δὲν ἀρκέστηκε νὰ στρέφῃ τὴν ψυχὴ του πρὸς τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἀπερίσπαστη προσευχὴ, ἀλλὰ ἐκήρυξε ἐπίσης τὸ Εὐαγγέλιον στοὺς ντόπιους τῆς περιοχῆς στὴν ἴδια τους τὴν γλῶσσα.

Καθὼς ὁμως οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου ἐτάρα-
ζαν τὴν ἡσυχία τοῦ ἐρημητηρίου του, ἔφυγε καὶ
ἐγκαταστάθηκε στὸν ὄρμο Χούπσκυ, στὸ βό-
ρειο τμήμα τῶν ἀκτῶν τῆς Λευκῆς Θαλάσσης,
ὅπου καὶ παρέδωσε τὴν ψυχὴ του στὸν Θεὸ πα-
ρουσία Ἀγγέλων.

Τὰ ἱερά Λείψανά του μεταφέρθηκαν κατόπιν
στὸ Κέρετς, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ δὲ
τιμὴ του ἀναπτύχθηκε στοὺς κόλπους τοῦ λαοῦ.

Πολὺ καιρὸ μετὰ τὴν ἐκδημία του, ἐμφανί-
σθηκε στὸν Ἡγεμόνα τῆς Βολωνίας καὶ τὸν ἐθεράπευσε ἀπὸ βα-
ρεῖα ἀσθένεια.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐμφανιζόταν συχνὰ σὲ ὅσους ἐκινδύνευαν στὴν
θάλασσα. **Γ**ιὰ τὸν λόγο αὐτό, στὶς ἀρκτικές αὐτὲς περιοχὲς τιμᾶται
ὡς Προστάτης ὅσων ἐπιχειροῦν θαλασσινὰ ταξίδια.



Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου
Βαρλαάμ. Κόλα.



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!*

