

«Παρεμβαίνοντες...»



Οι Τούρκοι προειδοποιούν για την καταστροφή της Αγίας Σοφίας

Τὴν ἔχουν μετατρέψει σὲ ξενοδοχεῖο,
ἀποθήκη καὶ δημόσιο ἀποχωτηρήριο!

Όταν ὁ τουρκικὸς Τύπος, ποὺ εἶναι γνωστὸ πόσο δύσκολα ἀσκεῖ κριτικὴ στὸν Ἑρντογὰν καὶ τὴν Κυβέρνησί του, περιγράφει τὴν δραματικὴ κατάστασι, στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ Ἁγία Σοφία, γίνεται ἀντιληπτὸ τὸ μέγεθος τῆς βεβηλώσεως ἀπὸ τὴν στιμὴ ποὺ ὁ «σουλτᾶνος» τὴν μετέτρεψε σὲ τζαμί.

Ἡ ἐφημερὶς «Τζουμχουρριέτ» δημοσιεύει *ρεπορτάζ* ἀπὸ αὐτοψία ποὺ ἔκανε μέσα στὸν ἐπιβλητικὸ Ναὸ καὶ προειδοποιεῖ ὅτι, ἐὰν συνεχισθῇ αὐτὴ ἡ ἐγκατάληψις καὶ ἡ ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία, θὰ ἐπέλθῃ ἡ ὀλικὴ καταστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἕως τὸ 2050.



Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι οἱ χιλιάδες μουσουλμᾶνοι ποὺ συρρέουν καθημερινὰ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν μαζί με τοὺς *τουρίστες* ποὺ ἔχουν σταματήσει νὰ πληρώνουν εἰσιτήριο καὶ μπαίνουν μέσα *γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν!* **Οἱ** ἀνάσες τοὺς ἔχουν αὐξήσει τὴν ὑγρασία μέσα στὸ μνημεῖο τῶν 1.500 χρόνων καὶ τὸ καταστρέφουν ἡμέρα με τὴν ἡμέρα.

Όμως αὐτὸ ποὺ ἀποκαλύπτουν οἱ Τούρκοι δημοσιογράφοι δὲν ἔχει προηγούμενο. **Πολλοὶ** ἐπισκέπτες χρησιμοποιοῦν τὴν ἐκκλησία *γιὰ νὰ διανυκτερεύσουν τὸ βράδυ* καὶ τὴν ἄλλη ἡμέρα νὰ πάρουν τὸ ἀεροπλάνο, τὸ τραῖνο ἢ τὸ λεωφορεῖο γιὰ τὸν ἐπόμενο προορισμὸ τους!

Άλλοι ἀφήνουν μέσα στὴν Ἁγία Σοφία τὶς βαλίτσες ἢ καὶ τὰ καρότσια τῶν μωρῶν τους γιὰ νὰ κάνουν ἀνενόχλητοι μιὰ βόλτα στὰ ἀξιοθέατα τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ «Τζουμχουρριέτ» ἀποκαλύπτει, ὅτι χιλιάδες μπαίνουν στὴν Ἁγία Σοφία γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουν τὶς *τουαλέτες*.



Ἀρχαιολόγοι καὶ Τούρκοι ἱστορικοὶ προειδοποιοῦν, ὅτι πρέπει νὰ ἐπανέλθῃ ἡ εἴσοδος στὸ μνημεῖο με εἰσιτήριο καὶ νὰ ὑπάρχῃ ὄριο ἐπισκεπτῶν, γιὰτὶ σὲ διαφορετικὴ περίπτωσι θὰ ἐπέλθῃ ἡ ὀλικὴ καταστροφὴ του.

Οἱ προειδοποιήσεις, γιὰ τὴν ἐγκατάλειψι τοῦ χώρου καὶ τὴν «ἀνικανότητα» τῶν Ἀρχῶν νὰ προστατεύσουν τὴν Ἁγία Σοφία, ἔχουν αὐξηθῇ τὸν τελευταῖο μῆνα. **Ἀπὸ** τὴν καταστροφὴ τῆς κλειστῆς Ἀυτοκρατορικῆς Πύλης, τὰ κρεμασμένα παπούτσια τῶν μουσουλμάνων σὲ ἀπίστευτα σημεῖα, τὶς τρυῖπες στοὺς τοίχους, μέχρι τὶς φθορὲς στὰ ψηφιδωτά, δείχνουν ὅτι ἡ σύγχρονη Τουρκία δὲν σέβεται τὴν μακρόχρονη ἱστορία τῆς Πόλεως...

Ὁ Ἑρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

22.5.2022 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου