

«Παρεμβαίνοντες...»



**Υπάρχει ικανοποιητική λύση;
Τὸ Ὁρθόδοξο ἦθος καὶ ἡ Ἄνωθεν Σοφία
ἐναντι τῆς Συγχύσεως στὸ Διαδίκτυο**

Δ΄.

Ἰδεολογικές διαφοροποιήσεις ὑπῆρχαν πάντοτε. Τὸ καινούργιο εἶναι ἡ **παγκοσμιότητα** ποὺ ἔχουν λάβει καὶ ἡ **ἀπολυτότητα**, μὲ τὴν ὁποία ὑποστηρίζονται οἱ **διάφορες ἀπόψεις**.



Εὐρισκόμεθα ἐναντι μιᾶς σοβαρῆς κρίσης στὴν ὀρθὴ ἐνημέρωση, ἡ ὁποία ὀδηγεῖ σὲ **κοινωνικὴ σύγχυση** καὶ **διάσπαση**.

Ὅπως ἀπεκάλυψε πρόσφατα ἡ Φράνσις Χόγκεν, τέως στέλεχος τῆς Facebook, «ἡ τρέχουσα μορφή τοῦ Facebook διαλύει τὶς κοινωνίες μας καὶ προκαλεῖ ἐθνοτικὴ βία σὲ ὅλο τὸν κόσμο».

Ἡ λύση ἀπαιτεῖ τὸν εἰδικό... Ἐδῶ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος..., διότι **χρειαζόμαστε σοφία** (πάντα χρειαζόταν) στὴν **ἀναζήτηση συνετοῦ εἰδικοῦ**.

Στὴν πράξη πάντως, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀπαλειφθοῦν οἱ λανθασμένες πεποιθήσεις κοινωνικῶν ὁμάδων.

Αὐτὸ ποὺ βοηθᾷ εἶναι ἡ μετριοπάθεια καὶ ἀνεκτικότητα, μὲ τὴν σκέψη, ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν **καλὴ προαίρεση**.

Καὶ ὅπως συμβουλεύει ἓνας παλαιὸς Ἄγγλος πολιτικὸς καὶ συγγραφέας,

«ποτὲ μὴν ὑπερασπίζεσαι τὴν γνώμη σου φωναχτὰ καὶ μὲ ζῆλο, ἀκόμα καὶ ἂν εἶσαι σίγουρος ὅτι ἔχεις δίκιο. Νὰ πεῖς τὴν γνώμη σου σεμνὰ καὶ μὲ ἤρεμη φωνή, γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ πείσεις» (Λόρδος Τσέστερφηλντ, 1694-1773).

Ἡ συνετὴ αὐτὴ συμβουλὴ ἀπηχεῖ τὸ ὑπέροχο χωρίο ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου (γ' 13-17), ἡ ὁποία συγχρόνως δίνει καὶ μιὰ ἀνώτερη διάσταση στὸν εἰδικό:

• **«Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; Δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραύτητι σοφίας. Εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθειάν (ἐριστικὴ καὶ προκλητικὴ διάθεση διχασμοῦ) ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. Οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ' ἐπίγειος, ψυχικὴ (σαρκικὴ), δαιμονιώδης. Ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. Ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἀγνή ἐστίν, ἔπειτα εἰρηνικὴ, ἐπιεικὴς (εὐγενὴς, συμπαθὴς), εὐπειθὴς (ἀνευ πείσματος), μεστή ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος (ταπεινόφρων, χωρὶς δισταγμοῦ), καὶ ἀνυπόκριτος (ἀκατηγόρητη, ἄμεμπτη)».**

(ἔπεται Συνέχεια - Ε΄)

Ὁ Ἐραμιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

6.2.2022 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης