

«Παρεμβαίνοντες...»



Νέα ἡθῆ:

Πατριάρχαι ἐορτάζουν τὰ γενέθλιά τους!

Ἀκραῖο Κοσμικὸ Φρόνημα

Ἀπὸ πότε ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ μάλιστα πατριάρχες ἄρχισαν νὰ γιορτάζουν τὰ γενέθλιά τους; **Ἀπὸ** τότε ποὺ «ψώνισαν» τὸ «μικρόβιο» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! **Ἀπὸ** τότε ποὺ συμβιβάστηκαν μὲ τὸ κοσμικὸ φρόνημα καὶ «συντονίστηκαν» μὲ τὸ «πνεῦμα» τοῦ κόσμου!

Τὸ «ἔθιμο» τοῦ ἐορτασμοῦ τῶν γενεθλίων εἰσηλθε στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο κατ' ἀρχὴν στὸ «σβησμένο» Φανάρι, ὅπου ὁ νομιζόμενος «πρῶτος ἄνευ ἴσων τῆς Ὀρθοδοξίας», γιορτάζει ἐδῶ καὶ χρόνια τὰ γενέθλιά του, μὲ **τεράστια τούρτα καὶ κεράκια!**

Τὸν μιμήθηκε καὶ ὁ δεῦτερος στὴν τάξη Πατριάρχης, ὁ Ἀλεξανδρεῖας κ. Θεόδωρος, ὁ καὶ φέρων τὸν «κούφιο» τίτλο: «Κριτῆς τῆς Οἰκουμένης»! **Πρὶν** λίγες ἡμέρες γιόρτασε καὶ αὐτὸς τὰ 67α γενέθλιά του, ἀνάγοντάς τα σὲ «μεγάλο γεγονός», καλώντας κόσμο καὶ κοσμάκη!

Τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὕλικὸ φανέρωσε, μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο τρόπο, τὴν μωροφιλοδοξία καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημα τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ «κλίματος» τοῦ θρόνου τοῦ Ἁγίου Μάρκου. **Ὡς** καὶ **τούρτα ἔκοψε, φέρουσα τὸ γνωστὸ γενέθλιο ἄσμα, στὰ ἀγγλικά: «happy birthday to you»!**



Ὁ ἐορτασμὸς τῶν γενεθλίων εἶναι ὄχι ἀπλὰ **ἀμάρτυρος** στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ **ἀντίθετος** μὲ τὴν διδασκαλία της, διότι ἡ βιολογικὴ γέννηση τοῦ Χριστιανοῦ δὲν ἔχει τόση σημασία, **ὅσο ἡ ἐν Χριστῷ ἀναγέννησή του, ποὺ εἶναι ἡ Βάπτισή του καὶ γι' αὐτὸ οἱ πιστοὶ ἐορτάζουμε τὴν ὀνομαστικὴ μας ἐορτή, ἡ ὁποία θυμίζει τὴν Βάπτισή μας καὶ τιμοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου μας.**

Ὁ ἐορτασμὸς τῶν γενεθλίων εἶναι «φροῦτο» τῆς ἀποστατημένης δυτικῆς *κουλτούρας*, τὸ ὁποῖο σηματοδοτεῖ **ἀκραῖο κοσμικὸ φρόνημα.**

Ἄς σημειωθῆ πὼς ὁ ἐορτασμὸς τῶν γενεθλίων προωθήθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποκρυφιστικοὺς κύκλους τῆς Εὐρώπης!

Ὁ Ἐρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

5.12.2021 ἐκ. ἡμ.,

† Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἁγιασμένου