

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Ἡ Παράδοση, ὡς Ὁρθοδοξία καὶ Ὁρθοπραξία

**Ὁ Ἱερεὺς** πρέπει νὰ γνωρίζει, ὅτι ἡ **Παράδοση**, τὴν ὁποία φέρει διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης του, εἶναι πολὺ σπουδαία.

**Ὁ** κεντρικὸς ἄξονας τῆς **Παραδόσεως** αὐτῆς κινεῖται σὲ δυὸ πόλους. **Ὁ** ἓνας πόλος εἶναι ἡ **Ὁρθοδοξία** (ἡ γνώση δηλαδὴ τῶν Δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας)· καὶ ὁ δεῦτερος εἶναι ἡ **Ὁρθοπραξία** (ἡ βίωση δηλαδὴ τῶν τελουμένων).



**Πολλοὶ** ἄνθρωποι, κουρασμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν ἐξελίξεων αὐτῆς, στηρίζουν τὴν μόνη τους ἐλπίδα στὴν **Μοναδικὴ καὶ Γνήσια Ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας**, ἡ ὁποία δὲν διεψεύδει ποτέ.

**Ἡ** Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο ὑπερέχει, ἐπειδὴ μπόρεσε, παρ' ὅλες τὶς πολλαπλὲς καὶ ποικίλες ἀναμετρήσεις Της μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, νὰ κρατήσῃ τὴν ταυτότητά Της εὐθυγραμμισμένη πάντοτε πρὸς τὴν **Ἀποστολικότητά** Της, τὴν **Ὁρθόδοξη Λατρευτικὴ γραμμὴ** Της καὶ τὴν ζῶσα **Ἱερὰ Παράδοσή** Της (Ἁγία Γραφή καὶ Ἱερὰ Παράδοση).

**Ὁ** πιστὸς τοῦ 1ου αἰ. μὲ τὸν πιστὸ τοῦ 10ου αἰ. καὶ τὸν πιστὸ τοῦ 21ου αἰ., μὴ ἔχοντας διαφορὲς ὡς πρὸς τὴν βάση τῆς Πίστεως, οὔτε ὡς πρὸς τὴν γλῶσσα τῆς Λατρείας –παράβαλε τὴν ἑλληνικὴ γραφὴ τῶν Κειμένων, διαφέρουν μόνο ὡς πρὸς τὸν τρόπο βίωσης τῆς ἴδιας πάντα Ἀλήθειας.

**Καὶ** τοῦτο, διότι ὁ τρόπος ἀλλαγῆς ἐπιβίωσης καὶ διαβίωσης, ὡς ἴδια χαρακτηριστικά, δίνουν τὸ στίγμα στὴν κάθε ἐποχὴ.

**Καὶ** φυσικὰ μπροστὰ καὶ στὸν 21ο αἰ. δὲν θὰ ὑπάρχει πρόβλημα, ἐφ' ὅσον ἡ Ἐκκλησία, ὁ Κλῆρος καὶ ὁ Λαὸς θὰ διαιωνίζει τὴν ἴδια Ὁρθόδοξη Ἐμπειρία, μὴ ἀρνούμενης τῆς συγχρόνου ἐξελίξεως!

**Ὁ Ἐραμιστῆς**

**† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

26.9.2021 ἐκ. ἡμ.,

† Μετάστασις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου