

«Παρεμβαίνοντες...»



Και πάλι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Καποδίστρια!...
Τὰ ἐπιπλά του ἀνέκοψαν τὴν πείνα

Πωλοῦνται ἐπιπλά!

Καθῶς εἶχε πιά ἀποφασισθῆ ἀπὸ τὴν Ἐθνοσυνέλευσι καὶ τὶς Εὐρωπαϊκὲς Δυνάμεις ἡ πρωθυπουργοποίησιν τοῦ Καποδίστρια, αὐτὸς ἄρχισε τὶς ἐτοιμασίαις του.

Πρὶν ταξιδέψῃ στὴν Γαλλία καὶ Ἀγγλία, ἀπὸ ὅπου κατέβηκε μέσῳ Ἰταλίας-Κέρκυρας στὴν Ἑλλάδα, ἔπρεπε στὴν Ρωσία νὰ τελειώσῃ μὲ τὶς διάφορες ἐκεῖ ὑποχρεώσεις του.

Ἀποφάσισε νὰ πουλήσῃ λοιπὸν τὰ ἐπιπλά του, ὄχι γιὰτὶ δὲν ὑπῆρχε τρόπος νὰ μεταφερθοῦν στὸ Ναύπλιο ἢ τὴν Αἴγινα, ἀλλὰ γιὰτὶ ἦταν τόσα καὶ τέτοια ἢ πολυτέλειά τους, πού θὰ πείραζε τὴν ματιὰ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν Ἑλλήνων.

Μετὰ τόσα χρόνια πολέμων καὶ σφαγῶν, κατερειπώσεων, φαινόταν ἀδιανόητο στὸν Καποδίστρια νὰ παρουσιάζεται μὲ περιλάμπρη καὶ ὑπερπολυτελεῖ οἰκοσκευή.

Ἔτσι, πουλήθησαν τὰ ἐπιπλά καὶ τὸ κέρδος ἦταν 50.000 ρούβλια, ποσὸ σπουδαῖο γιὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους.

Ὁ Καποδίστριας ἔστειλε ἀμέσως τὰ χρήματα αὐτὰ σὲ Ἑλληνες σιτεμπόρους στὴν Ὀδησσό, γιὰ νὰ ἀγοράσῃ σιτάρι καὶ νὰ σταλῆ στὴν Ἑλλάδα.

Οἱ σιτεμποροὶ πρόσθεσαν ἀπὸ δικά τους ἄλλα τόσα ρούβλια (σύνολο 100.000) καὶ ἔστειλαν σιτάρι ἴσης ἀξίας μὲ πλοῖα τους: ἓνα στὰ Ψαρά, ἄλλο στὴν Ὑδρα, τρίτο στὶς Σπέτσες.

Ἄλλα δύο σιτοκάραβα ἔφθασαν στὸ Ναύπλιο γιὰ τροφοδοσίαν τοῦ στρατοῦ.



Ἔτσι τὰ ἐπιπλά τοῦ κόντε Καποδίστρια ἔπιασαν τόπο καὶ ἀνακόπηκε ἡ πείνα καὶ ἡ ἀνέχεια τῶν ἀγωνιστῶν, τῶν ναυτικῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.

Ὁ Ἐραμιστῆς

† ὁ **Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

27.6.2021 ἐκ. ἡμ.,

† Ὁσίου Σαμψῶν τοῦ ξενοδόχου