

«Παρεμβαίνοντες...»



Ένα ὀρθὸ εὐαγγελικὸ Μήνυμα

Τὴν Κυριακὴ

ὄχι μόνο δὲν ἐργαζόμαστε ἢ δὲν πωλοῦμε,
ἀλλὰ καὶ ΔΕΝ ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ!...

Δὲν ψωνίζουμε τὴν Κυριακὴ!...

Γιατὶ ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα Κυρίου, ἡμέρα ἀγιασμοῦ καὶ ἀνάπαυσής μας. **Καὶ** ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ ἐργαζόμαστε, ἀλλ' **οὔτε καὶ νὰ ψωνίζουμε** κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή. **Κι** ἂν δὲν ψωνίζουμε, τότε ἀναγκαστικὰ καὶ ἡ ἀγορὰ θὰ εἶναι κλειστή.

• Διαβάζουμε στὴν Ἁγία Γραφή: «**Ἐάν** οἱ εἰδωλολατρικοὶ λαοὶ τῆς χώρας ἐκείνης φέρουν κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου πρὸς πώληση ὅποιοδῆποτε εἶδος ἢ ἐμπόρευμα, **ἐμεῖς δὲν** θὰ ἀγοράσουμε ἀπ' αὐτοὺς κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τοῦ Σαββάτου, ὅπως καὶ κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς κάθε ἑορτῆς μας» (Νεεμ. ι' 31).

* * *

Δύο καταστηματαρχες, πεθερὸς καὶ γαμπρός, διατηροῦσαν καταστήματα μὲ ροῦχα στὰ Λουτρά τῆς Αἰδηψοῦ στὴν Εὐβοία.

Ὁ πεθερὸς κατηγοροῦσε τὸν γαμπρό του ὡς τεμπέλη, γιατί εἶχε τὸ μαγαζί του πάντοτε κλειστὸ τὶς Κυριακές, ἂν καὶ λόγω τῆς ἡμέρας ἡ κίνηση ἦταν μεγάλη!

Ἐκεῖνος ὅμως προτιμοῦσε νὰ ἐκκλησιάζεται μὲ τὴν οἰκογένειά του καὶ νὰ κάνει τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὅποιες ἀγαθοεργίες μποροῦσε.

Ἐπειδὴ ἡ πίεση ἦταν ἀφόρητη ἀπ' τὸν πεθερό, ὁ γαμπρὸς τοῦ εἶπε πῶς τὰ ὅποια κέρδη χάνει τὴν Κυριακὴ ἐπειδὴ δὲν ἀνοίγει τὸ μαγαζί του, ὁ Θεὸς τοῦ δίνει τὶς ἄλλες ἡμέρες καὶ πολὺ περισσότερα.

Τοῦ πρότεινε δὲ καὶ τὸ ἐξῆς πείραμα. **Νὰ** καταμετρήσουν τὶς εἰσπράξεις τους γιὰ ἓνα μῆνα καὶ νὰ δοῦν τὸ ἀποτέλεσμα. **Τότε** μὲ ἔκπληξη ὁ πεθερὸς διαπίστωσε πῶς ὁ **τζίρος** τοῦ καταστήματος τοῦ γαμπροῦ του ἦταν διπλάσιος τοῦ δικοῦ του, ἂν καὶ τὸ δικό του κατάστημα ἦταν σὲ κεντρικότερο σημεῖο!

Τότε συνειδητοποίησε, ὅτι τελικὰ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνη ποὺ κάνει τὴν διαφορά!

Ὁ Ἐραμιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

17.5.2020 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουσίας

