

«Παρεμβαίνοντες...»



Ἡ ἀποτυχία τοῦ «δυτικο-χριστιανικοῦ» πολιτισμοῦ καὶ ὁ «πόλεμος πού ἔρχεται»

Τὴν ὥρα πού οἱ περισσότεροί Δυτικοὶ πετοῦν στὰ σκουπίδια τόνους τροφίμων, στὴν **Νότιο Ἄφρική** 45.000.000 ἄνθρωποι ἔχουν ἐπείγουσα ἀνάγκη βοήθειας σὲ τρόφιμα, ἐξ αἰτίας τῆς ξηρασίας, τῶν πλημμυρῶν καὶ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας!

«Ἡ κρίσις πείνας εὐρίσκεται σὲ ἐπίπεδο πού δὲν ἔχουμε ξαναδεῖ στὸ παρελθόν καὶ τὰ στοιχεῖα δείχνουν, ὅτι θὰ ἐπιδεινωθεῖ»,

ἀνέφερε ἡ Περιφερειακὴ Διευθύντρια τοῦ Παγκοσμίου Ἐπισιτιστικοῦ Προγράμματος τοῦ ΟΗΕ Λόλα Κάστρο.

Ἐπίσης, προειδοποίησε, ὅτι ἡ Ὑπηρεσία ἔχει καταφέρει νὰ ἐξασφαλίσει μόνο 205.000.000 δολάρια ἀπὸ τὰ ἀπαιτούμενα 489.000.000.

Περισσότερο ἔχουν πληγεῖ οἱ κάτοικοι σὲ Λεσότο, Μαδαγασκάρη, Μαλάουϊ, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε καὶ Ἑσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη).



* * *

Σήμερα, στὴν Ὑποσαχάρια Ἀφρική ζοῦν 1 δισ. ἄνθρωποι καὶ τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς αὐτὸς θὰ ξεπερνάει τὰ 2,1 δισ.

Ἡ Δύση δὲν φαίνεται νὰ εἶναι διατεθειμένη νὰ μοιρασθεῖ τίποτε ἀπὸ τὰ «κεκτημένα» τῆς μὲ τὰ παιδιά πού γεννιοῦνται τὴν ὥρα αὐτὴ στὴν Ὑποσαχάρια Ἀφρική.

Οἱ χρεοκοπημένοι Δυτικοὶ πολιτικοὶ καὶ ἐν γένει οἱ δυτικοὶ ἄνθρωποι παραβλέπουν τὴν **ἀτομικὴ βόμβα τῆς πείνας** τῶν τριτοκοσμικῶν πληθυσμῶν, ἀλλὰ ταυτόχρονα παράγουν νεωτερικὰ φονικὰ ὅπλα...

Ὁ πόλεμος ἔρχεται!... Τὰ πεινασμένα παιδιά τοῦ **Τρίτου Κόσμου,** ἐφ' ὅσον ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὴν πείνα, τὴν δυσεντερία καὶ τὸ AIDS, θὰ ἔχουν δηλητηριασθεῖ ἀπὸ τὸ ἐφιαλτικὸ **ἐξτρεμιστικὸ μῖσος,** μὲ σαφῶς προβλεπόμενα ἀποτελέσματα...

Ἦδη, ἡ Δύση δέχεται τὶς πρώτες ἐκφράσεις τοῦ **μίσους** αὐτοῦ... Προσευχὴ!... Μετάνοια!... Προσευχὴ!...

Ὁ Ἑραμιστής

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

19.1.2020 ἐκ. ἡμ.,

† Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου