

«Παρεμβαίνοντες...»



Εἴσοδος ἰνδουϊστικῆς πομπῆς καὶ ἀγάλματος εἰς χριστιανικὸν ναόν!...



Ὁ οἰκουμενιστικὸς κατήφορος γίνεται ὄλο καὶ πιὸ ὀλισθηρὸς, ἰδιαίτερα στὴν «καθολικὴ ἐκκλησία».

Παπικὸς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος στὴν Ἰσπανία, «ἐμπασε» στὸ ναὸ εἰδωλολατρικὴ πομπή!

«Τὰ μέλη τῆς Ἰνδουϊστικῆς κοινότητος τῆς Θεούτα, γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴ γιορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Γκανέσα-θεοῦ τῆς σοφίας καὶ τῆς εὐημερίας- ὀργάνωσαν μίαν πομπὴ μέσα ἀπὸ τοὺς δρόμους τῆς πόλης, κρατώντας ἓνα ἄγαλμα τῆς θεότη-**τας**, πὺ ἀπεικονίζεται μὲ τὸ κεφάλι ἐνὸς ἐλέφαντα. **Περνώντας** τὴν Καθολικὴ Μητρόπολη, εἰσῆλθαν στὸ ἐσωτερικὸ καὶ κινήθηκαν πρὸς τὸ βωμὸ. **Μάλιστα** ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Juan Mateos Castro χαιρέτισε θερμὰ τοὺς ἐπισκέπτες, ἐνῶ οἱ Χριστιανοὶ τραγουδοῦσαν ὕμνους πρὸς τὴν Παναγία, κοιτάζοντας τὸ εἰδωλολατρικὸ ἄγαλμα, πὺ μετέφεραν οἱ Ἰνδουϊστῆς».

Ἴδου καὶ ἡ δήλωσή του:

«Ἦθελα ἀπλὰ νὰ ὑποβάλω τὰ σέβη μου στὴν ἰνδουϊστικὴ κοινότητα, τὰ μέλη τῆς ὁποίας, μὲ τὴ σειρά τους, ἤθελαν νὰ δείξουν τὸ σεβασμὸ τους πρὸς τοὺς Καθολικοὺς καὶ στὴν Παναγία, πολιούχου τῆς Θεούτα»!

Τελικά, ὁ «καθολικὸς ἐπίσκοπος» «ὑπέβαλε τὰ σέβη του» στὸ σατανᾶ, διὰ τοῦ ἰνδουϊστικοῦ «θεοῦ», διότι «πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἔθνων δαιμόνια» (Ψαλμ. 4ε' 5)!

Αὐτὰ εἶναι τὰ «ἔργα» τῶν Οἰκουμενιστῶν!

Ὁδηγοῦμαστε ἀπὸ τοὺς ἀσυγκράτητους θιασῶτες τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, στὴν ἐφιαλτικὴ πανθηρησκεία, ὅπου μέσω αὐτῆς, θὰ ἔχει τὴν ψευδαίσθησιν ὁ κάθε πιστός, ὅτι «λατρεύει τὸ Θεὸ του», ἀλλὰ στὴν οὐσία θὰ λατρεύει τὸν ἔξω ἀπ' ἐδῶ!

Ὁ Ἑραμιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

23.12.2018 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων ἐν Κρήτη