

«Παρεμβαίνοντες...»



Ἔχουμε παραδοθεῖ! Πνευματικὰ καὶ Πολιτικὰ



...**Τῆς πολιτικῆς** Παράδοσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔχει προηγηθεῖ ἡ πνευματικὴ Παράδοση.
Ἡ Παράδοση τοῦ πνεύματος.

Αὐτὴ ξεκίνησε ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς εὐημερίας:
«Θὰ σὲ κάνω πλούσιο στὸ Χρηματιστήριο...

Θὰ σὲ δανεῖζω ἀπεριόριστα γιὰ νὰ καταναλώνεις... **Θὰ** σοῦ βρῶ ἀργομισθία στὸ Δημόσιο γιὰ νὰ μὴν δουλεύεις...».

Καὶ συνεχίστηκε στὰ χρόνια τῶν Μνημονίων, μὲ ἄλλη μορφή:

«Νὰ σώσω ὅ,τιδήποτε κι ἂν σώζεται... **Νὰ** κρύψω τὰ λεφτὰ στὸ στρώμα... **Νὰ** ξοδέψω τὰ ὑπὸ capital control λεφτὰ τῆς Τράπεζας... **Νὰ** τὰ γλυτώσω ἀπὸ τὸ “κούρεμα” (“ἂν εἶναι νὰ μοῦ τὰ φᾶνε, ἄς τὰ φάω ἐγώ!...”»).

Γενικῶς, ἡ σκέψη τοῦ Ἑλληνα ἔχει παραδοθεῖ στὴν ὕλη καὶ ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ κάθε τι εὐγενικό.

Ὅπως γράφει καὶ ὁ Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος Ρόμπερτ Κάπλαν («Ἡ ἐπερχόμενη ἀναρχία»), «ὄσο πιὸ πολλὰ ἀγαθὰ διαθέτεις, τόσο μεγαλύτερους συμβιβασμοὺς κάνεις γιὰ νὰ τὰ διατηρήσεις»...

* * *

Ἔως ἓνα βαθμὸ πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση: Διερχόμεστε μίᾱ ἀκόμη φάση παρακμῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὴν μακραίωνη Ἱστορία μας.

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά... **Καὶ** ἄλλη φορά ἀνασυνταχθήκαμε, πετώντας τὰ *κουρέλια* ἀπὸ πάνω μας.

Αὐτὴ εἶναι ὁμως ἡ πιὸ κρίσιμη: Ἔθνη χωρὶς **Αὐτογνωσία** καὶ χωρὶς **Μεγάλῃ Ἰδέα** - **Στόχο** κινδυνεύουν μὲ ἐξαφάνιση ἀπὸ τὸν *νέο κόσμο*.

Ἦδη, ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία προβλέπει ὅτι τὸ 2100 μπορεῖ νὰ ἔχουμε ἀπομείνει δύο ἑκατομμύρια ψυχές.

Δὲν γίνεται νὰ συνεχίσουμε ἔτσι γιὰ πολὺ. **Τὸ** ζήτημα, λοιπόν, δὲν εἶναι οἱ νῦν κυβερνῶντες. **Τὸ** ζήτημα εἶναι νὰ ἀποκτήσει **Στόχους** τὸ Ἔθνος... **Καὶ Ἠγεσία...**



Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

18.6.2017 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Μάρτυρος Λεοντίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ