



■ I det vackra Sverige i norr

Pastoralt besök i Stockholms stift 27 maj - 3 juni 2017 (kyrklig kalender)



Med den Helige Andes Nåd och de Heliga apostaliska Konstantin och Helenas förböner, besökte Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili åter det vackra Sverige i norr som ställföreträdande biskop för att delta i vårt heliga stifts huvudkyrkas årliga festdag.

En pilgrimsgrupp följde med honom bestående av tretton personer; präster, klosterfolk och lekmän.

* * *

På fredagen efter Pingst 27 maj/9 juni 2017, † *Minne av Helige Johannes Ryssen*, utfördes den sedvanliga mottagningsceremonin i Vårbergs biskopsresidens kyrka av Fader Anders Åkerström, Fader Stefanos Jaerpenberg, Fader Angelos Mourlas (från Grekland) och munkdiakon Fader Theocharis och en liten grupp troende från vår församling närvarade. Metropolit Kyprianos besökte sedan den sängliggande Biskop Johannes, grundaren till vår mission i Sverige, tillsammans med den grekiska gruppen. Metropolitens framförde hälsningar från synodens biskopar och från





alla troende tillhörande vår Metropolis i Grekland samt bad om Biskop Johannes förböner för ett uppbyggligt pastoralt besök den kommande veckan.

* * *

Följande lördag den 28 maj/10 juni,

† Minne av Helige Evtiches Biskop av Meletines, firade vår Metropolit Liturgi i Heliga Philothei av Atens nunnekloster i Villberga-Grillby där Moder Magdaleni och Syster Lydia lever i stillhet i den svenska skogens svalkande skönhet.



Efter den Gudomliga liturgin och *Trisagion* vid graven till klostrets grundare Moder Philothei, i evig åminnelse, bjöd klostrets systrar alla på en måltid utomhus. Samtidigt närdes alla även andligt av en diskussion med anknytning till Pingstens högtid, vars avslutning vi firat, och Heliga Philotheis påtagliga närvaro och beskydd av klostret tillägnat henne.

På eftermiddagen samma dag firades Aftongudstjänsten till Uppståndelsen, Alla helgon och Heliga Konstantin och Helenas festdag i det heliga stiftets huvudkyrka i Vårberg på grekiska och svenska, följt av Completoret, Akatistoshymnen till helgonen och Nattvardsbönerna.

* * *

På **alla helgons** söndag, **29 maj/11 juni** ledde Metropolit Kyprianos Liturgin på





Heliga Konstantin och Helenas stora festdag då Fader Anders Åkerström deltog tillsammans med Fader Angelos Mourlas, Fader Stefanos Jaerpenberg, Munkdiakon Fader Theocharis och subdiakon Fader Anto-

nios Agiokyprianites samt andra altartjänare och en multikulturell mängd troende, varav många mottog de Heliga Mysterierna.

I år var det första gången som Biskop Johannes hälsa inte tillät honom att delta i festdagen och han mottog de Heliga Mysterierna i sin intilliggande cell.

Efter processionen med de firade helgonens Heliga ikon och välsignande av *Artoklasia*, serverades en gemensam *Agapemåltid* för alla som var med på festdagen. Församlingsmedlemmarna uttryckte sin glädje över att deras bröder och systrar från Grekland närvarade och deltog i församlingens och stiftets stora högtidsdag.



På söndagskvällen ca kl. 19-22 genomfördes den sedvanliga *Församlingssynaxis* under vars första del Metropolitens talade om elva anledningar till att den Helige apostlalike kung Konstantin värdigt innehar titeln "den store". Metropolitens hänvisade till helgonets begåvningar och bidrag, liksom även till den "skiljelinje" som hans påbud markerade i Kyrkans och allmänt i mänsklighetens historia.

Åhörarna lyssnade med stort intresse och deltog aktivt i den efterföljande dialogen som kompletterade festdagsfirandet av den svenska missionens särskilda skyddshelgon.



I den andra delen av *Synaxis* analyserades och



diskuterades en berättelse från *Leimonarion* (*The Spiritual Meadow*), vilken visade på ett utmärkt och spännande sätt betydelsen av Gudslig barmhärtighet och givmildhet. (Se texten i sin helhet separat i svensk översättning.)

* * *

Måndagen den 30 maj/12 juni, † *Minne av Helige Isaakios*, guidade en liten grupp besökarna från Grekland på friluftsmuséet Skansen, där man rekonstruerat levnadssättet i Sverige (hus, verkstäder, affärer, osv) huvudsakligen från 1800-talet och början av 1900-talet.

På kvällen hade Metropoliten personliga möten i biskopsresidenset i Vårberg med olika personer som han uppmuntrade, tröstade och vägledde.

* * *

Tisdagen den 31 maj/13 juni, † *Minne av den Helige martyren Ermenios*, på eftermiddagen åkte den grekiska gruppen till det lilla samhället Järbo, två timmar norr om Uppsala.

På vägen fick gruppen tillfälle att åka genom fantastiskt vackra landskap, skogar, sjöar och fält där naturen hänryckte den förbipasserande med sin vårlika svalka och oändliga färgpalett av gröna och blå spektra i försommarljuset som nästan aldrig avtar.

* * *





Onsdagen den 1/14 juni, †
Minne av den heliga martyren Justin Filosofen, firade Metropolit Kyprianos Liturgi i kapellet tillägnat den Helige Josef den trolovade i Järbo på våra församlingsbor Laurentios och Marjos gård.

I slutet av Liturgin tackade Metropolitens Gud för den gåva som denna Gudomliga Liturgi var, mitt i naturen, under vilken då vi ger *Ditt Eget av Dina Egna Gåvor* till vår Skapare och Frälssare och sammanfattar hela människans uppgift i världen: att genom hennes personliga helgelse förena hela skapelsen och frambära den helgad till vår Herre och Gåvogivare.

Efter den måltid som de gästvänliga grundarna till kapellet bjöd på, talade vår herde om skapelsens och materiens teorier enligt kyrkofäderna och värdinnan berättade om praktiska sätt att skydda och bevara miljön inom ramarna av den Ortodoxa andligheten.



* * *

Torsdagen den 2/15 juni, † *Minnet av den Helige patriarken och bekännaren Nikeforos av Konstantinopel* firades Liturgi med Metropolitens i kapellet tillägnat Guds Moders avsomnande i universitetsstaden Uppsala.

Han tackade åter Gud för den Gudomliga liturgin och underströk den storabetydelsen av en Ortodox församling i Uppsala, en stad som utgör ett av ekumenikens världscentra.

Sedan bjöd Presbyter Britt gästvänligt den besökande gruppen från Grekland på en måltid i deras hem medan Fader Anders berättade om den helige martyren Stenfinns liv, vars minne firades denna dag och som predikat kristendomen för svenskarna innan schismen. Hans grav finns fortfarande bevarad och respekteras även av lutheranerna.

Efteråt blev det rundvisning i det historiska Gamla Uppsala där gruppen fick se den gamla kyrkan och vikingagravarna.

Åter i biskopsresidenset i Vårberg hade Metropolitens personliga möten igen med de troende.



* * *

Fredagen den 3/16 juni, † *Minnets av den Heliga martyren Loukilianos*, följde pilgrimsgruppen, tillsammans med några av de troende från Stockholm, med Metropolitens till den stora, gröna och kända Skogskyrkogårdens Ortodoxa del, där Moder Parthenias och en annan troendes gravar besöktes och *Trisagion* firades.



Under lunchen bad Metropolitens Fader Anders att berätta Biskop Johannes mycket gripande historia och hur han grundat Heliga Konstantin och Helenas församling.

Sedan gick alla till Biskop Johannes cell, mottog hans välsignelse och sjöng vid hans säng innan gruppen begav sig tillbaka till sitt hemland. Vi tackade Kristus för Hans gåvor och det uppbyggande utbytet med våra bröder och systrar i det vackra Sverige i norr.

Må vår allgode Herre stärka och stadfästa *den lilla hjorden* i Sverige i helgelsens goda kamp och i det sanna vittnesbördet till Guds ära och många själars frälsning.

