



Αδιάκριτη Άλληλεγγύη πρὸς τὰ θύματα τῆς Ἱστορίας

Τὸ κεντρικὸ Ἐνδιαφέρον τῆς Κοινωνίας

Ξέρουμε, ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ἔφταξε τὴν «Βασιλείαδα», ἓνα συγκρότημα Ἰδρυμάτων, θὰ λέγαμε σήμερα.

Ἀλλὰ ἐδῶ χρειάζεται προσοχή. Δὲν ἦταν ὅ,τι εἶναι ἓνα Ἴδρυμα σήμερα.

Ἔνα Ἴδρυμα σήμερα εἶναι κάτι πολὺτιμο, ἀλλὰ δὲν ρηγματώνει (προκαλεῖ ρήγμα, ράγισμα, διάσπαση τῆς ἐνότητας ἐνὸς συνόλου) τίς συνειδήσεις, δὲν ἀλλάζει τὴν κοινωνία. **Εἶναι**, θὰ λέγαμε κάτι συστημικό.

Τότε ὅμως ἦταν πραγματικὴ ρηγματώση: Διεμβόλιση τῆς κοινωνίας καὶ ἀλλαγὴ τῆς στήν πράξη.

Ἦταν ἡ καθιέρωση, γιὰ πρώτη φορὰ, τῆς πεποιθήσεως, ὅτι οἱ ἀδύναμοι δὲν ἀποτελοῦν ἀπόβλητα τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ –ὅπως ἀντιθέτως– τὸ κεντρικὸ ἐνδιαφέρον τῆς.

Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἀλληλεγγύη προσφερόταν ἀδιάκριτα πρὸς ὅλους –ὄχι μόνο πρὸς τοὺς Χριστιανούς.

Ἔχουμε ἀδιάψευστη μαρτυρία, Ἐπιστολὴ ἐνὸς ἀνθρώπου πού διόλου χριστιανικὰ αἰσθήματα δὲν ἔτρεφε. Τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, ὁ ὁποῖος παραπονεῖται σὲ συνεργάτες του, ὅτι

- οἱ Ἕθνικοὶ (Εἰδωλοάτρες) βάλτωναν σὲ κοινωνικὴ ἀναλγησία, οἱ Ἰουδαῖοι περιέθαλπαν τοὺς δικούς τους, ἐνῶ οἱ ἐπικίνδυνοι Χριστιανοὶ φρόντιζαν ὅλους ἀδιάκριτα.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες σήμερα δὲν θὰ διοργάνωναν ποτὲ συσσίτια ἢ αἰμοδοσίες μόνο γιὰ Ἕλληνες!...

Ὁ Γάλλος φιλόσοφος Ρενὲ Ζιράρ, πού τὸν χάσαμε πέρυσι, εἶχε τολήσει ὅτι

- αἰῶνες ἀργότερα, ὁ Ναζισμὸς γκρέμισε μίαν Παράδοση, τὴν ὁποία εἶχε εἰσαγάγει στὴν Εὐρώπη ὁ Χριστιανισμὸς: τὴν ἀλληλεγγύη πρὸς τὰ θύματα τῆς Ἱστορίας...



Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

12.2.2017 ἐκ. ἡμ.,

† Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμπάντων Ὁσίων