

«Παρεμβαίνοντες...»



Κυριακή τής Μελλούσης Κρίσεως

Ἡ εὐθύνη μας γιὰ τοὺς «ἐλαχίστους» Ἀδελφούς μας «Ἐντιμοὶ ἄνθρωποι», ἀδιαφορία γιὰ τὰ κοινὰ καὶ χριστιανοὶ τῶν τύπων

«Ἐντιμοὶ ἄνθρωποι» καὶ πολλοὶ ἀπὸ ὅσους θὰ συγκαταλεγοῦν στὰ «ἐρίφια» κατὰ τὴν Μέλλουσα Κρίση, «ἀμέμπτου ἠθικῆς», πλὴν ὅμως ἀπὸ ἀδιάφοροι ἕως ἐχθρικοὶ γιὰ τοὺς «ἐλαχίστους» ἀδελφούς τους.

Γιὰ νὰ πεινᾶνε καὶ νὰ διψᾶνε, τοὺς ἐγκατέλειψε ὁ Θεός, κατὰ μία ὀρισμένη προτεσταντικὴ λογικὴ.

Γιὰ νάναί στὴ φυλακὴ, εἶναι παλιάνθρωποι καὶ ἀποβράσματα ἀνάξια προσοχῆς.

Ἔχουμε πολλὰ δουλειὲς καὶ λίγο χρόνο γιὰ τοὺς ἀρρώστους, οἱ ὁποῖοι, ἐπὶ πλέον, ἐπιβαρύνουν τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα.

Τοὺς ξένους, ἀφοῦ τοὺς ἐκμεταλλευθήκαμε καλὰ-καλὰ τὴν περίοδο τῆς ἀνεξέλεγκτης εὐμάρειας, ἄς τοὺς ἀναλάβει ἡ «Χρυσὴ Αὐγὴ».

Ὅμως, ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς κυριευθοῦμε ἀπὸ τέτοιες λογικές, εἶναι σφόδρα πιθανὸν νὰ βρεθοῦμε πρὸ ἐκπλήξεως, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται ἀπὸ τὸ Ἀνάγνωσμα τοῦ «Εὐαγγελίου τῆς Κρίσεως», τὴν τρίτη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου.

«Ἐντιμε ἄνθρωπε κυρ-Παντελῆ,
ἔχεις κατάστημα κάπου στὴ γῆ,
πουλᾷς ἐμπόρευμα, βγάζεις λεφτά,
πολλὰ λεφτά, πολλὰ λεφτά.
Τὶς Κυριακὲς πρῶτ' στὴν Ἐκκλησιᾶ
σταυροκοπιέσαι στὴν Παναγιᾶ.



Ἐντιμε ἄνθρωπε κυρ-Παντελῆ,
ἔχεις καὶ σύζυγο, κόρη, παιδί,
μοντέρνα ἔπιπλα, ἐγχρωμὴ tv,
τρῶς τροφὴ πνευματικὴ.
Μακριὰ ἀπὸ κόμματα, μὴν βρεῖς μελαῖ.
“Πατρίς, θρησκεία καὶ φαμελιά”.



Ἐντιμε ἄνθρωπε κυρ-Παντελῆ,
τί κι ἂν πεθαίνουνε πάνω στὴ γῆ
χιλιάδες ἄνθρωποι, χωρὶς ψωμί,
μαῦροι, λευκοὶ ἢ κίτρινοι.
Ὁ γιός σου μοναχὰ νάναί καλά,
ν' ἀφήσεις τ' ὄνομα καὶ τὸν παρὰ».

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

5.2.2017 ἑκ. ἡμ.,

† Α' Ψυχασάββατον, Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης