

«Παρεμβαίνοντες...»



Ζητείται ἡ «Φωνὴ τοῦ Ὀδυνόμενου Κοινωνικοῦ Σώματος» ἢ περὶ «ἀπογνώσεως» καὶ «ἐπιπέδου νυχτερινοῦ κέντρου»
Γιατί σιωπᾶ ὁ «Θεσμὸς τῶν Ἡγητόρων»;

Ἀπόγνωση καὶ πανικός καταλαμβάνει τοὺς πολῖτες, ὅταν ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ποιότητα τοῦ πολιτικοῦ καὶ κοινοβουλευτικοῦ συστήματος τῆς χώρας...

Τελευταία τὸ ἐπίπεδο τοῦ Κοινοβουλίου ἔχει φθάσει σὲ ἐπίπεδα νυχτερινοῦ κέντρου!



Ἀφήνω κατὰ μέρος τὸ θέμα τῆς ἀμφιέσεως, μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ νὰ προσέρχονται μὲ περιβολὴ ψησταριάς, μὲ στολὴ μπαλλέτου, μὲ κολὰν γυμναστηρίου, μὲ φανελάκια συναυλιῶν, μὲ σανδάλια, ἀκόμη καὶ μὲ πλαστικές παντόφλες θαλάσσης!

Προχθές, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος «συνομιλία» βουλευτοῦ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ραδιοφωνικοῦ παραγωγοῦ, μὲ συνάδελφό του, κυβερνητικὸ βουλευτὴ, ἠθοποιὸ καὶ σκηνοθέτη.

Φυσικά, ἐκεῖνα ποὺ ἀκούστηκαν δὲν γράφονται, ἀν καὶ δημοσιεύθηκαν ἤδη στὶς παραπολιτικές στήλες.

Ὡστόσο, ἀν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῶν ὁμιλητῶν, τὸ ὕφος καὶ τὴν ἐν γένει παρουσία τῶν μελῶν τῆς σημερινῆς συνθέσεως τῆς Βουλῆς, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐκπλήσσεται ἀπὸ τὶς χυδαιότητες, οἱ ὁποῖες ἐκτοξεύθηκαν στὸν διάδρομο, πρὸ τοῦ κυλικείου τοῦ «Ναοῦ τῆς Δημοκρατίας» (τρομάρα μας)...



Οἱ θεσμικοὶ μπροστάρηδες τοῦ **Κοινωνικοῦ Σώματος**: νῦν καὶ πρώην κεφαλῆς τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων· τὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ ἡ Σύνοδος τῶν πανεπιστημιακῶν Πρυτάνεων· νῦν καὶ πρώην ἐπιτελάρχες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων· οἱ Ἐπίσκοποι (πατέρες ὑποτίθεται) τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας· ἐπιστημονικὲς Ἐταιρεῖες, Σύλλογοι καὶ Ἐπιμελητήρια:

• **Κανένας** τέτοιος **Θεσμὸς Ἡγητόρων** δὲν βγῆκε μπροστά, γιὰ νὰ γίνῃ ἡ **Φωνὴ τοῦ Ὀδυνόμενου Κοινωνικοῦ Σώματος**, ἡ ἔκφραση τῆς Ἀξιοπρέπειας τῶν Ἑλλήνων.

Ὅλοι σήμερα σιωποῦν, ἐνῶ θὰ μπορούσε νὰ ἔχει ἀπήχηση ἡ φωνή τους...

Πὰ τὴν ἀντιγραφὴ:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

27.11.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου