

«Παρεμβαίνοντες...»



Οί Ἐπαναστάτες καὶ οἱ «ἐπαναστάτες» Ἡ Ἐπανάστασις καὶ οἱ Ἅγιοι...

Οἱ «ἐπαναστάτες» ἀρέσουν στοὺς ἀνθρώπους, διότι ἡ ἀλλαγὴ, τὴν ὁποία προτείνουν, δὲν εἶναι **Μετάνοια**. Δὲν μᾶς καλοῦν νὰ ἀλλάξουμε ἐμεῖς μέσα μας, νὰ γκρεμίσουμε τὸν τρόπο σκέψέας μας καὶ νὰ κτίσουμε ἕναν ἄλλον, καὶ μάλιστα ταπεινὸ, τὸ μεγαλύτερο σκάνδαλο.



Οἱ «ἐπαναστάτες» καλοῦν σὲ μία ἀλλαγὴ ἐξωτερικῶν δομῶν, ἀπρόσωπα κοινωνικῶν, πιστεύοντας αὐτόματα, ὅτι θὰ προκαλέσῃ βελτίωσι τῆς ζωῆς μας. Προσπαθοῦν νὰ κτίσουν ἕναν ἄλλο κόσμον καὶ ὄχι ἕναν ἄλλο ἄνθρωπον.

Ἔνα δεύτερο στοιχεῖο τοὺς εἶναι, ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ **ἐξαναγκάσουν** τὸν κόσμον νὰ ἀλλάξῃ.

Οἱ πραγματικοί, ὅμως Ἐπαναστάτες, δηλαδή οἱ Ἅγιοι, **καλοῦν –δὲν ἀναγκάζουν–** τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀλλάξῃ.

Αὐτὴ ἡ **βία** μὲ τὸ ἐκρηκτικὸ στοιχεῖο τῆς **ἐκδικήσεως** («δικαιοσύνη» εἶναι τὸ ὄνομά της), ἐπίσης **γλυκαίνει** τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ δὲν εἶναι παρὰ μία ἄλλη ὄψι τοῦ ἰδίου νομίσματος.

Π' αὐτὸ καὶ οἱ «ἐπαναστάτες», ἀκόμη καὶ ἂν ἐπικρατήσουν, κατὰ κανόνα καταλήγουν σὲ λουτρὸ αἵματος καὶ καθιδρύνουν ἕνα σκληρὸ καθεστῶς.

Γιὰ νὰ υπάρξῃ πραγματικὴ ἰσότης, πρέπει νὰ προηγηθῇ ἡ **θεραπεία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος**.

Ἄν αὐτὴ δὲν θεραπευθῇ, τότε ὅποιοδήποτε ἰδεολογικὸ σύστημα, ὅσο τέλειο καὶ νὰ εἶναι, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθῇ.

Διότι, πάντα θὰ ὑπάρχουν μέσα σὲ αὐτὸ ἄνθρωποι **συμφεροντολόγοι**, **ιδιοτελεῖς** καὶ ὄχι πραγματικοὶ **ιδεολόγοι**, οἱ ὁποῖοι θὰ διαβρώνουν τὸ σύστημα.



Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

6.11.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παύλου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως