

«Παρεμβαίνοντες...»



Ὁ Φιλόσοφος Ἡράκλειτος

καὶ ἡ σημερινὴ κατάσταση τῶν πραγμάτων

Μπορεῖ οἱ πολιτικοὶ νὰ κολακεύουν τὸν λαὸ γιὰ νὰ θηρεύουν τὴν ψῆφο του, ἀλλ' ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος – ἂν ὄντως εἶναι πνευματικὸς καὶ ὄχι καριερίστας – πρέπει νὰ εἶναι αὐστηρὸς ἔναντι ὅλου τοῦ πολιτικοῦ σώματος.



Ὁ Ἡράκλειτος (ὁ Ἐφέσιος, περ. 540-480 π.Χ., κορυφαῖος Φιλόσοφος), ὑπῆρξε σὲ πολλές σκέψεις τοῦ «σκοτεινός». **Ὁχι** ὁμως στὶς πολιτικὲς του ἐπισημάνσεις.

Συγκεκριμένα, βλέποντας τὴν χαοτικὴν κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε στὶς τότε ἑλληνικὲς πόλεις, εἶχε γράψει λόγο πού ἀποδίδει πιστὰ καὶ τὴν σημερινὴν κατάσταση τῶν πραγμάτων:

«Ὡσπερ σάρμα εἰκὴ κεχυμένον ὁ κάλλιστος κόσμος». Δηλαδή, σὰν σκουπίδια ἄτακτα χυμένα ὁ πανέμορφος κόσμος μας!...

Ὁ Ἡράκλειτος εἶχε ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἀπὸ κάθε πολίτη γενικῶς, ἴσως καὶ γι' αὐτὸ δὲν ἦταν ἀγαπητὸς.

Ἦταν ὁ πρῶτος πού κτύπησε τὸν **λαϊκισμό**. Ἐλεγε: **«Μῆτε βορβόρω χαίρειν»**, δηλαδή οἱ ἄνθρωποι δὲν πρέπει νὰ χαίρονται μὲ τὸν **βόρβορο**, νὰ νιώθουν εὐχαρίστηση μὲ τὸν **βοῦρκο**, ὅπως συμβαίνει δυστυχῶς καὶ σήμερα, ὅπου ὁ **βοῦρκος** ἔχει γίνει ψυχαγωγία, πνευματικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ τροφή, πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ λειτουργία.

Βλέπουμε μία γενικώτερη στροφὴ πρὸς τὴν θεατρικὴ, κινηματογραφικὴ καὶ λογοτεχνικὴ πορνογραφία ὑπὸ τὸν μανδύα ψυχολογικῶν τάχα ἀναζητήσεων...

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:
† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

14.8.2016 ἐκ. ἡμ.,

Προεόρτια Κοιμήσεως Θεοτόκου

† Προφήτου Μιχαίου

