

«Παρεμβαίνοντες...»



■ Ἐμεῖς οἱ γυναῖκες, πὺ τόσα κατακτήσαμε μὲ ἀγῶνες σπουδαίους...

Ἡ τυραννία τῆς βιομηχανίας τῶν καλλυντικῶν καὶ τῆς μόδας ...ἄς ἐνωθοῦμε σὲ ἀνυπακοή...

Ἐπιχειρήσεις σὲ ὄλο τὸν κόσμο προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, ὅτι μποροῦν νὰ ἐξαφανίσουν τὰ *σημάδια τοῦ χρόνου* μὲ τὰ θαυματουργὰ(;) προϊόντα τους...

Ἐλέφ Μ.Μ.Ε. καὶ διαφήμισης, κοντεύουμε νὰ πεισθοῦμε, ὅτι τὰ γηρατειὰ εἶναι περίπου ντροπή, καὶ κάθε



κυρία, πὺ σέβεται τὸν ἑαυτὸν της, πρέπει ὅπωςδήποτε νὰ ἀντιμάχεται αὐτὰ γεμίζοντας βέβαια πλουσιοπάροχα τὰ ταμεία τῶν καλλυντικῶν.

Ἐπιτρέψτε μου νὰ διαφωνῶ *κάθετα!*...

Πρέπει νὰ αἰσθάνεται καλότυχος ὁ ἄνθρωπος πὺ εὐλόγησε ὁ Θεὸς νὰ φθάση σὲ μεγάλη ἡλικία, γιατί αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τοῦ χαρίστηκε ἀπλόχερα πίστωση χρόνου γιὰ νὰ ζήσει, νὰ δημιουργήσει, νὰ αἰσθανθῆ χαρὲς καὶ λύπες, νὰ ὠφελήση.

Καὶ μάλιστα, ὅταν τὰ χρόνια περνοῦν χωρὶς πόνο καὶ μὲ δυνάμεις, ἔ, αὐτὸ πιά εἶναι ἕνα δῶρο μεγάλο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀξίζει κάθε μέρα νὰ εὐχαριστεῖ τὸν Θεό...

* * *

Ἡ μόδα, ἄλλοτε λιγότερο καὶ ἄλλοτε περισσότερο, καταδυναστεύει τὴν ζωὴ ἑκατομμυρίων γυναικῶν στὸν κόσμο...

Ἐμεῖς οἱ γυναῖκες, πὺ τόσα κατακτήσαμε μὲ ἀγῶνες σπουδαίους, ἄς ἐνωθοῦμε σὲ ἀνυπακοή στὰ κελεύσματα τῆς μόδας, πὺ ἐκπορευόμαστε ἀπὸ τὴν βιομηχανία τοῦ κέρδους.

Καί, καλὰ στίς κομπῆς προτάσεις...

Κάποιες φορές ὅμως, κινούμενη ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ἀλλαγῆς, ἡ μόδα μᾶς θέλει κυριολεκτικῶς *καρικοτοῦρες*.

Ἄς φορέσουμε λοιπὸν ὅ,τι ταιριάζει στὴν καθεμιά μας.

Καὶ τὰ χρήματα πὺ θὰ διαθέταμε γιὰ ὑπακοὴ στίς προσταγὰς τῆς μόδας, ἄς περισσέψουν γιὰ ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας...



Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ **Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

1.5.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Προφήτου Ἰερεμίου