

«Παρεμβαίνοντες...»



Köszönöm, Viktor Orbán!

«Εὐχαριστῶ, Βίκτωρ Όρμπάν!»

«Αὐτή είναι ἡ Εὐρώπη! Εὐρώπη είναι ἡ Ἑλλάς, ὄχι ἡ Περσία! Εὐρώπη είναι ἡ Ρώμη, ὄχι ἡ Καρχηδών! Εἶναι ἡ Χριστιανωσύνη, ὄχι τὸ χαλιφάτον!».



Ποῖος τὰ εἶπε αὐτὰ πρὸ ἡμερῶν, φίλοι ἀναγνώστες; **Αὐτά**, τὰ ὁποῖα ἐθεωροῦντο αὐτονόητα γιὰ κάθε Εὐρωπαϊο πολίτικο, ἀκαδημαϊκό, πνευματικό ἢ ἐκκλησιαστικό ἄνδρα, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ἐγγράματο Εὐρωπαϊο πολίτη μέχρι πρὸ δύο δεκαετιῶν περίπου; **Αὐτά**, τὰ ὁποῖα ἦσαν κτῆμα κοινὸν τῆς ἐκπαιδευτικῆς ὕλης κάθε εὐρωπαϊκοῦ σχολείου καὶ τοῦ curriculum κάθε εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου; **Αὐτά**, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦσαν –σχεδὸν ἐπὶ λέξει– τὸν **ὀρισμὸ τῆς Εὐρώπης**, ὅπως μᾶς τὸν παρέδωσε ὁ πολὺς Παναγιώτης Κανελλόπουλος στὴν μνημειώδη «Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος»;...

Αὐτά τὰ αὐτονόητα, λοιπὸν –τὰ ὁποῖα τόσον λυσσωδῶς καταπολεμοῦνται ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ἀπὸ τις δυνάμεις τοῦ Ὀλοκληρωτικοῦ Μετα-εθνικοῦ Προοδευτισμοῦ (Post-national Totalitarian Progressivism)– μᾶς τὰ ὑπενθύμισε, πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, ὁ **Πρωθυπουργὸς τῆς Οὐγγαρίας κ. Viktor Orbán**.

Σὲ ἓνα ἀληθῶς ἐμπνευσμένο λόγο του «Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ἔθνους» (28 Φεβρουαρίου), ὁ κ. Orbán **ὑπενθύμισε ὅλα ὅσα μᾶς ἐνώνουν**, ὅλα ὅσα ὀφείλομε νὰ ὑπερασπισθοῦμε, προβαίνοντας σὲ ρητὴ ἀναφορὰ στὴν «συγκατοίκηση τῶν χριστιανικῶν, ἐλευθέρων καὶ ἀνεξαρτήτων ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης», στὶς «κοινὲς ρίζες καὶ ἀξίες» καὶ στὴν «κοινὴ ἱστορία» μας.

Μὲ ἀπαράμιλλο θάρρος ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Οὐγγαρίας διεκήρυξε ὅτι ἡ **Εὐρώπη** (στὴν περίπτωση τῆς ψευδῶς καὶ εὐφημιστικῶς καλουμένης «μεταναστεύσεως») **ἀντιμετωπίζει μίαν «ὑπαρξιακὴ ἀπειλή», ἡ ὁποία θὰ μπορούσε νὰ μᾶς κάνει νὰ χάσουμε ὅ,τι καλὸ, χριστιανικὸ καὶ εὐρωπαϊκὸ ἔχομε.**

Μὲ ἐξαιρετικὴ εὐθυκρισία, ὁ κ. Orbán κατωνόμασε τὴν ἰθύνουσα πολιτικὴ, οἰκονομικὴ καὶ πνευματικὴ ἔλιτ τῆς λεγομένης «Ε.Ε.» ὡς τὴν κυρίως ἔνοχη τῆς ἐπαπειλούμενης καταστροφῆς τῆς Εὐρώπης.

«Τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης ἀπειλεῖται πρωτίστως ὄχι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ ἔλθουν ἐδῶ, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκείνους τοὺς πολιτικούς, οἰκονομικούς καὶ πνευματικούς ἰθύνοντες, ποὺ ἀποπειρῶνται νὰ μετασηματίσουν τὴν Εὐρώπη παρὰ τὴν ἀντίθεση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Λαῶν», δήλωσε ὁ Οὐγγρος Πρωθυπουργός.

Μὲ τοὺς ἀγῶνες του ἐναντίον τοῦ Κομμουνιστικοῦ Ὀλοκληρωτισμοῦ, ὁ κ. Orbán εἶχε ἤδη, ἀπὸ μακροῦ χρόνου, κατακτήσει ἐξέχουσα θέση στὶς Δέλτους τῆς Ἱστορίας τοῦ μεγάλου καὶ ἡρωϊκοῦ ἔθνους τῶν Μαγυάρων. **Μὲ** τὸν ἀγῶνα του ἐναντίον τοῦ ἐθνομηδενιστικοῦ Ὀλοκληρωτικοῦ Προοδευτισμοῦ τῶν Βρυξελλῶν, ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Οὐγγαρίας κατέκτησε, πλέον, ἐπαξίως μίαν θέση στὴν χορεία τῶν μεγάλων Ἡγετῶν τῆς Εὐρώπης...

20.3.2016 ἑκ. ἡμ.,

† Μνήμη τῶν 44 Ἁγιοσαββαϊτῶν Πατέρων
ἀναιρεθέντων.

Ἠλίας Ἡλιόπουλος
Ἱστορικός-Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Μονάχου