



Den Sanna Grekisk-Ortodoxa Kyrkan  
Heliga Metropolis av Oropos and Fili



## Meddelande

Inför början av det nya kyrkliga året

# Självuppoffrande ansvar och korsfäst kärlek

## Kyrkan som ett tjänande folk

*Respekterade medpräster och kyrkotjänare,  
Kära Kyrkans fromma barn,*



**Som** ni väl känner till från våra tidigare meddelanden, undviker vår heliga Kyrka att anpassa sig till denna tidsålders anda. Eftersom den strävar efter den Helige Andes enhet och frid, förnekar den med omdöme och visdom det som ständigt växlar och förändras, det vill säga det som hör till det världsliga.

**Just** av den anledningen har vår Ortodoxa Kyrka sin egen kalender, som styr Kyrkans högtidscykel och som har integrerats i Kyrkans liv. Därför kallas den *den kyrkliga kalendern* i motsats till *den civila kalendern*, vilken vi använder för våra olika sekulära sociala behov.

**Den** kyrkliga kalendern kallas inexact eller helt enkelt av vana *den gamla kalendern*. Genom sitt förhållande till Kyrkans liturgiska liv och dess högtider förnyas dock den kyrkliga kalendern ständigt; den är alltid ny och blir hela tiden berikad med nya helgon.

**Följaktligen** har vår Ortodoxa Kyrka sitt eget nyår, vilket infaller den 1 september. Det kyrkliga året, det vill säga dess högtidscykel, avslutas den 31 augusti.

\* \* \*

**Idag**, i början av det nya kyrkliga året, firar vi den Gudomliga liturgin och den lilla vattenvälsignelsen i våra kyrkor och vi sjunger vackra troparia . Vi ber den Heliga Treenigheten att välsigna den nya perioden, att förnya våra liv i Kristus med perspektivet av återupplivandet och helgelsen av skapelsen genom oss kristna.

**Det** är inte bara vigda präster som har fått gåvan att helga världen, utan även alla lekmän som genom det heliga dopet och myrrasmörjelsen blivit ett *konungsligt prästerskap*, kungar och präster.



**En person** som har blivit smord av den Helige Anden är en varelse som ärar, tackar och tillber Gud. Vår kropp blir ett Guds tempel där Liturgin upprepas i vårt väsen och hela vårt liv blir till en Liturgi.

**Kyrkans** mål är helgelsen och förnyelsen av världen. Detta betyder att ju mer Liturgin träder ut utanför Kyrkans väggar, ju mer vi upprepar den och fortsätter den i våra dagliga liv, desto mer fördrivs de demoniska och profana inslagen i världen.

**Slutligen**, är det kristna livets innersta natur sammanbundet med denna oavbrutna *liturgi i världen*, vilken vi firar alla tillsammans, präster och lekfolk gemensamt, inuti och utanför kyrkornas väggar.

**Alla** färdas vi mot Himmelriket såsom *liturgiska varelser*, ett *heligt folk* och ett *konungsligt prästerskap*. Vi helgar och blir helgade, vi upplyser och blir upplysta, frälser och blir frälsta. Vi erhåller liv och det i överflöd av det slaktade Lammet mitt ibland oss, från världens begynnelse...

\* \* \*

**Genom**, detta gemensamma deltagande med barmhärtig kärlek i helgelsen och frälsningen av världen, bekräftas vår Kyrkas natur såsom ett tjänande folk. Alla tjänar vi, med Kristus, den Ende Tjänaren, som vår förebild. Alla deltar vi i Hans tjänandes mysterium.

**Detta** tjänande folk utgörs inte av en opersonlig massa. Var och en av de smorda har sin egen personliga begåvning. Herren har anförtrott en lämplig talang åt varje tjänare av *liturgin i världen*, en stor eller liten sten, många eller få stenar, som kommer att användas i byggandet av den Helgade Skapelsens Stora Kyrka för det ständiga lovprisandet av den Heliga Treenigheten.

**Tjänande**, innebär dock ansvar. Det innebär att gåvan som vår Herre kallar "talent", "pund" eller "mynt", inte bör försummas, inte gömmas "i jorden" eller bli åsidosatt eller "förvarat i en duk".



**Livet i Kristus** har en gudomlig dynamik: att ständigt odla talenten som anförtrotts åt oss och att föröka den för att offra den med ansvars känsla på altaret i *liturgin i världen* för världens helgelse.

**Tjänande** och **ansvar, uppoffring** och **Kors...** Kristus, vår evige Tjänare, den ojämförliga förebilden för självuppoffrande ansvar och korsfäst kärlek, tilltalar oss individuellt, var och en av oss som tar del i Hans tjänst och ansvar, idag, i början av det nya kyrkliga året:

• **“Jag** skapade dig med ett sigill av ansvar inom dig. Jag har inplanterat ett ansvar i dig gentemot Mig och andra. Ifrån skapelsens början, har Jag inpräntat en naturlig drivkraft av ansvar hos dig och Jag har förnyat den genom Mitt förkroppsligande. Dina medmänniskor uppträder inför dig med samma eviga värde som de har inför Mig. Varje medmänniska har behov av att du tjänar honom med en kärlek utan gränser, med en korfast kärlek. Din medmänniska framträder för dig som en plats för och ett otvivelaktigt tecken på Min närvaro. Så bind om dig med en linneduk. Upplev mysteriet av tvättandet av din broders fötter. Jag skall vara med dig och skall ständigt öka drivkraften av ansvar hos dig—ansvaret gentemot Mig och gentemot dina medmänniskor.”

\* \* \*

**Må** *Theotokos* beskydd och kraften av det ärevördiga Korset, genom vår, i evig åminnelse, andlige fader och Metropolit Kyprianos förböner, beskydda och stärka oss på vår resa i uppoffrande ansvar och korsfäst kärlek.

Den minste av Herrens tjänare,  
†Metropolit Kyprianos  
av Oropos och Fili