

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Ἡ περιβολή τῆς χυδαιότητας

**Ἡ περιβολή τῆς χυδαιότητας**, πού εἶναι ἡ μόδα τῶν τελευταίων «μοντέρνων καιρῶν», ἀποφλοίωσε τὸν Ἕλληνα ἀπὸ κάθε ἴχνος ἐλληνικό...

**Προσωπικά** δὲν πιστεύω ὅτι κάποιο κόμμα μπορεῖ νὰ κάνει τὴ ζωὴ μας εὐτυχέστερη. Ἡ εὐτυχία δὲν εἶναι ζήτημα μόνον οἰκονομίας· περισσότερο εἶναι ζήτημα εὐγενείας.

**Ἀλλὰ πῶς** θὰ φυτρώσει τὸ **ἄνθος τῆς εὐγενείας** στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ, ὅταν κάθε βράδυ – ἢ μᾶλλον ὄλημερίς – ραδιόφωνα καὶ τηλεοράσεις προσφέρουν ἀφειδῶς **μαθήματα χυδαιότητας, ἀγριότητας καὶ καννιβαλισμοῦ;**

**Ἀκόμη καὶ** οἱ συζητήσεις ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς ἔχουν τὸ δυσῶδες ἄρωμα τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Τρούμπας.

**Στὰ σχολεῖα μας** τώρα διδάσκονται τὰ πάντα: Ἀντιρατσισμός, ἀνθελληνισμός, σὲξ καὶ βία, μπογιατίσιμα τοίχων, κατασκευὴ «Κοκταίηλ Μολότωφ», τεχνικὲς καταστροφῆς, τεχνικὲς καταλήψεων, τὸ «Ἐγχειρίδιο τοῦ καλοῦ κλέφτη», ἡ χρῆση τῆς σύριγγας καὶ ἡ χρῆση ἀντισυλληπτικῶν...

**Παρεπιπτόντως** γίνονται καὶ κάποια μαθήματα πού ἐμπεδώνονται χάρις στὰ φροντιστήρια...

**Ἐνα μόνον** δὲν διδάσκεται: **Σεβασμός!**

- **Σεβασμός** πρὸς τὸν ἑαυτὸ μας καὶ πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας.
- **Σεβασμός** πρὸς τὸ κτίριο πού μᾶς φιλοξενεῖ, πού κανονικά θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὄ,τι ἢ φωλιά γιὰ τὸ πουλί.
- **Σεβασμός** πρὸς τὸν διδάσκοντα... Αὐτὸ ὅμως πρέπει νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ διδάσκοντα μὲ τὸν σεβασμὸ πού θὰ πρέπει νὰ δείχνει πρὸς τὸ λειτούργημα του... Φίλος τῶν παιδιῶν καὶ ὄχι τὸ «φιλαράκι»...
- **Σεβασμός** πρὸς τὴ μαθησιακὴ διαδικασία. Ὅχι ἀντίδραση στὸ πέρα ἀπὸ αὐτὸ πού προσφέρει τὸ κατὰ κανόνα κακογραμμένο «Σχολικό».
- **Σεβασμός** πρὸς κάθε Ἀρχὴ καὶ Ἄξια πού μᾶς κράτησαν ὄρθιους στὴν ἱστορικὴ μας πορεία.
- **Σεβασμός** πρὸς τοὺς Ἅγιους καὶ Μάρτυρες... Τὸ παιδί δὲν ἔχει διδαχθεῖ ὅτι **κάθε ἐκτροπὴ εἶναι ἐντροπὴ**, γιατί συνιστᾷ προσβολὴ τῆς ἱερῆς μνήμης τῶν νεκρῶν μας... Καὶ μιά νεολαία πού δὲν σέβεται τοὺς νεκροὺς τῆς ἔχει νεκρὸ μέλλον...

Πὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

2.11.2014 ἐκ. ἡμ., † Ἀγίου Ἀκινδύνου

