

«Παρεμβαίνοντες...»



■ Έν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα στοῦ Φανάρι

Προσευχὴ στον οὐρανὸν καὶ θάνατος ἀπὸ τὸν οὐρανό...



Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, παρακολουθήσαμε τὴν τελετὴ ποὺ ἐγίνε στὸν κῆπο τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Παλαιστίνη καὶ γενικότερα στὴν Μέση Ἀνατολή· τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ προκάλεσε ὁ Πάπας.

Στὴν τελετὴ αὐτὴ παρέστησαν ἡγέτες τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῶν Ὁρθοδόξων, τῶν διαφόρων Ὁμολογιῶν, τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Μουσουλμάνων.

Στὸ διάλειμμα τῆς μουσικῆς, ποὺ ἐπέιχε θέση «μουσικοῦ διαλογισμοῦ», ὁ κάθε θρησκευτικὸς ἡγέτης διάβαζε διάφορα τμήματα ἀπὸ θρησκευτικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα γίνεται λόγος γιὰ τὴν εἰρήνη.

Μπορεῖ κανεὶς νὰ διατυπώσῃ πολλὰ σχόλια –θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ– γιὰ τὸ γεγονός αὐτό.

Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται νὰ γίνωνται προσευχές, γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν κόσμον καὶ τὴν κατάπαυση τοῦ πολέμου, ἀπὸ διαφόρους



ὁπάδους θρησκειῶν, μεμονομένως, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ **σαφέστατες ἐπιφυλάξεις.**

Ἡ πρώτη ἐπιφύλαξη εἶναι ὅτι ἡ κοινὴ προσευχὴ, ἢ ἀνάγνωση ἱερῶν βιβλίων ποὺ ἀναφέρονται στὴν εἰρήνη καὶ τὴν κα-

τάπαυση τοῦ πολέμου δὲν ἔχουν νόημα, ὅταν ἡ ἐρμηνευτικὴ ἀνάλυση αὐτῶν τῶν κειμένων εἶναι διαφορετικὴ καὶ ἀπευθύνεται σὲ διαφόρους «θεοὺς», ὅποτε κατὰ κάποιον τρόπο δέχονται ἓνα συγκρητιστικὸ θεό, τὸν ὁποῖο κανεὶς φαντάζεται μὲ ἓναν διαφορετικὸ τρόπο.

Ἡ δευτέρα ἐπιφύλαξη εἶναι, ὅτι μιὰ τέτοια συνάντηση γίνεται, δυστυχῶς, ἀπὸ πολιτικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες εὐθύνονται γιὰ τὶς πολεμικὲς συρράξεις καὶ ὅταν βρίσκονται σὲ ἀδιέξοδο χρησιμοποιοῦν καὶ τὶς θρησκείες. Ἄλλωστε, μερικὰ πρόσωπα, στὴν συνάντηση αὐτὴ πού ἀναφέραμε, ἦταν καθαρὰ πολιτικά, πού ὅμως δημιουργοῦν τοὺς πολέμους.

Ἀπόδειξη ὅλων αὐτῶν εἶναι, ὅτι λίγες ἐβδομάδες μετὰ τὴν συνάντηση ἢ προσευχὴ γιὰ τὴν εἰρήνη, στὸν κήπο τοῦ Βατικανοῦ, ὁ πόλεμος στὴν Παλαιστίνη ἔδειξε τὸ ἄγριο πρόσωπό του, ἀφοῦ δολοφονήθηκαν Ἰσραηλινοὶ καὶ Παλαιστίνιοι.

Μάλιστα, κατὰ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, τὴν πρώτη ἐβδομάδα ἢ Χαμὰς ἐκτόξευσε περισσότερους ἀπὸ 100 πυραύλους στὸ Νότιο Ἰσραὴλ καὶ τὸ Ἰσραὴλ πραγματοποίησε τοὐλάχιστον 100 ἀεροπορικὲς ἐπιδρομές, στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας, φονεύοντας πολλοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ γίνεται λόγος γιὰ «θάνατο ἀπὸ τὸν οὐρανὸ» (Νέα 9-7-2014)...

Ἔτσι ἔγινε προσευχὴ στὸν οὐρανό, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πέφτουν πύραυλοι καὶ βόμβες!

Καὶ διερωτῶμαι: τί εἶδους συναντήσεις εἶναι αὐτές, ὅταν ἐτοιμάζονται πόλεμοι;... Τί εἶδους προσευχὲς εἶναι αὐτές, ὅταν μετὰ τὶς προσευχὲς ρίχνονται βόμβες καὶ πύραυλοι;...



Πὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

12.10.2014 ἐκ.ἡμ., Ἁγίου Συμεῶν Νέου Θεολόγου