

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Απορρίπτουμε τὸν πολιτισμὸ τῆς κατάθλιψης!

**Ἡ συνεπὴς** Ὁρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Ζωὴ εἶναι μία πλήρης ἀπόρριψη καὶ ριζικὴ ὑπέρβαση ὅλου τοῦ σύγχρονου μας πολιτισμοῦ τῆς κατάθλιψης, τῆς κουλτούρας τοῦ πεσιμισμού...

**Ὁ** πολιτισμὸς τῆς κατάθλιψης ἔντεχνα, μεθοδευμένα καὶ μὲ ποικίλους τρόπους διαχέεται παντοῦ σήμερα καὶ διαποτίζει κάθε ἔκφανση τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς...

**Λέμε Ὅχι** στὴν μελαγχολικὴ μουσικὴ καὶ τὰ καταθλιπτικὰ τραγούδια, γιατί σαφῶς μάτωνουν τὴν ψυχὴ μας!...

**Λέμε Ὅχι** στὰ μελαγχολικὰ ἔντυπα, γιατί δὲν ἔχει τίποτα νὰ μᾶς προσφέρει τὸ κενὸ τους!...

**Λέμε Ὅχι** στὶς μελαγχολικὲς ἐκπομπὲς καὶ τὶς ταινίες, γιατί δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπ' τὸν πεσιμισμό τους!...

**Λέμε Ὅχι** στὴν ἀμαρτωλὴ καὶ ἐγωκεντρικὴ διασκέδαση!...

**Λέμε Ὅχι** στὰ ὁποιαδήποτε στέκια τῆς ἀπογοήτευσης καὶ τῆς ἀπελπισίας, πὺ ὀδηγοῦν στὸ κενὸ τοῦ πουθενά!...

**Λέμε Ὅχι** στὸ ἀλκοόλ, στὰ ναρκωτικά, καὶ στοὺς τόσοσ ἀλλοὺς ἐθισμοὺς, πὺ βυθίζουν στὸ σκότος τῆς ψευδαίσθησης!...

**Λέμε Ὅχι** στὸ ἀπόλυτο τίποτα αὐτῶν τῶν διασκεδάσεων, γιατί μὲ τίποτε δὲν μποροῦν νὰ μᾶς δώσουν χαρὰ ἢ νὰ αὐξήσουν τὴν χαρὰ μας!...

**Λέμε Ὅχι** τελικὰ σὲ ὅ,τι δὲν εἶναι χαρούμενο!... **Δὲν** ἀποπνέει αἰσιοδοξία!... **Δὲν** εἶναι ἀληθινὰ κεφάλτο!...

**Δὲν** ἔχει Ὅραμα Ζωῆς καὶ Θυσίας γιὰ τὸν ὁποιοδήποτε Ἄλλον!... **Δὲν** ἔχει πηγὴ τοῦ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ!... **Δὲν** ξεκινάει ἀπὸ τὸν Σταυρὸ γιὰ νὰ καταλήξῃ στὴν νερομάννα τῆς Ἀνάστασης!...



Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ:

**† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

1.9.2014 ἐκ.ἡμ., Ἀρχὴ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους