

## Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸν Κολωνὸ

**Τ**ΗΝ Πέμπτη, 6/19.12.2013, τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐώρτασε ὁ ὁμώνυμος ἰσόγειος Ἱερὸς Ναὸς στὸ Πνευματικὸ μας Κέντρο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸν Κολωνὸ (Πατρῶν 12) Ἀθηνῶν.

Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ἀποστόλου Καγιόγλου, τοῦ Ἱερομ. π. Νείλου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Σωτηρίου Γιούλη.



Παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς εὐσεβῶν, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων συμμετείχαν στὴν Θεία Εὐχαριστία.

Στὴν ἐόρτιο Ὁμιλία τοῦ ὁ λειτουργῶν Ἐπίσκοπος, ἀνεφέρθη στὴν φιλανθρωπία καὶ εὐσπλαχνία τοῦ θαυματουργοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου, ἀλλὰ καὶ στὸν συνδυασμὸ αὐτῶν μετὰ τῆς ἰδιαίτερας εὐαισθησίας του γιὰ τὴν Ἀλήθεια τῆς

Πίστεως καὶ τὴν Δικαιοσύνη. Τὸ ὅτι ὑπερμάχησε τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νικαίας τὸ 325, ἕως σημείου νὰ ραπίση τὸν παράφρονα Ἄρειο, ἐδείκνυε τὸν θεῖο Ζῆλο τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ὠργίσθηκε χωρὶς νὰ ἀμαρτήση. Ὁ κατὰ Θεὸν Ζῆλος ὑπὲρ Πίστεως, ἀλλὰ καὶ ὑπερασπίσεως τοῦ Δικαίου τοῦ πλησίον μας, εἶναι ἐπαινετὸς καὶ ἐλεγχόμενος, οὐδέποτε δὲ ἐκτρέπεται σὲ ἀκρότητες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀποτελέσματα προσωπικῆς ἐμπαθείας καὶ φανατισμοῦ. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ἐμπορούμενος ἀπὸ Πνεῦμα Θεοῦ, ἔλαβε θεία ἐπιβράβευσι: στὴν φυλακὴ, ὅπου ἐνεκλείσθη γιὰ τὸ «τόλμημά» του, δέχθηκε τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὸν Κύριό μας, καὶ τὸ ἀρχιερατικὸ Ὁμοφῶριο ἀπὸ τὴν Παναγία μας, τῶν διακριτικῶν δηλαδὴ τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ποιμαντικῆς φροντίδος, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Καλοῦ Ποιμένου. Ἡ ἐποχὴ μας ἔχει κατ' ἐξοχὴν ἀνάγκη Καλῶν Ποιμένων, οἱ ὁποῖοι διακονητικὰ καὶ παρακλητικὰ, ἀλλὰ καὶ μὲ γενναιότητα καὶ ζῆλο, νὰ ὑπερμαχοῦν τῆς Πίστεως καὶ νὰ προασπίζονται τοῦ λογικοῦ Ποιμνίου, ὥστε ὄχι μόνον νὰ μὴ προκαλοῦν καὶ σκανδαλίζουν, ἀλλὰ νὰ συμβάλλουν πάση θυσίᾳ στὸν φωτισμὸ καὶ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, σὲ Σύναξι στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ὅπου παρετέθησαν κεράσματα, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὸ μεγάλο Θαῦμα, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐπιτελέσει ὁ Ἅγιος Νικόλαος τὸ 1956 σὲ περιοχὴ τῆς Ρωσίας, ὅπου παρενέβη ἐπιτιμητικὰ σὲ ἀσέβεια ἔναντι τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ ἀπὸ νεαρὰ ἀθεΐστρια, τὴν ὁποίαν μετέστρεψε στὴν Πίστι κατόπιν μεγάλου καὶ ὀδυνηροῦ «κανόνος», διδάσκων σὲ ὅλους τὸν θεῖο φόβο καὶ τὴν μετάνοια.

