

Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας 2013

Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο - Ὁρθόδοξος Σύναξις

Η ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς Ὁρθοδοξίας, 11/24.3.2013, ἐωρτάσθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων, ὅπως καὶ στὸ παρελθόν, μὲ ιδιαίτερη πνευματικὴ ἔξαρσι.



• Τελέσθηκε ἐόρτια ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸ Μητροπολιτικὸ Κέντρο Αὐτῆς, ἡτοι στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτῆς Πρόεδρος, συνελειτούργησε μὲ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομο, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα καὶ Κληρικοὺς τῆς Μονῆς, τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Θεῖο Κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος.



Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, τελέσθηκε περίξ τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ ἡ καθιερωμένη Λιτανεΐα τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καὶ ἀναγνώσθησαν ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς τμήματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὁρθοδοξίας.

• Στὶς 19:00' ἐγίνε ἡ «Κ' Σύναξις Ὁρθοδόξου Ἐνημερώσεως» στὴν μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Δημοτικῆς Κοινότης Ζεφυρίου (Δήμου Φυλῆς) Ἀττικῆς. Παρέστησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ὠρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτῆς Πρόεδρος, Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης,

Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχές και μεγάλο πλήθος πιστών, τὸ ὁποῖο υπερπλήρωσε τὴν Αἴθουσα. Στὴν Σύναξι προσήλθε καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης με μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὡς καὶ ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων.



Ὁ Θεοφιλ. Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος ἔβαλε «Εὐλογητὸς» καὶ ὁ Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Ἱερομ. π. Διονυσίου, ἔψαλε τὸ «Τῆ Ὑπερμάχῳ», τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἐπίσης τὸ Ἀπολυτίκιο τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, ἰδιαιτέρων Προστατῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Ἐπίσης, ἔψάλησαν Στίχοι Δοξολογίας εἰς ἤχον πλ. α΄ (5φωνος φθορικός), Γ. Βιολάκη, ὡς καὶ ὁ Θεομητορικὸς ὕμνος «Ἄξιόν ἐστιν», εἰς ἤχον πλ. α΄ (Κε), Ἰακώβου Ναυπλιώτου.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος, μετὰ ἀπὸ μία σύντομη Εἰσαγωγή, προσεκάλεσε στὸ Βῆμα τὸν κύριο Ὁμιλητὴ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.



• Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὴν Εἰσήγησί του **«2013: Διπλῆ Ἐπέτειος Θριάμβου (843) καὶ Προσβολῆς (1923) τῆς Ὁρθοδοξίας μας - Ἱστορία καὶ Εὐθύνη»**, με μία σύντομη διακοπὴ στὸ μέσον περὶ τοῦ Αὐτῆς, γιὰ ἓνα μικρὸ διάλειμμα.

Ἡ Εἰσήγησις περιελάμβανε δύο Μέρη.

Στὸ πρῶτο, ἔγινε μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὴν δεύτερη φάσι τῆς Εἰκονομαχίας (815-842) καὶ παρουσιάσθησαν οἱ συνθήκες συγκλήσεως τῆς Συνόδου τοῦ 843 (ἐπέτειος 1170 ἐτῶν), τὸ ἔργο της καὶ τὸ θριαμβικὸ γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία ἀποτέλεσμά της.

Στὸ δεύτερο, μετὰ τὴν ἔκθεσι τῆς νίκης κατὰ τῆς «χριστομάχου» αἰρέσεως τῆς Εἰκονομαχίας, ἔγινε ἀναφορὰ στὴν σύγχρονη «ἐκκλησιομάχο» αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ στὴν ἔναρξι τῆς ἐπιβολῆς της μέσῳ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου· ἔγινε



αναφορά στο πρόσωπο του θλιβερού Καινοτόμου και Μεταρρυθμιστού Μελετίου Μεταζάκη και στο δήθεν Πανορθόδοξο Συνέδριο, τὸ ὁποῖο συνεκάλεσε στὴν Κωνσταντινούπολι τὸ 1923 (ἐπέτειος 90 ἐτῶν), ἀλλὰ καὶ στὴν σοβαρὴ ἀντίδρασι ἐναντίον του.

Τέλος, παρουσιάσθηκε μίᾳ ἐπιγραμματικῇ σύγκρισι τῆς Συνόδου τῆς Ὁρθοδοξίας τοῦ 843 καὶ τοῦ Συνεδρίου τῆς Ἀποστασίας τοῦ 1923 καὶ ἔγινε σύνδεσις μὲ τὴν τρέχουσα ἀποκαρδιωτικὴ Οἰκουμενιστικὴ πραγματικότητα, ὥστε νὰ καταδειχθῇ ἡ εὐθύνη τοῦ Ἀκαινοτομήτου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.



- Ὁ Θεοφιλ. Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος κ. Κυπριανὸς κατέκλεισε διὰ συντόμου μηνύματος ἐξ ἀφορμῆς τῆς Εἰσηγήσεως. Κατόπιν, ἔκανε Ἀπόλυσι, ἐψάλη «Τὸν Δεσπότην» καὶ τὸ «Τίς Θεὸς μέγας» καὶ ἐτέθη τὸ «Δι' εὐχῶν».

- Ἡ μαρτυρία τῆς σημαντικῆς καὶ ὁμολογιακῆς «Κ' Συνάξεως Ὁρθοδόξου Ἐνημερώσεως» ἦταν ἰδιαίτερα ἐνισχυτικὴ, ἐνημερωτικὴ καὶ ἀγωνιστικὴ, συνέβαλε δὲ θετικὰ στὴν προώθησι τῆς Ὁρθοδόξου καὶ Θεαρέστου Ἐνστάσεως καὶ Μαρτυρίας κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

