

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὰ Κύμια

Τὸ Σάββατο, 11/24.11.2012, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐτέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετοχιακὸ Ναῦδριό μας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας στὴν Θεσσαλονίκη (ὁδ. Καμενιάτου, ἄνωθεν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου), μετὰ τοῦ Ὑπευθύνου Αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου Ἀγιοκυπριανίτου.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, διότι λόγῳ στενότητος χώρου δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ διευκολυνθοῦν οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ συμμετάσχουν εἰς αὐτὴν σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς.



Στὴν Ὀμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὸν ἑορταζόμενο τῆς ἡμέρας Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Μηνᾶ καὶ στὴν συμπαράστασι τὴν ὁποῖαν παρέχει εἰς ὅσους εὐλαβεῖς τὸν ἐπικαλοῦνται μετὰ ἀκραδάντου πίστεως στὶς συμφορὰς τοῦ βίου· ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὴν τιμὴ ποῦ ἔχειρε ὁ Ἅγιος ἀνέκαθεν στὴν Θεσσαλονίκη, μέσῳ τοῦ Ναοῦ του, ὁ ὁποῖος συνεδέθη μὲ Ἁγίους κατὰ διάφορες ἐποχὰς (Ὁσίους Γρηγόριο Δεκαπολίτη, Νικάνορα κλπ.), ἀλλὰ καὶ στὴν συγκινητικὴ ἔθνικὴ ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θεσσαλονίκης πρὸς ἑκατὸ ἔτων ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ, ὅταν ἡ εὐχαριστήριος Δοξολογία ἐψάλη στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, στὸ κωδωνοστάσιο τοῦ ὁποῖου ὑψώθηκε ἡ ἑλληνικὴ σημαία. Ἀκόμη, ἀνεφέρθη καὶ στὸν ἕτερο ἑορταζόμενο Ἅγιο, τὸν Ὁσιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, ὁ ὁποῖος συνεδέθη ἐπίσης μετὰ τῆς Θεσσαλονίκης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρώτης Ἐξορίας του στὴν πόλι αὐτὴ ἐπὶ πεντάμηνον, ἐξ αἰτίας τῆς καταγγελίας ὑπ' αὐτοῦ τῆς αἰρέσεως τοῦ «μοιχειανισμοῦ»· ἐκφράσθηκε δὲ ἡ εὐχή, οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι νὰ μᾶς ἐμπνέουν φρόνημα μαρτυρικὸ καὶ ὁμολογητικὸ, διότι καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία χειμάζεται ἀπὸ τὴν

λαίλαπα τῆς αἰρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νὰ ἀνανήψουμε καὶ νὰ ἀνακάμψουμε καὶ ὡς ἔθνος, ἐφ' ὅσον ἡ βασικὴ αἰτία τῆς πολυεπιπέδου κρίσεως ποὺ διερχόμεθα εἶναι κυρίως καὶ πρωτίστως πνευματικὴ.

● Τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη στὸ Ναῦδριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος ὁ ἑορτιασμός ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καὶ ἀκολούθησε πνευματικὴ Σύναξις στὴν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τοῦ Μετοχίου.

● Τὴν Κυριακὴν, 12/25.11.2012, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη στὸν Ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ μας τῶν Ἁγίων ἸΒ' Ἀποστόλων στὰ Κύμινια Θεσσαλονίκης.



“Ὅπως δὲ ἐτόνισε ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης στὴν Ὁμιλία του, ἡ Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, ἡ ὁποία ἀναγνώσθηκε στὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, συνάπτεται ἀρμοδίως μετὰ τοῦ εορταζομένου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, μιᾶς ζωντανῆς εἰκόνας ἐλέους καὶ θείας εὐσπλαγχνίας στὸν πάσχοντα ἄνθρωπο. Οἱ Ἅγιοι ἀποδεικνύουν τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ ἀληθινὸ καὶ ἐφαρμόσιμο, ὥστε νὰ μὴ δυνάμεθα νὰ ἐπικαλεσθοῦμε δικαιολογία ἐξαιρέσεως. “Ὅλοι λάβαμε Τάλαντα-Χαρίσματα καὶ καλούμεθα νὰ τὰ διπλασιάσουμε, ἀναλόγως τῶν δυνατοτήτων μας. Ὁ Χριστὸς μας, ὡς κατ' ἐξοχὴν Καλὸς Σαμαρεΐτης, συνεχίζει νὰ προσφέρεται ὑπὲρ ἡμῶν, ἰδίως μέσῳ τῆς Θείας Λειτουργίας, καὶ ἀναμένει καὶ ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τοῦ ὁμοιάσουμε στὴν ἔνδειξι ἐλέους. Στὸ Πανδοχεῖο Του, ἤτοι τὸ πνευματικὸ Θεραπευτήριον τῆς Ἐκκλησίας Του, ἰατρεύει τὰ τραύματα τῶν ψυχῶν μας, μέσῳ τῶν ὑπηρετῶν Του, δηλαδὴ τῶν πνευματικῶν πατέρων, τοὺς ὁποίους δὲν μπορούμε νὰ παρακάμψουμε ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ εὑρούμε Ἔλεος καὶ νὰ ἐπιδείξουμε ὀρθῶς αὐτὸ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους· προέτρεψε δὲ στὶς ἡμέρες τῆς μεγάλης κρίσεως ποὺ διερχόμεθα, νὰ ἐντείνουμε τὴν ἔστω καὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματός μας ἐλεητικὴ μας διάθεσι καὶ προσφορά, ὥστε νὰ ἀπολαύσουμε τὸ θεῖον Ἔλεος πολλαπλασίως καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

● Ἀκολούθησε στὴν ἐνοριακὴ Αἴθουσα Σύναξις πνευματικὴ, κατὰ

τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναφερθῆ στοὺς ἐναπομείναντας πιστοὺς σὲ μία μορφή λησμονημένου Ἐλέους: στὴν πνευματικὴ ἐλεημοσύνη, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ἐπιδείξουμε γιὰ τοὺς κεκοιμημένους Ἀδελφούς μας, ὄχι μόνον τοὺς ἰδικούς μας ἀνθρώπους καὶ γνωστούς, ἀλλὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως, ὥστε ἡ καρδιά μας νὰ ἀπαλυνθῆ καὶ νὰ διευρυνθῆ, καὶ νὰ «συγκινήσουμε» τὸν θεῖον Ἔλεος ὑπὲρ τοῦ κόσμου παντός...

● Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, πρὸ τοῦ ταξιδίου τῆς ἀναχωρήσεώς του, ἐπισκέφθηκε καὶ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στὴν οἰκία τοῦ πνευματικοῦ μας τέκνου ἀδ. Χριστοδούλου Μάτσιου στὴν Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὴν τοποθέτησι κανονικοῦ Εἰκονοστασίου (τέμπλου) εἰς Αὐτόν.

