

Ποιμαντική Ἐπίσκεψις ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Νότιο Ὀσσετία τοῦ Καυκάσου

ΣΤΑ μέσα Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ἀκόμη μία ποιμαντική ἐπίσκεψιν στὴν Νότιο Ὀσσετία, ὡς Τοποτηρητῆς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.



Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς του, ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τὴν Κυριακή, 13/26 Αὐγ., καὶ τὴν Τρίτη, τῆς Παναγίας, 15/28 Αὐγ., ὡς καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τὴν Κυριακή, 20 Αὐγ./2 Σεπτ., μετὰ τοῦ τοπικοῦ Κλήρου (τρεῖς Ἱερεῖς, ἓνας Διάκονος).



Ἀκόμη, ἐπισκέφθηκε διάφορες περιοχὲς καὶ εἶχε συναντήσεις μὲ πιστοὺς, πολλοὺς ἐκ τῶν ὁποίων ἐξωμολόγησε, ἐν ᾧψει μάλιστα τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς Ἑορτῆς.

Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκε τὸν εὐρισκόμενον στὸ τελικὸ στάδιο ἀνεγέρσεως τοῦ ξύλινου Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν κώμη Ζναούρι, ὅπου ἐπέβλεψε τὶς ἐργασίες καὶ ἐτέλεσε ἰ. Παράκλησι.



Πραγματοποίησε επισκέψεις και σε παλαιούς ιστορικούς Ναούς της περιοχής, για την επείγουσα αναστύλωση των οποίων είχε συναντήσεις με παράγοντες της διοικήσεως, επιθεώρησε πιθανούς χώρους για ίδρυση ή επανίδρυση μιᾶς Ἀνδρώας και μιᾶς Γυναικείας Μονῆς, συναντήσας και ύποψηφίους Μοναχούς και Μοναχές, και επίσης, ἐπισκέφθηκε για



πρῶτη φορά και τοὺς Ναοὺς και μία Γυναικεία Μονὴ στὸ Λενινγκόρι (Ἀχαλγκόρι), τὴν μόνη περιοχή τοῦ κρατιδίου, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὴν δικαιοδοσία τοῦ πατριαρχείου Γεωργίας.

Ἀκόμη, ἐτέλεσε τὸν Ἅγιασμό τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς περιόδου στὸ Ὁρθόδοξο Σχολεῖο στὸ Τσхинβάλι.

Ἐπίσης, εἶχε συνάντησι με τὸν στρατιωτικὸ ἱερέα τοῦ πατριαρχείου Μόσχας γιὰ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, κατὰ δὲ τὴν ἐπιστροφή του,



μέσω Ρωσίας, ἐπισκέφθηκε διάφορα προσκυνήματα τῆς Μόσχας, ὡς καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ντιβέγιεβο, ὅπου φυλάσσεται τὸ ἱ. Λεῖψανο τοῦ Ἁγίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ.

