

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα

ΤΗΝ Κυριακὴ μετὰ τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 20.8/2.9.2012, ἐπανηγύρισε ὁ νεόδημος Ἱερὸς Ναός μας τῆς Παναγίας Γιάτρισσας στὸ Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας.

Γιὰ τὴν Πανήγυρι αὐτὴ μετέβη στὴν Καλαμάτα ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου, τοῦ Ὑποδιακόνου Ἀποστόλου Φύκια καὶ τοῦ Ἱεροψάλτου Κυπριανοῦ Κατσούδα καὶ ἐλειτούργησε μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Δημήτριο Παλιᾶκο.



Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, χειροθετήθησαν ὁ ἀδ. Νικόλαος Μωραγιάννης Ἀναγνώστης καὶ ὁ ἀδ. Ἰωάννης Μαυρόγιαννης εἰς διακονίαν ἐκκλησιαστικὴν, ὥστε νὰ ὑπηρετοῦν στὶς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ μὲ ἀρχιερατικὴ εὐχὴ καὶ εὐλογία σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξι.

Παρέστησαν πολλοὶ πιστοί, ἀρκετοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν.

Στὴν Ὁμιλία του ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν Παναγία μας ὡς Γιάτρισσας ψυχῶν καὶ σωμάτων καὶ στὶς προϋποθέσεις ἐκζητήσεως τῆς μητρικῆς καὶ ἱαματικῆς βοήθειας Της διὰ μετανοίας στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας, πίστεως καὶ ἔργων ἀγαθῶν, καὶ μάλιστα ἀληθινῆς ταπεινώσεως· ἐτόνισε, ὅτι ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἐπιμελής σὲ ὅλα ἄνθρωπος, ὁποῖος ἐπιθυμεῖ τὸ καλὸ ὄχι μόνον τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων καὶ μάλιστα περισσότερο τῶν ἄλλων παρὰ τοῦ ἑαυτοῦ του· καὶ ἐπίσης, αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἐνῶ δύναται νὰ ἀνταποδώσῃ τὸ κακὸ ποῦ τοῦ ἔκαναν οἱ ἄλλοι, προτιμᾷ νὰ μὴ τὸ κἀνῆ αὐτό, ἀλλὰ νὰ νικήσῃ τὸ κακὸ μὲ τὸ



καλό. Αὐτὰ ἐπιτυγχάνονται μόνον με τὴν θεία ἐμπνευσι καὶ βοήθεια. Ἐπίσης, ἀπευθύνθησαν κατάλληλες εὐχὲς σὲ ὅλους τοὺς ἑορταστὲς.

Πρὸ τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ εὐλογήθηκαν οἱ ἄρτοι καὶ ἐν συνεχείᾳ διενεμήθη τὸ ἀντίδωρον καὶ προσεφέρθησαν κεράσματα.

Ἄργότερα, καὶ πρὸ τῆς παρατεθείσης τραπέζης στὴν Ἐνοριακὴ

Αἶθουσα, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἰδῇ προσωπικὰ πιστοὺς γιὰ προβλήματα τους καὶ νὰ ἀπευθύνῃ πνευματικὲς νοουθεσίες βάσει τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσματος τῆς ἡμέρας (Α΄ Κορινθ. ἰσ΄ 13-24), με ἔμφασι στὴν ἐγρήγορσι καὶ τὴν προσοχὴ ἀκόμη καὶ στοὺς λογισμοὺς, στὴν σταθερότητα στὴν πίστι καὶ στὴν ἔμπρακτῃ Ἀγάπῃ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον.

