



Ἐγκύκλιος

ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ

Ἡ προσωπική μας Ἀνάστασις καὶ ἡ κάθοδός μας στὸν ἄδη τοῦ Ἀδελφοῦ μας

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Τὶς ἄγιες αὐτὲς ἡμέρες, ἀξιωθήκαμε νὰ προσεγγίσουμε προσευχητικὰ τὸ Μυστήριό τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Ἄδου... Σήμερα, πανηγυρίζομε τὸ Μυστήριό καὶ τὸ Εὐαγγέλιό τῆς Ἀναστάσεως καὶ τοῦ Φωτὸς...

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς, οὐρανὸς τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια...»!...

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν! Ὁ Ἄνθρωπος καὶ ἡ Κτίσις ἀνακαινισμένοι καὶ ἐλευθερωμένοι ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ κάθε κτιστὴ ἀναγκαιότητα, εὐρίσκονται πλέον μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, μετέχουν στὸ Μυστήριό τῆς Τριαδικῆς Ἀγάπης, ἀνακαλύπτουν τὴν ὀλοκληρία τους.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θείας Ἀγάπης: ὁ Θεὸς μᾶς ἀποκαλύπτεται ὡς Φῶς καὶ Ζωὴ καὶ Ἀνάστασις· καὶ ταυτοχρόνως, ὁ Θεὸς μᾶς ἀποκαλύπτει τὸν Ἄνθρωπο ὡς δεκτικὸ αὐτοῦ τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἀναστάσεως.

Τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῶν Ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, διὰ μέσου τῆς Ἀναστάσεως, διαπερνᾷ τώρα ὅλη τὴν Δημιουργία, μᾶς καθιστᾷ οἰκείους τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς ἀξιώνει νὰ προγευώμεθα τὴν Δόξα τῶν Ἐσχάτων, τὴν Δόξα τῆς Τριαδικῆς Βασιλείας, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Αγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές ἐν Χριστῷ·

Μᾶς ἀποκάλυψε ἐπίσης ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς Κοινωνίας Προσώπων: ὁ Θεὸς ὑπάρχει ὡς Κοινωνία Τριῶν Προσώπων, τὰ Ὅποια ἀλληλοπεριχωροῦνται ἐν Ἀγάπῃ, δηλαδή τὸ Ἔνα ζῆ μέσα στὸ Ἄλλο.

Καὶ στὸν Ἄνθρωπο ἐδόθη τὸ χάρισμα νὰ συμμετέχη στὴν Τριαδικὴ Κοινωνία Αὐτή, ἀλλὰ ὄχι ἀτομικά. Ἡ Ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι κοινωνία προσώπων, τὰ ὁποῖα γεννιοῦνται πνευματικά, τρέφονται καὶ συνεχῶς ἀνανεώνονται ἀπὸ τὶς Ἄκτιστες Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποτελοῦν τὴν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Κάθοδος τοῦ Κυρίου μας στὸν Ἄδη ἐμπεριέχει ἓνα ἰσχυρὸ κοινωνικὸ μήνυμα Ἀγάπης: ἡ προσωπικὴ μας Ἀνάστασις προϋποθέτει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μας καὶ τὴν κάθοδό μας στὸν σκοτεινὸ ἄδη τοῦ πόνου καὶ τῆς τραγωδίας τοῦ Ἀδελφοῦ μας, γιὰ νὰ τὸν συναντήσωμε προσωπικὰ καὶ νὰ ἀναστηθοῦμε μαζί του.

Δὲν ὑπάρχει Ἀνάστασις, δηλαδή Σωτηρία, ἀτομική. Πρέπει μαζί νὰ σωθοῦμε· ὅλοι μαζί νὰ ἐπιστρέψωμε στὸν Πατρικὸ Οἶκο, τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μαζί νὰ μετέχωμε στοὺς Γάμους τοῦ Ἀρνίου· μαζί νὰ ζοῦμε αἰώνια μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Πολὺ ὥραϊα ἔχει γραφῆ, ὅτι «ὅταν παρουσιασθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, κατὰ τὴν φοβερὰ Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, Αὐτὸς θὰ μᾶς κάνει μόνο τὴν ἐξῆς ἐρώτηση: "Μόνος σου εἶσαι; Ποῦ εἶναι οἱ ἄλλοι;"».

* * *

Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀφελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Στὸ Ἀναστάσιμο Ἅθος τῆς Ὁρθοδοξίας μας εἶναι ἀδιανόητο νὰ μὴ μετέχωμε στὴν ἀγωνία τῆς δυστυχίας τοῦ Ἄλλου, στὴν Παγκόσμια Δυστυχία, καὶ νὰ μὴ κατερχώμεθα θυσιαστικά στὸν ἄδη τῆς ἀνθρώπινης ἀποτυχίας, στὸν ἄδη τοῦ ἀνθρώπινου, ὑπαρξιακοῦ καὶ κοινωνικοῦ πόνου.

Ἀνάστασις γιὰ τὸν Χριστιανὸ σημαίνει προσωπικότητα μέσα στὸ Φῶς, ἀλλὰ καὶ ἐπιθυμία εἰλικρινῆ νὰ μοιρασθῆ τὸ Φῶς αὐτὸ μὲ τὸν Ἄλλο, τὸν ὁποιοδήποτε Ἄλλο, μέσα σὲ μία Κοινωνία Ἀγάπης ἐν Χριστῷ, πέρα ἀπὸ ὁποιαδήποτε τείχη καὶ σύνορα, ἔξω ἀπὸ κάθε μορφῆς ἄδη καὶ προκαταλήψεις.

* * *

Εἶθε, Ἀδελφοί μου, οἱ εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, μὲ τὴν χάρι τῆς Ἀναστά-

σεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὸ θυσιασικὸ ἄνοιγμα τῆς ὑπάρξεώς μας, ὥστε νὰ πλημμυρίζωμε ἀπὸ Φῶς καὶ νὰ μεταδίδωμε Φῶς στοὺς Ἀδελφούς μας, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν!

Χριστὸς Ανέστη! Ἀληθῶς Ανέστη!

† Ἁγία Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2012

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριό μας

Ὁ Ἐπίσκοπος

† Ὁ Ὁρεῶν Κυπριανός,

Ἀναπληρωτῆς Πρόεδρος