

## Ἡ Πνευματικὴ Κληρονομία μας καὶ τὸ χρέος μας

ὑπὸ Ἐπισκόπου Ὁρεῶν Κυπριανοῦ  
Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες, Μητέρες, Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

**Θ**ὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν Θεῖο Δομήτορα τῆς Ἁγίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὸ δῶρο τῆς ἀποψινῆς μας *ΙΘ' Συνάξεως Ὁρθοδόξου Ἐνημερώσεως*, ἡ ὁποία ἰσχυροποίησε ἔτι περισσότερο τὸν ἱερό προμαχῶνα τοῦ *Ἀντι-οικουμενισμοῦ*.

**Ο** προμαχῶνας αὐτὸς πρέπει συνεχῶς νὰ ἐνισχύεται, ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὥστε νὰ ἀναχαιτίσῃ καὶ ἀποκρούσῃ ὀριστικῶς τὴν συκρητιστικὴ αἴρεσι τοῦ *Οἰκουμενισμοῦ*, στὰ ὅρια τοῦ ὁποίου ἐντάσσεται καὶ ἡ *Καινοτομία τοῦ Ἡμερολογίου*.

**Ε**ὐλόγως θὰ ἀναρωτήθηκε κάποιος ἀπόψε γιὰ τὴν σκοπιμότητα μιᾶς τέτοιας *Συνάξεως*, καὶ τὴν ἐνασχόλησί μας μὲ τέτοια θεολογικὰ-ἐκκλησιαστικὰ θέματα, καθ' ἣν στιγμὴν «ἡ Ἑλλάδα τῆς δημιουργίας ὑπονομεύεται ἀπὸ τοὺς ἐμπόρους τῆς μιζέριας», τοῦ συμβιβασμοῦ καὶ τῆς καταθλίψεως.

**Ε**ὐχαρίστως, ἂν καὶ μὲ ὀδύνη ψυχικὴ, θὰ ὑπενθυμίσουμε στοὺς Ἀδελφούς μας αὐτούς, ὅτι ἡ κρίσις τῆς Πατρίδος μας σήμερα εἶναι πρωτίστως καὶ θεμελιωδῶς κρίσις Πολιτισμοῦ μὲ κέντρο τὸν Ἀνθρωπισμό.

**Ο** λαμπρὸς Ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἔχει βαπτισθῆ στὰ νάματα τοῦ Ὁρθοδόξου Χριστιανισμοῦ καὶ ἔτσι ἐνσαρκώνεται ἡ ἐθνικὴ μας ταυτότητα· ὅλοι ἔχουμε ἐπωμισθῆ μιάν ἀνεκτίμητη *Πνευματικὴ Κληρονομία*, τῆς ὁποίας ζωτικὸ κέντρο εἶναι ὁ Θεάνθρωπος, ὁ σαρκωθείς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.

**Κ**άθε παραχάραξις τῆς Θεανθρώπινης Ἀλήθειας νοθεύει τὴν ζωὴ μας, ἀκυρώνει τὴν *Πνευματικὴ Κληρονομία* μας, ὀδηγεῖ σὲ συμβιβασμὸ καὶ μιζέρια, σὲ προσωπικὸ καὶ συλλογικὸ ἐπίπεδο.

**Ε**πομένως, εἶναι καλοδεχούμενη καὶ ἀξιέπαινη κάθε προσπάθεια, ἡ ὁποία μὲ γνώσι, σεβασμὸ καὶ ἀγάπη ξεπερνᾷ τὸν λαϊκισμὸ καὶ τὴν δημαγωγία, παρακάμπτει τὶς συμπληγάδες τῆς *εὐσεβοῦς φλυαρίας* καὶ τῆς *θεολογικῆς συνθηματολογίας*, καὶ εἰσέρχεται στὰ οὐσιώδη καὶ σωτήρια·

προβάλλει αὐτὰ ὡς *τρόπον ζωῆς* καὶ ἐμπνέει γιὰ μία δημιουργητικότητα μὲ αἰώνιες διαστάσεις.

**Ἡ** κοινὴ λογικὴ καὶ ὁ συμβιβασμὸς ἀντιπροτείνουν, ὅτι «ὁ Θεὸς δὲν θέλει, δὲν ζητᾷ τόσα...»· ὡστόσο ὁ Θεός, ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἀλήθεια, τὰ ζητάει ὅλα καὶ ἀκόμη περισσότερο. Οἱ Μάρτυρες τοῦ Γένους μας εἶναι ἐν προκειμένῳ Ὁδηγοὶ μας ἀδιάψευστοι...

**Ὡς** ἀποτέλεσμα τῶν ταπεινῶν μου αὐτῶν σκέψεων, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσω τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κύριο Κλήμη, διότι γιὰ πολλοστὴ φορὰ μᾶς βοήθησε νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅτι ὁ *Οἰκουμενισμὸς* στὶς ποικίλες μορφές καὶ ἐκφάνσεις του εἶναι μία Αἵρεσις, εἶναι μία νόσος πρὸς θάνατον, ἐφ' ὅσον νοθεύει τὴν θεανθρώπινη-ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια καὶ καλλιεργεῖ ἓνα *συγκρητιστικὸ ὄραμα*, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι σύμφωνο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

**Οἱ** Ἕλληνες, οἱ πολῖτες τῆς οἰκουμένης, δὲν νοσταλγοῦν ἓναν *οὐμανισμό*, ὁ ὁποῖος ἀναμειγνύει ἀλήθεια καὶ ψεῦδος καὶ ἐξαντλεῖται στὰ ἐνδοκοσμικὰ ὅρια τῶν καλῶν σχέσεων, τῆς συμβιβαστικῆς συμβιώσεως, τῆς συναισθηματικῆς ἀγάπης, στὴν βάσι ἐνδὸς *minimum ἠθικῆς δεοντολογίας*.

**Ὁ** κόσμος διψᾷ καὶ κραυγάζει, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, **γιὰ τὸν Θε-  
άνθρωπο καὶ τὴν Ἐκκλησία Του στὴν ὀλοκληρία Της, στὴν πληρότητά  
Της**· αὐτὸ χρεωστοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι στὸν κόσμο· αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ *Συνάξεις* μας καὶ ἡ ἐν γένει Μαρτυρία μας.

**Εἶθε** τὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, νὰ μᾶς καθοδηγῇ στὴν Μαρτυρία μας αὐτῇ, «ἵνα πιστεύσῃ ὁ κόσμος»!

† ὁ Ὡ.Κ.