

«...Στὴν Θάλασσα τῶν Ὁραμάτων καὶ τῶν Ἐλπίδων...»

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Αρχίζει τὸ νέο ἔτος καὶ ἐπιστρέφουμε πάλι στὴν θάλασσα, στὶς ρίζες μας, στὶς ἀπαρχές τῆς Ἱστορίας, στὸ Ὑδωρ, στὸ αἰώνιο αὐτὸ σύμβολο τῆς μητρότητας:



«Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν· καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας· καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν·» «καὶ Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» (Γεν. α' 10 καὶ 2).

Ἄλλὰ ἐπίσης, ἐπιστρέφουμε στὶς ἀπαρχές τῆς Παλιγγενεσίας μας, τῆς ἀνανεώσεως τῆς Δημιουργίας καὶ τοῦ Ἄνθρώπου: ἡ δημόσια δράσις τοῦ Χριστοῦ μας ἐγκαινιάσθηκε στὴν Λίμνη τῆς Τιβεριάδος καὶ τὸν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου καὶ πάλι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παρὸν ἐν εἴδει Περιστερᾶς.

Ἡ ἄνοδος τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὸ ναδὶρ τοῦ Δεκεμβρίου πρὸς τὸ ζενιθ τοῦ Ἰουνίου· ἡ αὔξησις τοῦ Φωτός· ἡ πορεία πρὸς τὴν Ἄνοιξι καὶ τὸ Πάσχα· ἡ ἀνανέωσις τοῦ χρόνου, σφραγίζονται μὲ τὴν πλησιφαῆ καὶ ἐλπιδοφόρα Ἑορτὴ τῶν Φώτων, μὲ τὴν Ἀποκάλυψι τῆς Τρισηλίου Θεότητος.

Τώρα φωτίζεται ἡ Κτίσις· ἡ θάλασσα γλυκαίνει· ἡ φύσις ἡμερεύει· ἀνανεώνονται τὰ Ὁράματα· ξαναρχίζουν τὰ Ταξίδια τῆς Ἐλπίδας ἐπάνω στὰ ἁγιασμένα ὕδατα, μὲ εὐχές χαρούμενες καὶ ἐγκάρδιες.

Ὁ χριστοφώτιστος λαὸς μας, διαποτισμένος ἀπὸ τὸν θαλασσογέννητο Πολιτισμὸς μας, συνηθίζει γιὰ κάθε ταξιδιάρικο καράβι νὰ τραγουδάη μὲ ἀπλότητα καὶ πίστι:

«Στὴν πλώρη κάθεται ὁ Χριστός, στὴ μέση ἡ Παναγία μας, καὶ στὸ τιμόνι στέκεται ὁ Ἅϊ Νικόλας».

Τὰ ἅγια Εἰκονίσματα ἦσαν πάντοτε μαζί μὲ τοὺς θαλασσοδαρμένους καὶ ἀρμυροποτισμένους ναυτικούς μας, μαζί μὲ τὸ ἀκοίμητο καντήλι.

* * *

Σήμερα λοιπόν, Ἀγαπητοὶ μου Ἀδελφοί, σήμερα στὴν ἀρχὴ τοῦ 2012, ἄς ἀνανεώσουμε τὴν εὐλογημένη Παράδοσί μας!

Μέσα στο Ἄκτιστο Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ συντροφιά τὴν Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους, ἅς συνεχίσουμε τὴν ποντοπορία μας πλησίον τῆς θάλασσας τῶν Ὁραμάτων καὶ τῶν Ἐλπίδων γιὰ μίαν ἀνακαινισμένη Ἑλλάδα.

Ἄς ἐξορκίσουμε τὴν μεμψιμοιρία, τὴν ἀρνητικὴ ψυχολογία καὶ τὴν μοιρολατρικὴ στάσι!

Ἡ κρίσις, ἢ ὅποιαδήποτε κρίσις, ἀποτελεῖ ἱστορικὴ εὐκαιρία γιὰ μίαν βαθμιαία, ἀλλὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Ἄς ξαναγίνουμε δημιουργικοί! Ἄς μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν πολυεπίπεδη καὶ πολύμορφη κρίσι νὰ μᾶς ἐξουθενώσῃ καὶ συντρίψῃ!

Πίσω ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὶς στατιστικὲς εὐρίσκονται ἄνθρωποι καὶ αὐτοὶ τελικὰ προσδιορίζουν τοὺς ἀριθμοὺς: μὲ τὴν ἀνανέωσι τῆς Δημιουργικότητας· τὴν ἀναζωογόνησι

τῆς Κοινωνίας τῆς Ἀλληλεγγύης· μὲ τὴν αὐτοθυσίαν γιὰ νὰ ἐπανιδρυθῇ τὸ Κράτος Δικαίου, νὰ ἀναστηλωθοῦν οἱ Θεσμοὶ καὶ Κανόνες, νὰ βιωθῇ μὲ συνέπεια ἢ Ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἄλλου.

Ἄς ἐντείνουμε τὶς ἐλπιδοφόρες προσευχὲς μας καὶ τὴν δημιουργικὴ μετάνοιά μας!

Ὁ Χριστὸς μας νὰ φωτίσῃ τὴν Ἠγεσία τῆς Χώρας μας, Πνευματικὴ-Πολιτικὴ-Οἰκονομικὴ, ὥστε Αὐτὴ νὰ ἐκπέμψῃ Ὁραμα, Ἐλπίδα, Δημιουργικότητα!

Εἶναι πλέον καιρὸς, ὑπὸ τὸ ἄπλετο Φῶς τῶν Ἁγίων Θεοφανίων, νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς μιζέριας καὶ τῆς διεθνoῦς ἀναξιοπιστίας, στὴν Ἑλλάδα τῆς Δημιουργίας, τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ εἶναι ἀντάξια τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας τῆς.

Εἶθε ἡ Θεία Πρόνοια νὰ εὐλογῆσῃ τώρα νὰ εἰσελθῇ ἡ Πατρίδα μας ὀριστικὰ σὲ μίαν θετικὴ καὶ κατὰ πάντα ἀνορθωτικὴ πορεία!

«Καὶ ἀντὶ τῆς (θαμνώδους) στοιβῆς, ἀναβήσεται (ὕψικορμος) κυπάρισσος· ἀντὶ δὲ τῆς (δυσόσμου) κονίζης, ἀναβήσεται (εὐώδης) μυρσίνη»...

* * *

Ἡ ἁγία εὐχή τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρίου Κυπριανοῦ ἅς μᾶς προστατεύῃ, μαζὶ μὲ τὶς εὐλογίες τῶν σεπτῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, τῆς Ὁρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου.





Τέλος, αισθανόμεθα την ανάγκη, όπως κάθε χρόνο, να ευχαριστήσουμε θερμότατα όλους εκείνους, οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα στην λαμπρή αυτή Πανήγυρι της Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους μας, ιδιαίτερος μάλιστα τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς ἀπὸ τὸ Ἐξωτερικό, τὶς Τοπικὲς Ἀρχές καὶ τοὺς λοιποὺς ἐκπροσώπους τῆς πολιτικῆς Ἐξουσίας, τὴν Ἀστυνομία καὶ τὸ Λιμενικὸ τοῦ Ὠρωποῦ καὶ τὴν Τροχαία Μαλακάσας.

Ἡ Ἀχραντος Μητέρα τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι πάντοτε Προστάτις καὶ Ὁδηγός τους!

Ὁ Θεὸς μαζί Σας!...

*† Ὁ Ὠρεῶν Κυπριανός,
Ἀναπληρωτῆς Πρόεδρος*