



ΤΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
ΑΦΙΣΤΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΤΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
8η Νοεμβρίου 2011
ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ
ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ



Ὁ Ἀγγελικὸς κόσμος καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν ἄνθρωπο *

Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι αὐτὰ πνευματικὰ ὄντα. Δὲν ἔχουν σῶμα ὑλικό, σὰν τὸ ἀνθρώπινο. Εἶναι πνευματικὲς ὑπάρξεις, γι' αὐτὸ καὶ δὲν φαίνονται, ὅπως καὶ ἡ ψυχὴ μας, πού εἶναι πνεῦμα.

Δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό, προτοῦ δημιουργηθεῖ ὁ ὑλικὸς κόσμος. Αὐτὸ συμπεραίνεται ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰώβ: “Ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ἤνεσάν με φωνὴ μεγάλη πάντες ἄγγελοί μου”. (Ἰώβ 38, 7). Δηλαδή, ὅταν εἶδαν οἱ Ἄγγελοι τὴν δημιουργία τοῦ ἀσυλλήπτου σὲ ὁμορφιὰ ἀστρικοῦ κόσμου, σήκωσαν μεγάλη φωνὴ δοξολογίας πρὸς τὸν Θεό, τὸν Δημιουργό του.

Οἱ Ἄγγελοι, ὡς πνεύματα πού εἶναι, μετακινοῦνται ταχύτατα ἀπὸ τὸν ἓνα τόπο στὸν ἄλλο, ἀλλὰ δὲν εἶναι πανταχοῦ παρόντες, ὅπως εἶναι ὁ Θεός.

Μὲ ἐλεύθερη θέληση λατρεύουν τὸν Θεὸ καὶ τὸν δοξολογοῦν μὲ τὶς υπερκόσμιες, ἀγγελικὲς ὕμνωδιες τους.

Ἀγαποῦν πολὺ, πάρα πολὺ τοὺς ἀνθρώπους καί, ὅταν ὁ Θεὸς τοὺς ἀναθέτει τὴν φύλαξη, ἐνίσχυση, προστασία τῶν ἀνθρώπων, χαίρονται καὶ τὸ κάνουν μὲ πολλὴ ἀγάπη.

Ὅταν κάποιος ἄνθρωπος μετανοεῖ καὶ σώζεται, πανηγυρίζουν στὸν οὐρανὸ ἀπὸ τὴν χαρὰ τους. Γι'αὐτὸ τὸ γεγονός μᾶς πληροφόρησε ὁ Ἰδιὸς ὁ Χριστὸς μας: “Ὀὕτω λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι” (Λουκ. 15, 10).

Ὁ δὲ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ, “ὁ ἀριστεύσας εἰς τὴν πιστότητα πρὸς τὸν Κύριον”, συνοδεύει τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ὅταν “μεταλλάσσουν τὸν βίον τους”. Τὶς προστατεύει, τὶς υπερασπίζει μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἁγίους Ἀγγέλους ἀπὸ τὸ θράσος καὶ τὴν κακία τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τὶς παρουσιάζει στὸν οὐράνιο Πατέρα γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσουν καὶ νὰ καταταγοῦν στὸν τόπο πού θὰ προσδιορίσει ἡ ἀγαθότητά Του γιὰ τὴν κάθε ψυχὴ.

* Ἀπὸ τὸ βιβλίο: “Νεώτερα θαύματα τῆς Παναγίας στὴν Βαρνάκοβα”, Δωρίδα 2007. Ἐπιμ. ἡμετ.



Τὸν ἔκλεισε ὁ Ἄγγελος μέσα στὶς φτεροῦγες του!

Ένα συγκινητικό περιστατικό, πὸν ἀποδεικνύει ἀφ' ἑνὸς τὴν δύναμη καὶ τὴν θεϊκὴ Χάρη πὸν ἔχει ἡ Παναγία μας καὶ ἀφ' ἑτέρου τὸ πόσο τὴν ἀγαποῦν καὶ τὴν σέβονται οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι, συνέβη προσφάτως σὲ ἕναν Ἑλληνα ξενιτεμένο.

Μιὰ συγγενῆς του πιστὴ καὶ εὐλαβῆς, ὅταν συναντήθηκαν, τοῦ ἔδωσε σὰν εὐλογία καὶ φυλαχτὸ ἕναν Σταυρὸ, στὸ κέντρο τοῦ Ὁποίου ἦταν τοποθετημένη μιὰ μικρὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βαρνάκοβας.

Ἐκεῖνος μὲ εὐλάβεια τὴν ἔβαλε στὴν τσέπη του γιὰ προστασία, γιὰ εἶχε προβλήματα μὲ τὴν καρδιά του καὶ οἱ γιατροὶ εἶχαν τοποθετήσει στὸ στήθος του βηματοδότη γιὰ τὴν καλὴ λειτουργία της.

Μιὰ μέρα, αἰφνίδια, ὁ βηματοδότης χάλασε τόσο πολὺ, πὸν σχεδὸν διαλύθηκε! Ἡ καρδιά του ἔμεινε ἀβοήθητη καὶ ἡ ζωὴ του ἔσβηνε!

Ἐκεῖνη τὴν μεγάλη στιγμὴ, πὸν βρέθηκε μεταξύ ζωῆς καὶ θανάτου, εἶδε τὶ πραγματικὰ συμβαίνει στὸν πνευματικὸ κόσμο!

Εἶδε τὸν ἅγιο Ἄγγελό του, ἀλλὰ καὶ τὸ κακὸ πνεῦμα, πὸν μὲ θράσος καὶ μανία διεκδικοῦσε τὴν ψυχὴ του. “*Αὐτὸς εἶναι δικός μου!*”, φώναζε.

Ἐφριξε ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀπλώνοντας τὸ χέρι του στὴν τσέπη του ἔπιασε τὸν Σταυρὸ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ φώναξε “*Παναγία μου!*”.

Καὶ τότε – πόση Χάρη στ' ἀλήθεια ἔχει τὸ ἅγιο Ὄνομά Της! – ὁ ἅγιος Ἄγγελος ἀνοιξε διάπλατα τὶς φωτεινὲς φτεροῦγες του καὶ στοργικά, ἀλλὰ καὶ μὲ χαρὰ τὸν ἔκλεισε μέσα τους!...

Ἡ πίστις του καὶ ἡ ἔνθερμη ἐπίκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀνοιξαν τὴν θύρα τοῦ θείου ἐλέους. Ἡ καρδιά του ἀντέξε μὲ θεῖο “*βηματοδότη*”, ὥσπου νὰ τὸν πᾶνε στὸ νοσοκομεῖο καὶ νὰ ἀντικαταστήσουν τὸν χαλασμένο βηματοδότη, τὸν ἰατρικὸ.

Παράταξη ζωῆς τοῦ ἐδόθη ἄνωθεν, ἀσφαλῶς γιὰ νὰ καλλιεργηθεῖ βαθύτερα καὶ νὰ προετοιμαστεῖ καλύτερα γιὰ τὴν αἰωνιότητα, ἔτσι ὥστε ὁ ἄνθρωποκτόνος ἀντίδικος νὰ μὴν ἔχει κανένα δικαίωμα ἐπ' αὐτοῦ. Ὅχι μόνον ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους. Εἶθε!

