



■ Ἐπὶ τῇ Ἀποτομῇ τῆς Ἱερᾶς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (29η Αὐγ.)



Ἡ Δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ*

Δύο Σύγχρονα Θαύματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ἀπὸ ἓνα μῆνα (ἐντὸς τοῦ Ἰουνίου καὶ τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2006) τὸ πολυτιμότερον «σερβικὸν» Λεῖψανον, ἡ Δεξιὰ Χεὶρ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἦτο ἐκτεθειμένον διὰ προσκύνημα εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς Ρωσσίας.

Πλήθος κόσμου ἀνταπεκρίθη καὶ προσῆλθε νὰ προσκυνήσῃ τὸ ἱερώτερον Λεῖψανον πάσης Χριστιανοσύνης.

Τὸ ὅτι τὰ ρωσικὰ ΜΜΕ μετὰ μεγάλου ἐνδιαφέροντος παρηκολούθησαν τὴν περιοδείαν τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, δὲν ἐκπλήσσει τόσον, ὅσον τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κομμουνιστικοῦ τύπου, ὅπως καὶ τῆς ἀγγλικῆς ἔφημερίδος «Daily Telegraph», οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τὴν εἶδησιν περὶ τοῦ θαύματος τῆς χειρὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

* * *

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ περὶ τῆς περιπτώσεως τοῦ συνταξιούχου Βλαντιμίρου Μαστιούκωφ, ὁ ὁποῖος πρὸ πέντε ἐτῶν ἐξ αἰτίας δυνατοῦ κτυπήματος ὑπέστη ἀναπηρίαν τῶν κάτω ἄκρων.

Ὅταν τὴν 8ην Ἰουνίου 2006 εἰς τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (Μόσχα) τὸν ἔφερον οἱ συγγενεῖς του, ἐστηρίζετο εἰς τὰ δεκανίκια. Ὅταν κατόπιν τῆς προσευχῆς ἐπὶ τῆς Δεξιᾶς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου,

ἤθελαν νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸν ναόν, ἐκεῖνος ἐφώνασεν: «Ἀφήστε με, μόνος θὰ ἐξέλθω!». Εἰς τοὺς δημοσιογράφους ἔλεγε μετὰ, πόσον ἀνάλαφρος ἠσθάνθη εἰς ὅλον τοῦ τὸ σῶμα.

* * *

ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ καὶ ἡ περίπτωσης μιᾶς τετράχρονης παιδούλας, ἡ ὁποία ἐκ γενετῆς ἦτο κωφή, ὅταν κατόπιν τοῦ προσκυνήματος, μὲ τὴν μητέρα της ἐξήρχετο ἀπὸ τὸν ναὸν (Κίεβο, Οὐκρανία) καὶ ὅταν ἔπεσεν εἰς τὸ πάτωμα ἓν κέρμα, ἡ παιδούλα Δάσσα ἔστρεψε τὴν κεφαλὴν της καὶ ἔκλαιε.

Ἡ χαρὰ τῆς μητρός της ἦτο πλήρης καταπλήξεως: «Προσηυχόμεν ὅσον, ἐνῶ ὁ σύζυγός μου δὲν ἐπίστευε! Δὲν ἤθελε κἄν νὰ ἔλθω ἐδῶ».

* * *

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καὶ πάλιν εὐρίσκεται εἰς τὴν «ἔδραν» της, εἰς τὴν Μονὴν Τσέτινιε τοῦ Μαυροβουνίου. Τὴν ὑπεδέχθη ὁ μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος λέγων:

«Διὰ τῆς Χειρὸς τοῦ Ὁ Ἁγίου Ἰωάννης μᾶς καλεῖ καὶ πάλιν εἰς μετάνοιαν».



(*) Ἐφημερ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1655/8.9.2006, σελ. 4. Ἐπιμέλ. ἡμετ.